

Fremtidsbørn

For 75 kr. om måneden kan du være med til at give et barn en fremtid. Som sponsor for Fremtidsbørn støtter du fattige børns mulighed for uddannelse og sundhed.



skolegang, skoleuniform, bøger og hvad han ellers behøver for at gennemføre en uddannelse. På den måde støttes Kiiza til selv at skabe sig en fremtid.

Som sponsor i Danmission er du med til at støtte børn i Tanzania, Madagaskar, Cambodja, Indien, Bangladesh, Mongoliet, Libanon, Kina, Pakistan og Egypten. Du modtager et nyhedsbrev, Fremtidsbørnsbladet, fire gange om året. Så kan du følge med i, hvordan dit bidrag hjælper.

For de børn du hjælper, betyder det forskellen på et liv i håbløshed og et liv med en ordentlig fremtid.

Kiiza fra Tanzania er et af de børn, der er blevet hjulpet gennem sponsorater. Hans forældre er døde af aids. Kiiza er nu sikret

Du kan læse mere om Fremtidsbørnene på www.danmission.dk Klik på Fremtidsbørn-logoet i højre side. Du kan også ringe til Danmission på 3962 9911 eller kontakte sognepræst Elin Hjuler. Foldere om Fremtidsbørn ligger desuden fremme i Farup kirke.

PROGRAM

FOR LANDSBYFESTEN I FARUP DEN 12. OG 13. AUGUST 2005

FREDAG:

- 18:00 Landsbyfesten starter og boden åbner.
- 18:00 Fodbold – junior og seniorholdene.
- 18:00 Discofest for børn i teltet.
- 18:30 Håndbold – junior og seniorholdene.
- 20:30 Kaffe, kage og hygge i teltet.
- 21:00 Playbackgrandprix meld dig/jer til Monica på 75 42 29 39.
- 22:00 Fyrværkeri.
- 24:00 Teltet og boden lukker.



Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

FARUP
FORSAMLINGS
HUS

LØRDAG:

- 09:30 Flaghejsning og morgensang ved Menighedsrådet og Elin Hjuler.
- 10:00 Morgenkaffe og rundstykker i teltet - serveret af Lokalarkivet.
- 10:00 Børneloppemarked, kom og sælg dit legetøj og andet. Ingen tilmelding.
- 10:00 Fodboldkampe starter - børneholdene.
- 10:30 Håndboldkampe starter - børneholdene.
- 11:00 Tombolaen åbner.
- 13:00 Sjøv og spas på boldbanerne.
Hold øje med hjemmesiden og skiltene ved skolen for yderlige informationer .
- 18:30 Festteltet åbner – medbring mad til fælles ta` selv bord. **Husk service!**
Lokal underholdning (forhåbentlig).
Musik fra rigtige instrumenter, leveres af lokal kunstner, til kl. 01.00
Entre voksne 30 kr. Børn 15 kr.



N.B. Det er igen i år muligt i et vist omfang at reservere plads i teltet til festen lørdag aften. Det vil dog først være muligt fra fredag aften.

Det er i år Lokalarkivet, der står for servering af kaffe, kage/lagkage og rundstykker i teltet, så kom og støt dem - de har hårdt brug for pengene.

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

10. årgang nr. 5 - august-september 2005



REDAKTIONENS SPALTE

Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54 Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til oktober - november udgaven er MANDAG den 12. september



AKTIVITETSKALENDER

August
 Fre./lør 12.-13. Landsbyfest
 19. - 21. Fodboldtur til Tyskland. Mere om dette senere
 27. og 28. Kanotur med ungdomsklubben
 31. august Tilmelding til sport i Logitrans´ hal kl 19.30

September
 10. Jagtforeningen: Rævejagt i majs. kl. 9.30 Farup skole
 10. Hillerupfest
 uge 37 Gymnastik starter – program kommer her
 17. Loppemarked, Forsamlingshuset
 17. 4H-dyrskue i Gørding
 27. Tirsdagsklub Konfirmadsstuern



Kirkesiden

GUDSTJENESTER

August		
Søndag d. 7. – 11.s.e.trin.	kl. 9.00	J. B. H.
Søndag d. 14. – 12.s.e.trin.	kl. 9.00	
Søndag d. 21. – 13.s.e.trin.	kl. 10.00	
Søndag d. 28. – 14.s.e.trin.	kl. 19.00	
September		
Søndag d. 4. – 15.s.e.trin.	kl. 14.00	
Festgudstjeneste/kaffe *		
Søndag d. 11. – 16.s.e.trin.	kl. 9.00	
Søndag d. 18. – 17.s.e.trin.	kl. 10.00	
Høstgudstjeneste		
Søndag d. 25. – 18.s.e.trin.	kl. 9.00	J. B. H.

Kirkebil

kan bestilles til gudstjenester og møder i konfirmandstuen. Ring til Ribe Taxa, gerne dagen før, på tlf. 75 420088

* - Festgudstjeneste

I anledning af kirkens renovering holdes der festgudstjeneste den første søndag i september måned, søndag d. 4. kl. 14.00. Alle håndværkere m.fl., som har været med ved renoveringen, er inviteret og naturligvis alle, der i øvrigt har lyst. Biskop Elisabeth Dons Christensen holder prædiken. Der vil desuden være kor og blæsemusik. Efter gudstjenesten er der kaffe i forsamlingshuset, hvor alle interesserede er velkomne.

Pt. arbejder malerne på højtryk for at få bænke færdigmalet. Der resterer desuden diverse ting at få klaret, i og omkring kirken. Noget er småting, som vi får styr på i løbet af efteråret, andet må vente – i tillid til den gamle talemåde "kommer tid kommer råd"

Landsbyfest – Morgensang – Flaghejsning

I samarbejde med Borger- & Gymnastikforeningen står menighedsrådet og undertegnede for en kort morgensang ved landsbyfesten d. 13. august. Det sker i forbindelse med flaghejsningen lørdag formiddag. Se yderligere program over landsbyfesten. EH

Tirsdagsklubben - ny sæson

I september tager vi fat på en ny sæson i Tirsdagsklubben. Efteråret byder på et varieret program: Vi åbner sæsonen d. 27. sept. med en lokal mand: Politibetjent Jens Peter Knudsen, som vil give os et indblik i sit daglige arbejde. D. 25. oktober får vi besøg af Danmarks tredje gadepreæst, Mette Præstegaard Friis, som vil fortælle om, hvad det vil sige at være præst på gaden i Esbjerg. D. 29. nov. står der Astrid Lindgren på programmet. Det er den kommende hjælpepræst (og tidl. bibliotekar m.m.) v. Sct. Catharinæ kirke i Ribe, Annalis Bock, der fortæller.

Tirsdagsklubben er for alle interesserede. Vi mødes den sidste tirsdag i måneden, kl. 14,30-16,30 i konfirmandstuen. Vi synger flittigt og snakker livligt. Kaffe 10 kr.

Indre mission

August
 Onsdag d. 31. Studiekredsmøde kl. 19.30 hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4, IMT nr. 10

September
 Tirsdag d. 13. og onsdag d. 14. Bibelkursus. Program følger
 Onsdag d. 21. Missionshuset kl. 19.30. Svend Aage Poulsen, Brændstrup

Danmission
 Mandag d. 5. sept. Efterårsmøde i Esbjerg. Gudstjeneste i Grundtvigskirken kl. 19.00. Dernæst møde m. missionær Nikolaj Frøkjær-Jensen, Hongkong Kvindestævne tirsdag d. 20. sept. Gredstedbro missionshus kl. 14-17. Hans Erik Hansen, Esbjerg, om Kina lige nu.

Ferie
 Sognepræsten holder ferie fra 18.7-7.8. Evt. henvendelse i den periode kan ske til Jørgen Bork Hansen, Ribe. tlf. 75 420232

Vi læste i avisen i går, at en britisk surfer var blevet angrebet af en haj, så de er her også. Vi er på vej mod efterår og vinter, og det kan mærkes. Vi har fået en del sol indtil nu, men her er noget køligt.

15.4.2005

Kære alle

Krokodille smagte godt. Vi fik også impala, springbuk, struds og kudu. Siden har vi også smagt linefish, crayfish, muslinger og rejer.

Vi nåede ud til Kap Det Gode Håb på cykel i strid modvind, men hvad gjorde det, når vi både så strudse på vores vej og kunne gøre det til en lille konkurrence at spæne fra en spanier, der også var med på vores tur. Der var også andre dyr på vejen, men vi husker ikke deres navne. Fantastisk rå natur, men vi fik at vide, at det ikke er det sydligste punkt i Afrika – kun det sydvestligste punkt. Det gør jo lidt en forskel.

Vi tog efter Cape Town til Durban. En 22 timers bustur og førstehåndsindtrykket af Durban var ikke synderligt positivt. Det regnede og vi gik trætte rundt med vores store rygsække. Buskontoret var lukket og vores kort over byen viste ikke i hvilken retning vores backpackersted lå. Kun med hjælp fra tilfældige lokale fandt vi vej – i en grim industriby.

Vi skulle overnatte uden for byen, helt ned til stranden, og det viste sig til gengæld, da solen kom, at være et rigtigt godt sted. Meget surferagtigt, vi passede faktisk ikke så godt ind. Vi var ikke nær så søvnige, spiste ikke nær så meget pizza og drak ikke nær så meget øl. Men bortset fra det, var det et hyggeligt sted. Byen Durban er der ikke så meget at sige om, men vi havde en rigtig god dykkertur med en lokal gut i Det Indiske Ocean. Eller rettere Lars dykkede og Heidi fiskede. Lars så i løbet af sine to dyk diverse havdyr, kæmpeskildpadder, hajer, delfiner, rokker og blæksprutter. Samtidig hev Heidi og skipper store tunfisk ombord i en lille gummibåd med motor. Der var dejlig søgang den dag og vi lyver ikke, når vi siger at der var flere dykkere ombord på andre både, der var ligblege og hang ud over rælingen og kastede op. Mellem de to dyk fik vi en fisk på krogen (verdens hurtigste svømmer), men mens skipper hev linen ind, kom en haj drønende og tog halvdelen af supersvømmeren i ét hug. Wow mand! Det var vi ret imponerede over.

Med natbus gik det så til Johannesburg eller Jo'burg, som de lokale siger. Herfra i en taxa videre til lufthavnen og derfra til Brasilien. Det var derfor farvel til Afrika og mange store oplevelser. Vi vender uden tvivl tilbage igen.

Kærlig hilsen
Heidi og Lars

OM GLÆDE ..

Glæde er ... at du blev til, at du er til, at du "i dag" får det fornødne, for at være til; at du blev menneske, at du kan se, betænk at du kan se, at du kan høre, at du kan lugte, at du kan smage, at du kan føle; at solen skinner for dig – og for din skyld, at når den bliver træt, at så månen begynder, og at så stjernerne tændes, at det bliver vinter, at hele naturen forklæder sig, leger fremmed – og for at fornøje dig; at det bliver forår, at fuglene kommer i talrig flok – og for at glæde dig, at det grønne spirer frem, at skoven vokser sig skøn, og står brud – og for at glæde dig, at det bliver efterår, at fuglen rejser bort, ikke fordi den gør sig kostbar, o nej, men for at du ikke skal blive træt af den, at skoven gemmer sin pynt for næste gangs skyld, det er, for at den næste gang kan glæde dig...

Hvis dette ikke er at glæde sig ved, så er der ingenting at glæde sig ved.

(*"Liljen på marken og fuglen under himlen . Tre gudelige taler " af Søren Kierkegaard.*)

Og derfor holder vi HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG d. 18. sept. kl. 10.00

ØL AFTEN FOR ALLE!

Hillerup beboerforening giver nu dig Muligheden for en aften, hvor "konen" kan inviteres med ind i en del af øllets verden!



Hillerup Beboerforening

Øl "guruen" Torben Mathews fra Kolding kommer og underholder med sin store viden inden for øl og sine sjove historier fra mange af hans "øltrejser"

der smages på forskellige øl både fra indland og udland, og hver øl har med garanti sin helt egen historie!

Arrangementet afholdes på Hillerupvej 60 fredag d. 30. september kl. 19.00

Prisen for en forrygende aften kr. 150,-
Inkl. Smagning af 8 forskellige slags øl.

Herefter er der mulighed for at købe og nyde en enkelt øl eller flere, som Torben Mathews har medbragt.

Så tag bare konen, kæresten eller naboen med, det bliver en god aften!

Køb af billet og evt. spørgsmål:

Michael Julius: 75432049 eller mail julius@mail.sonofon.dk
Poul Hansen: 75431933 eller mail himself@privat.dk

Billetter sælges efter først til mølle princippet så skynd dig, der er begrænset antal pladser!

Sidste frist for køb af billet 4. september!

HUSK DISSE DATOER!

Følgende datoer er fastsat til kommende aktiviteter, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og få naboen med!

Familie cykelturene startede onsdag d. 4. maj klokken 19.00 fra torvet, og herefter hver onsdag samme tid og sted, husk kaffen!

Byfesten i Hillerup er sat til lørdag d. 10. september!

Fredag d. 30. september kommer Torben Mathews fra Kolding på besøg i Hillerup. Her vil han føre os gennem øllets verden med smagsprøver og sjove historier. Dette er helt nyt og vi håber på stor tilslutning! Se invitationen i denne udgave af M&M, og husk øl er ikke kun for mænd!

4. maj familie cykelture startede.
10. september Hillerup byfest.
30. september ølsmagning.

Med håb om stor tilslutning
Bestyrelsen



Hillerup Beboerforening

Kære alle.

Så har vi forladt Tanzania og er kommet til Sydafrika. Vi er i Cape Town.... mere om det om lidt.

Siden sidst har vi været på safari. Vi kørte gennem Serengeti, Ngorogoro og Lake Manyara national parker i løbet af fire dage. Vi kørte en distance af 700 km i vekslende terræn – savanne, bush, tørre flade sletter, bjerge, søer og frodig skov. Og vi har set dem alle – dyrene. Især de mest berømte "The big five": Elefanten, løven, leoparden, næsehornet og bøflen.



Safari, Serengeti. Lake Manyara National Park

Mange af dem var ikke mere end ti meter fra vores bil. Fantastiske dyr. Vores guide på turen, Robert, havde den teori, at hvis man rakte en strakt arm og hånd med spredte fingre op imod dyret, så ville det forstå at det ikke skulle angribe. Vi ved nu ikke helt.... og vi forsøgte heller ikke at lege Crocodile Dundee. Vi var mest imponerede over Serengeti. Det vrirlede med dyr og de var overhovedet ikke generede af vores bil. Desuden er der noget ganske specielt over at sove i telt ude midt i bushen med alt hvad der er af dyrelyde om natten. Og ikke mindst tanken om at de befinder sig lige udenfor ens telt. Bøflen siges at være det farligste dyr for mennesker på savannen, fordi den angriber, hvis man kommer for nær. Mange af de andre dyr er selvfølgelig også farlige, men ikke utilregnelige i samme grad. Leoparden er meget sværere at få øje på og vi så den nok også kun fordi der var nogle guider fra et andet selskab, der havde spottet den liggende i et træ. Vi har

hørt at den har en super hukommelse, således at hvis den har oplevet at blive jaget, så husker den det for resten af livet og forsvinder, når der er mennesker i nærheden. Men vi så den altså ligge at slikke sol i et træ. Den jager i øvrigt kun selv, når den skal løbe efter sin mad, derfor hvis der står en flok labre antiloper lige foran snuden på den, så tager den dem ikke. Vi så i øvrigt en flok geparder på jagt, men hvad de fik ud af det, kan vi ikke rigtigt sige. Der var også masser af store flokke af gnuer, zebraer og giraffer. Gnuer er lidt smådumme - sagde vores guide – de er gode til at finde vand og derfor følger zebraerne dem overalt, således at de ikke selv skal søge efter det. Gnuerne har bare ikke fundet ud af at de bliver udnyttet groft. Vi så også mange bavianer og flodheste, bl.a. kom der på et tidspunkt en flodhest løbende foran vores bil, blødende, fordi den var blevet angrebet af en løve. Og vi blev plyndret af en flok aber, der fandt og åd vores medbragte frugt i bilen. Og endelig fik vi mulighed for at nyde et fantastisk syn af tusinder af flamingoer i Ngorogoro Crater. I det hele taget tror vi nok at vi har set og hørt mange fugle som vi kender hjemmefra. Robert sagde i hvert fald at Tanzania kun har et begrænset antal fugle selv, resten er immigranter fra Europa. Og så var der krokodillerne. Temmelig sky var de – men vi hævner os på dem i aften. Vi skal nemlig ud at spise dem på en lokal restaurant. De skulle efter sigende smage som kylling. Vi får at se.

Nå, men efter safarien boede vi i Dar Es Salaam et par dage. Vi havde sat næsen op efter det helt store for efter uger uden mulighed for at få og gøre mange ting, så skulle Dar blive stedet. Sandheden blev dog, at her ikke var synderligt meget at foretage sig. Man kan ligge på masser af strand – endda købe en bid af slagsen for små 300.000 kr. og dermed få udsigt over Det Indiske Ocean.

Noget der blev tydeligt i Dar – efter rejsen gennem landet – var de enorme forskelle der kan være på folk. Hvis man rejser til Dar på ferie vil man ikke forestille sig, at Tanzania er et tredje verdens land. Vi kørte forbi masser af millionhytter, selvfølgelig buret godt inde bag pigtråd og vagter. Sandelig noget andet end de mudderhytter vi så i Karagwe. Gæstfriheden ville nok også have vist sig det modsatte af Karagwe – pigtråd signalerer ikke ligefrem

"kom inden for". Nej, vi var ikke så begejstrede for Dar – der var ulideligt varmt. Vi boede hos en "bror" til én af de lokale i Kayanga, som havde arrangeret det for os. Vi har da vist nævnt ham. Det var naturligvis pænt af ham at tage os ind i sit hjem, men vi havde lidt svært ved at vænne os til, at de havde en ung pige ansat til at lave ALT. De rørte nærmest ikke en finger og hun knoklede bare fra tidlig morgen til sen aften. Stakkels pige.

Så hedder det Sydafrika. Vi havde tre nætter i nærheden af Johannesburg, men som følge af vores guidebogs anvisninger valgte vi ikke at tage ind til byen. Den har et ordentligt ry – for det dårlige. Vold, mord og alskens kriminalitet. 21.000 mord om året, fortalte værten på vores backpackerhostel. Afrikanere fra hele kontinentet tror at der flyder guld i Sydafrikas gader – de har bare ikke fundet ud af, at man skal grave efter det (for det er rigtigt nok at det findes). De kommer derfor som illegale indvandrere, danner bander og terroriserer alt og alle. Særligt byens centrum. Et no-go område for turister – står der i vores guidebog. Vi valgte derfor at flyve videre til Cape Town.

Hvad Dar Es Salaam manglede, det har Cape Town. Fantastisk by.



Udsigt over Cape Town fra Table Mountain

Meget smuk by med mange gode tilbud. Den lever i høj grad af turisme og man kan mærke at den er gearret til det. Hele tiden er der arrangementer og der er noget for enhver smag og pengepung.

Vi flyttede i går til et andet backpackersted, fordi det vi havde valgt var lidt snusket, men ellers vrirler det med unge mennesker, hvilket giver god

mulighed for at høre om andres rejseidéer og erfaring. Vi var en tur på Robben Island i går.



Eks-fange fortæller om sin tid som indsat på Robben Island – En ung Nelson Mandela på billedet.

En ø, hvor Nelson Mandela sad i fængsel i 18 år. Vi har haft hans selvbiografi med og læst om stedet, så det var prikken over i'et at få set det i virkeligheden.



Koncert, Restaurant Mamafrika, Cape Town.

I morgen tager vi på en heldagstur til Kap Det Gode Håb. Forhåbentlig byder det på mange pingviner, sæler og søløver, og ikke mindst fantastisk natur.