

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

13. årgang nr. 3 - april- maj 2008



E. STUMPER



REDAKTIONENS SPALTE

Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54

Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk.

NB - sidste dato for aflevering af stof til august/sept udgaven er mandag d. 30.6. NBNB

Marsk&Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Sang og musik i kirkehusets have

Som tidligere annonceret vil der søndag d. 22. juni igen være kaffe, sang og musik i kirkehusets have.

Arrangementet starter kl. 14.30 med kaffebord og fællessang - Carl Johan Schnedler har lovet at spille til - hvorefter musikerne Jørgen Hvidtved og Jørn Andersen støder til forsamlingen og underholder til kl. 16.30.

Vi forestiller os et arrangement afholdt i sol og sommervej a la det, vi har nydt de sidste dage.

Skulle vejrguderne ville det anderledes, rykker arrangementet indendøre.

Pris for kaffe/ sodavand og kage samt underholdning er for voksne 50 kr. og for børn under 15 år 30 kr.

*På borgerforeningens vegne
Q-gruppen
Alma Clausen*

Sidste nyt fra skolen (bogstavelig talt)

Vi nærmer os med hastige skridt sommerferien. Måske en anelse for hastige skridt vil nogen mene. Det er i hvert fald en kendsgerning at der efterhånden kun er ganske lidt tid tilbage, førend vi alle skal vænne os til en ny hverdag. Det er naturligvis lidt vemodigt, men på den anden side er det også spændende at se hvad der sker i den tid der kommer. Det har været godt at mærke den store opbakning der har været omkring skolen. Opbakningen har ikke kun været i forbindelse med skolelukning og de forskellige strejker vi har oplevet, men heldigvis også omkring skolefesten og de andre arrangementer som klasse-rådene har taget initiativ til. En opbakning som er kommet fra mange sider, og som har betydet meget for alle der har været omkring skolen.



Året startede med en del nye initiativer. Vi tog forskud på helhedsskole-tanken og udvidede børnehaveklasse skolegang til 5 lektioner om dagen, og vi kunne derfor bruge ressourcer fra SFO'en i skolen i langt større omfang, end vi hidtil har gjort. Det har på mange måder været en succes. Børnene i børnehaveklassen er på det sociale område blevet en mere integreret del af skolen, idet de nu har været deltager i flere fælles ting, og derudover har haft to frikvarter sammen med de andre børn. Fagligt har børnene – på trods af de mange skiftende undervisere – også fået gevinst af den ekstra tid.

Et andet initiativ var læse-/musiktimerne, hvor vi delte en lektion op i en musikdel og en læsedel.

Fortsætter på side 3



Vi kan på vores læsetest se, at langt de fleste børn har gennemgået en god udvikling. Derudover er børnene blevet "opdraget" til at sidde og læse koncentreret i ca. 20 minutter af gangen. Der er ingen tvivl om at effekten både kan aflæses kortsigtet og også vil komme børnene til gavn på lang sigt.

Siden november måned har meget af skolens aktivitet stået i sammenlægningens tegn. Der har været arbejdet på mange fronter for at gøre sammenlægningen så let for børn og voksne som muligt. Skoleforvaltningen i Esbjerg Kommune har arbejdet hårdt på at få alle fastansatte lærere i arbejde, hvilket heldigvis er lykkedes.

På Valdemarskolen og Farup Skole har det været sammenlægningen af børnene der har været indsatsområdet. I et godt samarbejde mellem dialogkreds og skolebestyrelse blev der fastlagt principper for, hvorledes klassesammenlægningerne skulle foregå. Ledelsen af skolerne bestemte så, hvor mange klasser der skulle være på hver årgang, og herefter var det op til lærerne på de enkelte klassetrin at få fordelt børnene. I samme ombæring blev der aftalt fælles arrangementer mellem klasserne, så børnene kunne lære hinanden og de nye omgivelser at kende.

De fælles arrangementer mellem klasserne er vi i skrivende stund godt i gang med. Det er en fornøjelse at se, hvor let børnene finder sammen om at lege og spille bold. Jeg tror, de fleste børn allerede har fået nye venner på Valdemarskolen. Børnene på Valdemarskolen glæder sig også til at få nye venner og kammerater.

Det sidste projekt som Farup Skole vil lave med børnene kommer til at handle om cirkus. I et cirkus viser man det man er god til. Det kan være at gå på line, cykle på et-hjulede cykler eller trylle. Vi vil gerne vise forældrene, at de har nogle dygtige børn, og derfor slutter vi skoleåret af med en børne-cirkusforestilling. Forinden har hele skolen været i Cirkus Arena for at indsnuse den ægte cirkus-atmosfære, og forhåbentlig få endnu mere inspiration til den forestående emneuge, hvor alle numre skal indøves, afprøves og kædes sammen.

Det har været et anderledes skoleår præget af mange forskellige følelser. Der har både været kamplyst, håb og til sidst en følelse af afmagt i forbindelse med skolelukningen. Heldigvis har alle omkring skolen været indstillet på, at vende frustrationen, som beslutningen om skolelukningen naturligvis affødte, til et konstruktivt fremadrettet syn på hvordan udfordringen skulle håndteres. Den mission har i meget stor udstrækning været en succes, og den indstilling lærere, pædagoger og forældre har vist og stadig viser i den svære periode vi er i, er altafgørende for at børnene får en god afslutning på skoletiden på Farup Skole, og ikke mindst at de får en god begyndelse på Valdemarskolen.

Jeg ser med fortrøstning frem til, at børnene skal starte på Valdemarskolen. De er både fagligt og socialt godt rustet til at tage udfordringen op. Jeg håber også, at forældre og lokalsamfund vil bakke op om fremtidige initiativer fra Valdemarskolen, så den gejst og det engagement som alle har lagt i Farup Skole også kommer Valdemarskolen til gode.

Det bliver de sidste ord fra Farup Skole i Marsk og Muld. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen i både glade og svære tider, til alle der har haft berøring med skolen på den ene eller den anden måde i de 3 år, jeg har været afdelingsleder på Farup Skole.

Med venlig hilsen
Kim B. Nielsen
Afdelingsleder Farup Skole

På stormødet d. 14. april om Farup skoles fremtid blev det besluttet at sende brev til kommunen vedr. de ønsker og muligheder, vi ser her i sognet fremover.

*Brevet følger på næste side og kan i øvrigt læses på hjemmesiden www.farupsogn.dk
En "visionsgruppe" for sognet blev desuden nedsat på stormødet d. 14.4.*

Har nogle lyst til at være med der eller til at bidrage med gode ideer, kan tovholder Keld Soele Christensen kontaktes, tlf. 86182802 /keld.soele@gmail.com

Brev til Esbjerg kommune. Til Kultur- og borgerservice

Ifølge aftale på møde i Farup d.25. marts, lovede vi at komme med borgernes forslag i Farup. Vi har afholdt borgermøde og ser bred opbakning omkring en bevarelse af faciliteter i Farup.

Borgermødet havde deltagelse af ca.80 personer, der diskuterede sognets behov og fremtidige muligheder. Kort refereret var der enighed om behov for følgende:

- Forsamlings- og festlokale med køkkenfaciliteter
- Gymnastiksal med omklædning
- Udendørs boldbaner
- Legeplads
- Mødested med faciliteter til dagplejere og ældre borgere med flere
- Ungdomsklublokaler
- Lokalhistorisk arkiv

Under mødet fremsatte bestyrelsen for forsamlingshuset forslag om at sælge forsamlingshuset, og deltage i de fremtidsplaner der er for lokalsamfundet som helhed. Dette under forudsætning af at forsamlingshusfunktionen kan varetages i de eventuelt nyopførte lokaler. I så tilfælde er forsamlingshuset villig til at lade overskuddet fra salget af forsamlingshuset bidrage til nybyggeriet.

Der er blandt borgerne stor fokus på hvad bygningen kan blive brugt til efter skolens lukning.

Derfor blev der på mødet opsat følgende scenarier:

- Bygningerne fjernes og der opføres bygning, der opfylder sognets behov.
- Bygningerne sælges, og der opføres bygning, der opfylder sognets behov, på grunden.
- Bygningerne sælges, og der opføres bygning, der opfylder sognets behov, et andet sted i området.

Ovenstående udspringer af et ønske om bevarelse af det foreningsliv, der eksisterer og har udviklet sig over år og generationer. Mange gode kræfter er lagt i arbejdet, som er under stadig udvikling. Ønskerne og scenarierne er altså ikke udtryk for luftkasteller eller fremtidsfantasier, men et reelt udtryk for vilje til og ønske om at bevare og videreudvikle aktivitetsniveauet i et i øvrigt velfungerende lokalsamfund.

Med forventning om snarlig respons og venlig hilsen.

Repræsentanter for følgende:

Farup Ungdomsklub, Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, Farup Menighedsråd, Farup Lokalarkiv, Farups dagplejere, Farup Dilettant, Farup Forsamlingshus:

Gert Vejlgaard, Henrik Villadsen, Jytte Knudsen, Ole Rasmussen, Mette Lind, Keld Soele Christensen, Elin Hjuler Sørensen, Alma Clausen.

På vegne af ovennævnte: Henrik Villadsen

Farup Foredragsforening.

Hvornår den første ungdomsforening er oprettet i Farup fortæber sig i det uvisse, men formodentlig i begyndelsen af fyrreerne, blev der oprettet en ungdomsforening og senere en foredragsforening der igen blev slået sammen til én forening. Den kørte i mange år med god tilslutning. Der blev afholdt foredrag og dellitiant. Hvert år lige efter nytår indkaldte hovedkredsen til en hel dags møde i nabo sogne som så begyndte om formiddagen med gudstjeneste, bagefter blev vi indkvarteret rundt i sognet til middag. Om eftermiddagen mødtes vi så i forsamlingshuset hvor der blev holdt en litterat Foredrag. Om aftenen var der fælles spisning hvor værtsparrene kom med smørrebrød. Om aftenen var der så lettere underholdning med oplæsning af historier eller skuespil.

I begyndelsen af halvtredserne måtte foreningen stoppe på grund af manglende tilslutning. I nogle år holdt lærer Lauberg oplæsninger i sine private stuer indtil Hans Lund på Tanderup i 1959 kontaktede lærer Morten Pedersen, Tobias H. Tobiasen, Simon Antonius og Michael Lassen om at danne et udvalg og starte foredragsrækken op igen. Det kørte så i mange år med selvsupplerende udvalg, men i 1997 måtte vi igen stoppe og har nu bestemt at kassebeholdningen overgår til vores udmærkede Lokal arkiv.

Formand.

Jens Peter Knudsen

Kasserer.

Bent Gantzel



Vi mangler voksne ledere til gymnastik

Da der næsten hvert år er mangel på voksne ledere til gymnastik, og da Tordenskjolds soldater ikke længere har slidbaner tilbage under gymnastik-skoene, søger vi derfor nyt og frisk blod til gymnastik sæsonen 2008/2009.

Det der specielt er en mangelfarver er ledere over 18 år, og du behøver ikke nødvendigvis at have deltaget i OL i den forskudte barre for at være kvalificeret. Men kunne du tænke dig at arbejde med fortrinsvis unge mennesker, er det måske noget for dig. Du vil i videst mulig omfang blive tilbudt div. kurser i DGI regi.

For yderligere information kontaktes Jette Tobiasen – 75410003 eller jette@tobiasen.dk

Hvad kan jeg hjælpe med?

Hvis du kunne tænke dig at give en hjælpende hånd til et arrangement eller lign. i løbet af det kommende forenings år, så hører vi gerne fra dig. Af faste arrangementer kan nævnes: Landsbyfest, Fastelavn, Julebanko, Boldaften, Juletræsfest, vedligehold af forsamlingshuset, "Kagebage gruppe", div. arrangementer arrangeret af "Q-gruppen" under kyndig ledelse af Alma Clausen, Dorthe P. m.v. Ja, listen vil ingen ende tage. Men har du selv en idé til noget nyt - en udflugt, eller hvad det nu kunne være, så giv lyd fra dig.

Det gør du ved at sende en e-mail til listefører, Trine Brander, wittorff.brande@mail.dk med oplysninger om hvad du kunne tænke dig at bidrage med.

På forhånd tak. F.S.B.G.

Betaling af kontingent til F.S.B.G..?

I år forsøger vi at ordne betaling af kontingent via "Gør-det-selv" metoden. Det betyder at du skal indbetale **50 kr. pr. person over 18 år i husstanden** på kontonr. **9692 4747577**. Ud af de 50 kr. går de 20 kr til dette formidable blad.

Så vågn op - slip slanterne, vi ved du har dem. Selv i Farup og omegn er der friværddi i huse- ne.....!

NYT VEDR BRUG AF LOGITRANS-HALLEN

Åbningstider hverdage fra 16.00 - 22.00 lukket i weekenden

Reservation af badmintonbaner sker fra den 16. juni til den 30. juni ved Keld Soele Christensen, tlf 8618 2802,

Ordensregler for Logitrans Hallen

Medlemskab SKAL rekvireres gennem Farups borgerforening (medlemskab af borgerforening en betingelse).

Logitrans ansatte kan medtage venner/bekendte mod betaling til personaleforeningen.

Der er kun adgang til hallen for Logitrans ansatte og personer på den ophængte medlemsliste.

Andre kan få adgang til særlige arrangementer ifølge aftale med Logitrans.

Der er placeret en "medlemsliste" på magnetavlen.

Hallen er beregnet til badminton, volleyball, hockey og motion. Andre henvendelser kun efter nærmere aftale.

Brug af motionsredskaberne er på eget ansvar.

Motionsredskaber er ikke legeplads for børn, de må kun bruges af personer over 18 år.

Adgang for børn/unge under 18 år kun efter nærmere aftale eller i følgeskab med voksne.

Alle sørger for at rydde op efter sig selv.

Ting der går i stykker skal rapporteres ved at skrive det på en seddel på opslagstavlen eller ved direkte henvendelse til firmaet.

Alle opfordres til at medvirke til at kun folk der har ret til at færdes i hallen er til stede.

Alle bedes hjælpe med til at der ikke foregår hærverk eller tyveri i hallen.

Sko med sorte såler må ikke benyttes i hallen.

Omklædningsrummene bedes benyttet til omklædning.

Man er velkommen til at benytte bad og sauna.

Alle opfordres til at være med til at holde faciliteterne i god stand og undgå skader.

Ren by

Sidste år en dag i april stiftede vi første gang bekendtskab med projekt "Ren by" lanceret på landsplan af Fredning og Naturforening.

I år ville Hillerup Beboerforening igen arrangere "Ren by" med håbet om, at det igen i år faldt sammen med

Fredning g natur og vi var igen heldige. Vi ramte nemlig plet med søndag den 13. april. Hovedkontoret blev kontaktet og vi blev stillet om til primus motor i Esbjerg, som var behjælpeligt med at træffe aftale om afhentning af affaldet og til at kontakte TOYOTA, der sponsorerede morgenmad.

Vi mødtes ved pentanquebanen søndag den 13. april klokken 10.00 og drak kaffe og spiste rundstykker og så var bunden lagt til at gå på jagt efter affald. Alle blev vi sat i sving og det kunne vi klare, lige fra de mindste drenge til de voksne i alle aldre. Byen blev fin og ren og nu vi alle var igang, blev roser klippet ned, plænen slået og møblerne smurt ind i Gora. Kun fantasien satte grænser, de store drenge kravlede endda op i træer efter affald.

Vi er meget stolte af, at der igen i år kom så mange, nemlig ca. 30 beboere var af huse. Andre der ikke kunne medvirke af den ene eller anden grund, havde dagene forinden været langs vejen og samle affald.

Beboerforeningen siger mange tak for den store opbakning. Denne påskønnelse vil bestyrelsen gerne takke for og derfor serverede vi ristede pølser med brød og dertil en kølig pilsner eller sodavand. Inden vi gik hvert til sit, var vi enige om, at det hele var gået op i en højere enhed og blevet til succes.

Tak skal lyde til Frednings - og Natur for godt initiativ.

Esbjergfolket for afhentning af affald, TOYOTA for morgenmad, og ikke mindst til Hillerups beboere.



Farup Sogns Lokalarkiv

Farup Sogns Lokalarkiv holdt offentlig møde i Forsamlingshuset tirsdag d.25. marts. Esbjerg kommune havde uheldigvis ligeledes indbudt til møde vedrørende skolebygningernes fremtid, hvorfor der ikke som ellers blev afholdt koordineringsmøde efter vores møde.

Erik Knudsen aflagde årsberetning, og Ivan Jørgensen fremlagde regnskabet. Der er kommet afklaring vedrørende tilslutning og drift af det centrale arkiveringssystem ARKIBAS. Farup Lokalarkiv kan således se frem til at blive tilsluttet i 2009.

I løbet af året har vi haft kontakt til pastor Bendt Lindhardt's tipoldebarn Henning Lindhardt.

I forbindelse med sorteringen af de gamle gravsten i lapidariet fandt vi en god beskrivelse af soldaten, John Peter Friis Mortensen, som deltog i 1.verdenskrig som amerikansk soldat, og ligger begravet i Frankrig. Hans venner satte stenen på kirkegården i hans fødesogn.

Erik Knudsen, som har gjort et stort arbejde med at få indrettet arkivet i Farup Forsamlingshus, flytter for os desværre til Rømø og må således takke af fra arbejdet i Farup Sogns Lokalarkiv, men arkivet er ham en stor tak skyldig for det arbejde.

Det reviderede regnskab viste ved årets udgang en formue på 21.612,16 kr ; største poster i 2007 er indtægten fra Landsbyfesten 2956,25 kr og tilskudet fra Esbjerg kommune 2411 kr. I det kommende år må vi påregne udgifter til bl.a. en ny computer.

Den nye styrelse er nu : Alma Clausen, Mette Lind, Villy Lønne, Palle Bondrup og Ivan Jørgensen. Styrelsen har konstitueret sig med Mette Lind som formand, Villy Lønne som arkivleder og Ivan Jørgensen som kasserer.

Fremover har arkivet normalt åbent torsdage i ulige uger fra kl. 16. I.J.

Har nogen set vores stork?

I anledningen af at min kone fødte en søn den 29. april blev der placeret en stork i vores indkørsel. Stor var min undren dog da jeg kunne konstatere at selvsamme stork var forsvundet natten mellem den 9. og 10. maj (fredag og lørdag). Som den knivskarpe efterforsker jeg er, begyndte jeg at gennemgå div. teorier mht. storkens forsvinden. Var den selv fløjet væk? Næppe. Det er jo trods alt begrænset hvad man får for 95 kr. hos Billig Per'sen. Tilbage er så tre teorier.

- Kan det være drengestreger? Meget muligt, men så er der stor mangel på fantasi hos drengene der skulle ha' lavet stregerne – i må komme op med noget mere opfindsomt.
- Kan der være tale om tyveri? I så fald vil kostervalget være at finde på en Top-3 liste over de mest åndssvage ting i hele verden, man kan gøre sig til tyv for. Jeg tror heller ikke den vil indbringe de store summer på det sorte marked.
- Den sidste teori går ud på, at storken, under indflydelse af rigelige mængder alkohol og minimal hjerne aktivitet, er blevet placeret som frontfigur på en i forvejen brugstjålet cykel i forbindelse med Tulipanfesten.

Jeg hælder mest til teori nr. tre, men skulle nogen imod forventning støde på en stork med blåt bånd i næbet, bedes den indfanges og afleveres på adressen, Kolint 8. Hvis der ikke er nogen hjemme, og man er bange for at den igen vil forsvinde i et ubevogtet øjeblik, kan den afleveres hos Ribe Dyreklinik, Industrivej i Ribe, hvorefter de vil kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Jens Nielsen

Hillerup Bboerforening har holdt det årlige generalforsamling.

Michael Julius ønskede ikke genvalg og i stedet blev Henning Knudsen valgt ind i bestyrelsen.

Efter første bestyrelsesmøde med konstituering blev der således bestemt

Formand	Henning Knudsen
Næstformand og pr	Ellen Tang Nielsen
Kasserer	Ejnar Nicolaisen
Sekretær	Palle Tække
Praktisk	Birte Klmbach



Hillerup Bboerforening

Egnskendt kunstner på besøg i Farup

Nu er det ikke meningen, at mine små bidrag til Marsk og Muld skal udvikle sig til en føljeton, men jeg må desværre indledningsvis beklage, at jeg i mit indlæg ("Fest i forsamlingshuset"-del II) i sidste udgave af bladet havde begået en meningsforstyrrende fejl.

Men udover at beklage vil jeg ikke dvæle mere ved min brøde, fordi fejlen måske i virkeligheden bidrog til at illustrere den forvirring, som den del af publikum, der forsøgte at forstå handlingen til bunds i dette års dilettantstykke, må have følt.

Og så til det, som dette indlæg skal handle om, nemlig Q-gruppens arrangement med kunstneren (og skolelæreren) Lars Bollerslev.

Jeg skal gerne indrømme, at kunst normalt ikke har min store interesse, men eftersom jeg tilbragte 4 år på seminariet sammen med Lars, hvortil kommer, at vi har tilbragt en del tid sammen i mere muntre sammenhæng, ja men så valgte jeg at begive mig til forsamlingshuset den aften i starten af april, hvor Lars berigede vort sogn med sit besøg. Og jeg må sige, at hans foredrag var en positiv oplevelse, oplysende og til tider ganske muntert.

At redegøre detaljeret for indholdet i Lars' foredrag vil komme for vidt, hvorfor jeg vil nøjes med at nævne nogle af de ting, som jeg hæftede mig mest ved, og som jeg fremdeles kan huske her knap 3 uger efter det i øvrigt velbesøgte arrangement.

Hvis vi starter med hans valg af motiver, ja så fortalte han om inspirationen fra Nolde i forhold til hans malerier af det lidt uden for Skærbæk beliggende Markmandshus. Nolde malede billeder fra sin hjemstavn "Heimat", og det har Lars så også gjort med disse malerier, som i øvrigt også har dannet grundlag for den bog, "Dage med Markmandshuset", som han har udgivet. I denne kan man udover at se malerierne læse Lars egne erindringer i forhold Markmandshuset.

Skærbæk og erindringer var også nøgleord i foredraget.

Skærbæk fordi Lars voksede op i byen, og der var det ikke nemt at være en dreng, som både læste

bøger og tegnede, men heldigvis kunne lidt graffiti-maleri give en vis status i de rigtige kredse.

Erindringer eller "Erindringsrum" fordi man, når man ser de mennesketomme malerier, har mulighed for sin egen personlige tolkning; ens egne erindringer.

Lars fortalte naturligvis også om sine andre "serier", bl.a. malerierne af pavillonon bag kunstmuseet.

Vi fik også at vide, hvordan hans tid på Ribe Statsseminarium med billedkunst på linie havde haft stor betydning for hans udvikling som kunstner og hans interesse derfor; og det kom faktisk lidt bag på mig, at man kan få så meget ud af at have billedkunst som liniefag!

En lille episode omkring transport af et rimeligt stort maleri fra hjemmet i Øster Vedsted til Ribe Kunstmuseum og retur forårsagede – udover en del moro i salen – også et spørgsmål derfra, og det var således, at der efter foredraget og kaffepausen var mulighed for at stille spørgsmål, men jeg er desværre afskåret fra at referere fra den del af seancen, da jeg valgte at begive mig hjemover.

At jeg forlod forsamlingshuset umiddelbart efter foredraget skyldtes alene, at jeg havde andre gøremål. Det var således ikke i forargelse over Lars afsluttende betragtninger omkring forskellen mellem menigmands farvedelirium på et lærred og rigtige kunstners æstetiske mesterværker samme sted.

Og mens jeg gik de få meter hjem, så tænkte jeg, at man måske kunne spørge Lars, om han ville male en række billeder af Farup Forsamlinghus, og så kan vi hver især lægge vores egne erindringer ind i malerierne.

Kristian Kyndi



Bendt Lindhardt og Farup Kirkes dåbshimmel.

Pastor Lundsgaard, som var sognepræst i Farup 1946-65, har fortalt om Farup sogns præster, en fortælling, der har været bragt som føljeton i kirkebladet.

Da vi så i arkivet fik en henvendelse fra Henning Lindhardt, om vi kunne oplyse ham om hans tipoldefar, Bendt Lindhardt, der var sognepræst i Farup 1841-62, kunne vi nemt henvise til pastor Lundsgaards beretning om Bendt Lindhardt, hvor han bl.a. skrev : "Lidt krønikeagtigt lyder det, når det fortælles, at pastor Lindhardt skal have vundet den smukke dåbshimmel i Farup kirke fra provsten i Hygum under kortspil på en restauration i Ribe. Men sandt er det jo, at man dengang handlede meget egenhændigt og tit pietetsløst med kirkeinventar. Og at dåbshimmelen i Farup engang har hængt i Hygum, er vist rigtigt."

Farup Kirke fik sidste sommer besøg af Hygum menighedsråd, og arkivet har fra Elin Hjuler fået kopi af papirer stammende fra Hygum lokalhistoriske arkiv, forfattet af Tøste Tøstesen, landmand i Sdr.Hygum - dog i højere grad lokalhistoriker og hjemstavnsforsker. Han døde i 1939. Han skrev meget ned om sognet og kirken. Vedlagte er slutningen af en kladde om Hygum kirke.Hygum Kirke blev dette Aar repareret med ny loft, baa over og under Bjælkerne. Det underste var før med Panel, blaa malet med Sol og Maaner og Stjerner paa og kunde have holdt i flere Aar. Den nye Loft blev gibset, Christi Korsets Billede blev nedtagen, som og var god en ny opsat, som de fleste af Menigheden ikke var tilfreds med.

1842 Ifølge en nylig funden Kirkeregnskab fra 1842 maa Bortfjernelen af Himmelen over Døbefonten allerede være sket i Aaret 1842 og det samme formenes at være Tilfældet for Altertavlens Vedkommende.



Kirkeværgen Mads Hansen i Hygum var ikke sjælden Kusk for Provsten Hans Henrik Madsen. Han kørte mange Gange til Ribe med Provsten og Pastor Andkjær fra Fole og undertiden var Pastor Hempel fra Rødding ogsaa med. I Ribe traf de sammen med Pastor Lindhardt fra Farup og Apoteker v.Støcken i Gæstgivergaarden paa Torvet, nu Hotel Dagmar. Her spillede de Kort til langt ud paa de sene Nattetimer. En Søn af den gamle Kirkeværgen som hed Hans Madsen var med i Ribe som lille Dreng, engang hans Far var kørende med Præsterne derud. Denne Hans Madsen blev senere selv Kirkeværgen. Han fortalte mig i Aaret 1907 følgende Ordskifte : Provsten : Vi har ogsaa faaet fat i denne Vinstrup (Kirkearkitekten) vor Kirke skal gibses og moderniseres og alt det gamle Ragelse skal smides ud.-Vi har ogsaa faaet en ny Altertavle, vi har jo Penge nok.

Derefter protesterede Pastor Lindhardt mod denne Vandalisme og fik Løfte paa Himmelen over Døbefonten. Citat slut.

Henning Lindhardt besøgte mig i oktober og tog billeder af Farup Kirke, dåbshimmelen og præstevænningen, og ogsaa præstegården, hvor hans tipoldefar, Bendt Lindhardt var en afholdt sognepræst 1841-62. Henning Lindhardt har lavet en fin slægtsbog, hvor han fortæller om Bendt Lindhardt. Vi har fået et eksemplar i arkivet. Bendt Lindhardt var født i 1804, han var en kort tid medlem af Folketinget. Fra

Farup kom han til Jyderup og Holmstrup, hvor han var sognepræst 1862-1882. Ridder af Dannebrog 1882. Død 1897. I.J.



Kirkesiden

GUDSTJENESTER

Juni

søndag d. 1. – 2.s.e.trin. - ingen gudstjeneste

søndag d. 8. – 3.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 15. – 4.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 22. – 5.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 29. – 6.s.e.trin. kl. 14,00

kaffe præstegårdens have

Juli

søndag d. 6. – 7.s.e. trin. – ingen gudstjeneste

søndag d. 13. – 8.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 20. – 9.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 27. – 10.s.e.trin. kl. 9,00 J. B. H.

August

søndag d. 3. – 11.s.e.trin. – ingen gudstjeneste

søndag d. 10. – 12.s.e.trin. kl. 9,00 J. B. H.

søndag d. 17. – 13.s.e.trin. kl. 10,00

søndag d. 24. – 14.s.e.trin. kl. 9,00

søndag d. 31. – 15.s.e.trin. kl. 10,00

KIRKEBIL

Esbjerg Taxa, har tlf. 75144500. Her kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.

INDSAMLING

Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K indkom 420 kr. Til Folkekirkens Mission, som havde kollektdag Kr. Himmelfartsdag, er sendt 450 kr.

SOMMERGUDSTJENESTE & HAVEKAFFE

Søndag d. 29. juni er der gudstjeneste m. nadver kl.14,00. Efterfølgende inviterer menighedsrådet på kaffe i præstegårdshaven. Alle er naturligvis velkomne.

Indre mission

Juni

Grundlovsdag d. 5. – Grundlovsmøde på Sydvestjyllands Efterskole, Bramming

kl. 14,30 – v. Torsten Nielsen

9.-11. juni Stormøde på SE, Bramming, Missionær Ejgil K. Jensen, Jyderup

Program følger - Juli – ingen møder

Danmission-ydre mission

Kvindekredsen slutter sæsonen i præstegården torsdag d. 12. juni kl. 14,30-17. Vi skal bl.a. se den sidste nye film, der er produceret i Danmission, som tager os med til nogle af de områder i verden, hvor missionselskabet er engageret.

FERIE

Sognepræsten holder ferie fra d. 21. juli – 10. august. Der henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75420232

SOGNEUDFLUGT

Årets udflugt finder sted torsdag d. 10. juli med start kl. 9,00 og hjemkomst til aften. Middag og kaffe undervejs. Pris 125 kr. Udflugten går til Sønderborg-egnen. Se yderligere oplysninger og tilmelding i Ugeavisen, når datoen nærmer sig.

NAVNE OG TELEFONER

Sognepræst Elin Hjuler

Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612

Graver Kent Rygaard

Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Formand Susanne Møll

Tanderup Digevej 16, tlf. 75 421860

Kirkeværge Bodil Pedersen

Kærbølvej 29, tlf. 75 411147

*Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven
og må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord
indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd.*

*Kelterne har i femten hundrede år haft deres egne bønner og velsignelser. Endnu kan man høre dem læst og sunget i Iona Community på de ydre Hebri-der. Herfra stammer også denne keltiske bortsendel-
sessalme.*

AF KONFIRMATIONSTALEN PINSEDAG d. 11. MAJ

Dagen igennem vil I blive ønsket til lykke. I vil få mange gode ønsker med for jeres unge liv og fremtid – ønsker om, at I må få et godt liv – at I må finde ud af hvad I har lyst til, og hvad I vil og skal her i verden.

Det lyder så nemt det med at ønske til lykke og en god fremtid - det tager højst et par sekunder – i virkeligheden er det måske knap så ligetil.

For ikke længe siden blev jeg bekendt med et armbånd, man kalder et lykke-armbånd. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det i konfirmandstuen Det begyndte vist med Reme fra X-factor, som gav hver af sine deltagere i TV-showet et armbånd. Han var urolig for, hvordan Martin og Laura og Basim ville klare sig psykisk i et så hårdt show og tænkte, at et lykkearmbånd kunne hjælpe dem. På nettet kan man læse, at armbåndet er blevet til under inspiration fra Kina – fra en kinesisk lykkesnor med stjernetegn – de tolv dyr i det kinesiske horoskop, som skulle være kendetegnet ved deres personlighed og særlige egenskaber.

*Men Lykkearmbåndet hedder det altså – for det kan bringe lykke. Tror vi på **det**, armbåndet står for, så vil der ske gode og positive ting i vores tilværelse. Vi kan få vore drømme opfyldt. Vi bestemmer nem-*



”Morgen i maj, når det grønnes”. En sådan dejlig morgen sluttede konfirmanderne undervisningen i konfirmandstuen med at synge morgensang ude under de store, nyudsprungne bøgetræer i præstegårdens have.

Det er fra v. Annette, Camilla, Ida, Louise, Helene, Stine, Jakob, Bente, Søren, Natasia

lig selv over vores liv. Vi kan selv styre fremtiden. Det er flotte smykkerog ufatteligt dyre. Men hvem har ikke brug for lidt lykke ! Af nettet fremgår det, at armbåndet bæres af både politikere og kongelige og mange andre kendte.

*Og hvor jeg nu vil hen med det ? Jo, det er det med lykken, som det er så nemt at ønske jer i dag – men sværere med, når vi har **lagt** festtøjet og det bliver hverdag.*

*Det er er ikke nemt at være ung i dag!. Det har sådan nogle som mig i bedstemor-alderen vist altid sagt. Alligevel tænker jeg det! – at det er hårdt arbejde at være 13-14-15 år. Verden ligger for jeres fødder – så utallig mange muligheder er der - det er bare et klik med musen, så kan I gå på opdagelse i hele verden . Og så meget er der, I kan give jer til – fra kaospilot til cafe-ejer – eller rejse jorden rundt. For I er dygtige – I ved en masse – I kan en masse. I kan prøve at blive stjerner for en aften – eller vinde den store gevinst i lotteriet . I kan frem for alt købe: tøj og tilbehør – musik – den splinternye mobiltelefon. der kommer på gaden - **hvis pengene vel og mærke er der til det** - moden og medierne er ved at falde over hinanden for at give jer gode og dyre forslag til, hvordan I skal bruge jeres penge og jeres liv. Også politikerne har en mening om jer: I skal sørge for i en fart at få jer en uddannelse og et arbejde, så I kan holde samfundet i gang og forsørge vi andre, når vi bliver gamle. Et godt liv ! det er*



Den følgende søndag, pinsedag, stod de i deres flotteste skrud i kirken og blev konfirmeret, mens pinesolen strålede fra en skyfri himmel. Lige inden det gik løs, var der tid til at øve den gamle keltiske bortsendelsessalme, som blev sunget ved gudstjenesten med tanke på de unge mennesker på vej ud i deres liv: se salmen s. 10.

nemlig at være dygtig og flittig, så skal det nok gå alt sammen – lykken, den er I selv ansvarlige for.

Jeg tænker, at det er til at blive både forvirret og stresset af!

I husker måske historien om Jesus og den unge mand, der kommer til ham og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv – oversat til nudansk: han spørger, hvordan han skal finde lykken – meningen med sit liv. Og Jesus svarer: du skal elske din Gud og din næste som dig selv.

Vi tager det med Gud først. Uanset hvordan I ser ud – om I går i mærketøj eller genbrug – om I er solbrune eller blege – om I hænger ud med de rigtige venner – uanset hvad I har skrevet i jeres uddannelsesplan og om I kan opfylde det, når I engang kommer ud af skolen – uanset om I kommer til at køre rundt i en rød Ferrari eller en hostende Skoda ..så er det ligegyldigt for Gud. Ja, Gud påstår oven i købet, at det overhovedet ikke er den slags der afgør, om I bliver lykkelige eller ej. Det er noget helt andet. Det er nemlig, at der er nogen, der holder af jer.

Og det er der! Dagen i dag er i sig selv et udtryk for det – jeres forældre og familie samlet omkring jer. Vi voksne kan have så mange sære måder at vise det på, så man som barn og ung måske næsten kan komme til at tvivle på, om det er sandt, at de vil mig, de voksne, og ikke for alt i verden vil undvære mig. Vi kan gå fejl af hinanden – det er I for længst gamle nok til at vide noget om - at vi kan gøre hinanden ondt, selv om det er det sidste i verden, vi vil. Her i kirken får vi at vide – at uanset - er vi elskede med en kærlighed, der tåler alt, udholder alt og aldrig hører op. Du Helene, Annette, Louise, Camilla, Ida og Stine, Natasia, Bente og Jakob og Søren. ”Du er uendelig værdifuld for mig, ”siger Gud til

hver af jer - ”sådan som du ser ud og sådan som du har det indeni – sådan som du er, er du noget ganske særligt for mig.” Det er det, der lyder til hver af jer nu om lidt, når I bliver konfirmeret.

I bliver ikke lovet et langt og lykkeligt liv, så gerne jeres familie og vi her i kirken også ville det. Lykken og det gode liv afhænger nemlig ikke kun af os selv, men af så meget mere end os - både overraskende, glædeligt og svært. Men i dåben har Gud lovet jer, at I aldrig skal være alene undervejs i jeres liv. Det er det, Gud i dag gentager for jer – bekræfter - det som konfirmation betyder - at I er elskede som dem, I er - og netop sådan som I er – er der brug for jer ude i livet og verden.

For det er det næste – det Jesus sagde til den unge mand på jagt efter lykken ”du skal elske din næste som dig selv.” Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi omgås hinanden – det ved I fra jer selv. I mærker det lynhurtigt i maven, om andre vil jer eller ej.

Deraf kan vi lære noget om, at lykken og det gode liv har med omsorg og kærlighed at gøre. Der er meget her i livet, vi ikke har indflydelse på – men det kan vi – og skal vi – siger Jesus: forsøge at være noget for hinanden - lukke andre ind i vores liv og selv lade os lukke inden for hos andre

Noget lykkearmbånd, det får I ikke med jer herfra i dag. I får derimod Guds løfte fra dåben, hans kærlighed, som gælder jer - når lykken tilsmiler jer - og når det opleves, som om den leger gemmeleg med jer – og når det gør ondt. Altid vil Gud være i jeres liv med sin kærlighed.

Jeg vil ønske for jer, at I må finde glæden ved at være dem, I er. At I må finde jeres plads i livet – og den tilværelse, som passer netop til jer.

Lykke til

AKTIVITETSKALENDER

Juni

Søndag d. 22. 14,30-16,30 Sang- og musik i Kirkehusets have

Q-gruppen

Juli

Torsdag d. 10. kl. 9,00 Sogneudflugt.

menighedsrådet

August

22. - 23. Landsbyfest i Farup

September

onsdag d. 10. kl. 19,30 Orienteringsmøde/opstillingmøde til valg til menighedsråd

forsamlingshuset

Faste møder:

Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned

Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl. 16.00

Andet: [SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk)

[Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til farup@farupsogn.dk](mailto:farup@farupsogn.dk)