

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

14. årgang nr. 2 februar - marts 2009





REDAKTIONENS SPALTE

Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til april/maj udgaven er mandag d. 2. marts.

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Kunstmaleren Erik Stuhr forærede i julemåneden den originale akvarel af Marsk & Mulds forside væk (se s. 12.)

Med dette nummer introduceres en ny forside, igen fra Stuhrs hånd. Vi håber, I vil tage godt imod motivet, som vi i redaktionen synes falder utrolig smukt ind i landskabet.

Tusind tak endnu engang til Stuhr!

Telefonkæde

Er der nogen, der har brug for at være med i en telefonkæde her i Farup Sogn? Så ring til:

Susanne Møll tlf 75 42 18 60
eller Mette Lind tlf 45 80 82 56

Farup Sogns Lokalarkiv søger nyt medlem.

Vi er i øjeblikket fire, men skulle gerne være fem. Da vi snarest skal i gang med at inddatere alt materiale søger vi en person, der har viden om og lyst til it-arbejde. Kurser om arkivering foregår i Esbjerg og er gratis (lokalarkivet betaler udgifterne). Henvendelse til:

Ivan Jørgensen tlf 75 42 26 63
Villy Lønne 75 41 02 54
Susanne Møll 75 42 18 60
Mette Lind 45 80 82 56

Generalforsamling i Farup Ungdomsklub

Afholdes torsdag d. 19. februar
2009 på Farup skole.



Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se mere på www.farupsogn.dk.
Hilsen bestyrelsen

Ungdomsklubben har følgende aktiviteter fra nu og til sommerferien:

13. februar – Tur til skøjtehallen i Esbjerg

16. februar – Sminkeaften for piger

Marts – Vi skal se en ishockeykamp i Esbjerg skøjtehal

25. - 26. april – Afslutningstur

Fastelavnsfest søndag d. 22

Fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 22

kl. 10.30 - 12.00 - op til 2 kl.

indgang 10 kr. pr barn og 25 kr. pr voksen

incl. slikpose, kaffe og fastelavnsbolle.

Sodavand kan købes

NYT NYT NYT

Fastelavnsdisco i forsamlingshuset søndag d. 22

kl. 13.00 - 15.00 - fra 2. kl og opefter

indgang 10 kr. pr. barn incl popcorn.

Chips og sodavand kan købes

Kom gerne udklædt

UNGDOMSKLUBBEN KOMMER
- BE THERE

Gymnastikopvisning

Gymnastikopvisning i Farup i Logitranshallen
fredag d. 13 marts kl 18:30 opvisning med lokale hold og 3 gæstehold.

Efter opvisningen mulighed for at drikke medbragt kaffe og kage.

vel mødt til en oplevelsesrig aften FSBG

Fællesspisning i forsamlingshuset

Onsdag d. 25. februar laver ungdomsklubben mad til alle!

Arrangementet starter kl. 18.30

Pris fortsat 40 kr for voksne -
20 kr for børn over 9 år.

Tilmelding: Dorte 75-431925 el. Alma 75-411758
NB: fællesspisning igen i uge 17 el. 18.

Alle interesserede i Farup indbydes hermed til

Informationsmøde om ny bygning i Farup – Farup Landsbyfælled.

Onsdag d. 4. marts 2009 kl. 19.30
I Farup Forsamlingshus.

Her vil blive informeret om vores dialog med kommunen, dels om salg af skolebygningerne, dels om opførelse af en bygning til erstatning for denne.

Vi regner med at kunne præsentere nogle relevante personer der har erfaring med lignende projekter og forventer en frugtbar diskussion.

Mød talstærkt op!

Venlig hilsen – gruppen ” Farup Landsbyfælled”

80 ER FEST.

Så er der et brag af fest igen i forsamlingshuset, denne gang byder vi op til 80 er fest, med musik fra dengang, som i husker det, af dj Bach, med disco kugler og lækkert mad som dengang. Prisen er kun 150 kr. pr. mand.

Der serveres 80 er drinks i baren af dejlige damer. Kom udklædte eller ej alle kommer ind. Det kræver kun en tilmeldning til Ruth og Mogens på tlf. nr. 75424145. For at vi kan bestille mad ønsker vi tilmeldning, senest 2 marts.

Målgruppen er ualmindelig bred, selv folk der har oplevet 80 erne til dem der kan lide musikken og det vil være skønt at se de helt unge møde op.

Så frem med tøjet eller kom i jeres festtøj og tag nabo, de unge eller venner under armen og mød op lørdag d. 7. Marts kl. 18.30.

Det bliver et brag af en fest, så vi håber at se jer og I vil bakke op omkring vores arrangement.

Vi sender en skriftlig invitation til samtlige husholdninger i Farup sogn. m.v.h. Bestyrelsen.

Strikkecafé

Der har været lidt forvirring og omskiftelighed hvad, angår strikkedage.

Nu er det imidlertid blevet besluttet, at der fremover strikkes

Mandage i lige uger fra kl. 15 - ca. 17

Dette gælder resten af sæsonen og vi er indtil videre stadig at finde i konfirmandstuen.

Skal vi have fiberbredbånd i Farup?

Der er flere der har spurgt, om der snart kommer fiber til Farup?

Det kan vi som borgere i Farup, selv være med til at bestemme ved at vise, at vi er interesserede.

SYD ENERGI har travlt, og har derfor valgt at prioritere de områder, hvor interessen er størst.

Hvordan gør vi det så? I dette nummer af Marsk & Muld er der vedlagt et interessekort, som vi opfordrer til, at I udfylder og enten sender det til SYD ENERGI med posten, eller afleverer det i postkassen på Farupvej 7, hvorefter jeg så vil aflevere dem samlet til SYD ENERGI. Hvad er fiberbredbånd? Det er Internet, TV og telefoni – I kan dog få meget mere at vide, hvis interessen i Farup viser sig at være tilpas stor, for så kommer SYD ENERGI gerne ud og fortæller om de mange muligheder. Se f.eks. hjemmesiden på www.sebredbaand.dk

Ambassadør

Der er mulighed for at blive ambassadør for SYD ENERGI. Det betyder, at hvis SYD ENERGI går i gang med at etablere fiber i Farup, så kan du som ambassadør, ved at tegne kontrakter for SYD ENERGI, tjene penge (300 kr. pr. kontrakt) til en lokal forening (Evt. Borger-Gymnastikforeningen/Forsamlingshuset).

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, evt. pr. mail: carh@sydenergi.dk.
Carina Vogt Hansen, Mejlby

Farup Landsbyfælled - Sports- og fritidshus

Vi er en gruppe, der - siden det blev besluttet at Farup skole skulle lukke - har arbejdet med at finde en løsning på vores behov for lokaler og fællesarealer. Dette er blevet meget aktuelt, da det senere er besluttet, at bygningerne skal sælges. Vi har hele vejen haft en kontakt til Esbjerg kommune, dels har vi holdt et stormøde med repræsentanter fra kommunen, dels har vi i en arbejdsgruppe konkretiseret, hvad vores behov er, og hvad vi kunne tænke os.

Vi har jo gennem længere tid brugt skolen, dels til gymnastik, dels til ungdomsklub, og vi kan forestille os flere ting, der kunne/burde være plads til i nogle fælleslokaler i sognet.

Se mere på www.farupsogn.dk under Hvad skal vi bruge skolen til? - se udviklingen her

Senest har vi holdt et møde med kommunen d. 11. december 2008, hvor vi skulle komme lidt nærmere med lokalesituationen. Til stede var fra Farup: Mogens Sørensen, Jytte Knudsen, Jesper Tellund og Henrik Villadsen

Vi havde et godt og positivt møde med kommunen - v. Hanne Præst og Svend Kviesgaard (SK).

De var positive over for vores ønsker om at bygge en ny bygning - når skolen nu en gang bliver solgt.

Der var flere aspekter i vores snak.

Dels hvor meget jord der skal/bør sælges sammen med skolen, dels hvor vi kan bygge, og dels det praktiske og økonomiske ved et byggeri.

Mht. til salg af skolen nævnte vi, at det vil være fint, at vi kunne beholde den del, der er fodboldbane på, og helst også det stykke med håndboldbanen.

Vi nævnte også, at vi ville være meget kedede af, hvis skolen blev solgt til nogle, der ikke var interesserede i at holde området og bygningerne i god stand.

Hvor vi kan bygge kan naturligvis afhænge af, hvad der bliver solgt med skolen, men vi ser det mest realistisk, at der bliver bygget et sted på den nuværende grund, f.eks. i den sydlige ende af fodboldbanen. Vi nævnte også den grund, der er nord for vejen ind til skolen, som tilhører kirken, dette vil SK undersøge. Vi var også inde på andre steder i byen, som

kunne være mulige, f.eks. marken syd for Krovej/Købmandsvej.

Det lød som om, at kommunen og borgmesteren var positive over for, at vi kunne få bygget nyt efter vores behov. Vi pointerede, at vi ikke har ønske om en stor og dyr sportshal, men at vi ønsker en størrelse, der matcher vores behov. Vi fremlagde forslag om en bygning på ca. 475 m² med detaljeret angivelse af størrelse på alle rum. Dette modsvarer stort set, hvad vi bruger på skolen i dag. SK lagde vægt på, at det vil være meget positivt, hvis man lokalt kan hjælpe til, og dette kan ske både med kontante beløb og med arbejdskraft under byggeriets opførelse. Her henviste han til byggeriet i Roager, Kalvslund og andre steder. Vi nævnte i den forbindelse, at vi ikke er helt så ambitiøse som i Roager, men at vi bestemt regner med at kunne stable noget på benene.

Vi kom også ind på, at der skal laves nogle skitseforslag til en bygning, og SK nævnte, at der så godt som er bevilget et beløb omkring 30 000 kr., til at vi kan få udarbejdet skitser og tegninger som en start. Mogens nævnte som svar, at han gerne vil sørge for at få lavet et oplæg, så vi måske kunne bruge de 30 000 kr. til byggeriet.

Vi aftalte, at vi skal holde et møde igen i slutningen af januar, og at vi forinden skal mødes lokalt for at aftale vores næste skridt.

På gruppens vegne

Henrik Villadsen

**Se side 3 vedr. møde
d. 4. marts om nybygning**

Referat af generalforsamling Forsamlingshus.

Referent: Keld Soele

1. Valg af ordstyrer
Gert Vejlgård

2. Formandens beretning
(Se denne)

Kommentarer:

Ros til Mogens for et godt arbejde i Forsamlingshusets bestyrelse.

3. Regnskabsberetning
Tak til Ragna for stor hjælp i forbindelse med føring og opgørelse af regnskab.

Hvorfor er der minus på byfest? Det kommer af måden der konteres på.

Hvordan med "indskudsbevis"? Ikke tilslutning nok, da målet var helt at fjerne gælden.

Måske skulle det være et lavere beløb?!

4. Vedtægtsændringer
Ingen.

5. Valg af bestyrelse
Malene og Bjarne er ikke på valg. Mogens ønsker genvalg.

Alma og Jens ønsker ikke genvalg.

BennyJohansen -valgt

Bettina Jørgensen -valgt

Mogens Sørensen -valgt

6. Valg af suppleant
Betina Schmidt, Havevej

7. Valg af revisorer
Jan Mortensen, Hans M. Schmidt genvalgt

8. Evt.
Er der modtaget penge fra landdistriktspulje? Nej.
Det er kommunen der har en pulje, der giver tilskud.

Ved næste generalforsamling skal det vedtages at varsling ikke behøver indrykkes i ugeavis.

Formandsberetning 19. jan. 2009

Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores generalforsamling, som vi holder sammen med borgerforeningen. Tak til dig Gert fordi du vil styre slagets gang.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvordan året er forløbet....

Jeg synes at vi har haft et rigtigt godt år i forsamlingshuset, samarbejdet i bestyrelsen har været godt og konstruktivt. Nye ideer er opstået, og nogle ting er ikke, som de plejer at være. Det kan man naturligvis have mange forskellige meninger om, vi har dog i bestyrelsen ment, at vi har gang i noget af det rigtige. Det skal være spændende, og folk skal have en på opleveren, når de kommer i forsamlingshuset. Nogle gange vil vi så ramme plet, andre gange helt ved siden af.

Rigtig mange har givet en hånd med ved diverse arrangementer, vedligehold på huset og ikke mindst ved den daglige drift. Gode og flotte sponsorer fra private og lokale firmaer har igen i år lunet i kasserens kasse. Det skal I alle sammen have en rigtig stor tak for. Jeg håber, at også året 2009 vil være præget af opbakning og positiv stemning omkring vores forsamlingshus.

Året startede lidt små skidt, vi var nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling, fordi vores regnskab ikke var helt i orden på vores ordinære generalforsamling. Det fik vi rettet op på med hjælp fra Ragna, regnskabet blev godkendt den 19 marts. Ragna har igen i år lagt sidste hånd på regnskabet, så det rent regnskabsteknisk skulle være i orden.

Dilettantaften forløb rigtigt godt. Skuespillerne sørgede for at lattermusklerne blev rørt. Mange forviklinger og problemer blev løst, og det hele endte godt. De i alt 70 fremmødte hyggede sig, var i godt humør og sørgede for god omsætning i baren.

Tove og en flok hjælpere sørgede igen for, at hobby udstillingen d. 16 marts 08 blev en succes.

Udstillingen var godt besøgt, mange lokale og folk fra fjerne egne besøgte udstillingen. Udstillingen gav igen i år et pænt overskud.

Landsbyfesten blev afholdt d. 22-23. aug. 08 sammen med borgerforeningen. Landsbyfesten forløb i

det det store hele godt, der er altid noget der kan blive bedre, så det prøver vi på i år. De tiltag, vi havde lavet omkring voksen opsyn og masser af lys, virkede tilsyneladende godt. Der skal bruges mange hjælpere til at afvikle en sådan weekend, vi kunne godt bruge flere. Tanker og ideer omkring landsbyfesten er naturligvis altid velkomne. Økonomisk (set fra forsamlingshusets side) blev det en rigtig god fest. Tombola, sponsor løb med forhindringer og en større sponsorgave fra PVH finer og Gantech gjorde festen særdeles indbringende.

Så har der været dans i forsamlingshuset. Tolv mere eller mindre danselystne par har hygget sig efter sigende gevaldigt sammen. De har danset i alt otte gange med opstart i oktober og afsluttede Januar i kjole og hvidt. Dette var iscenesat af Malene. Dansetimerne gav et pænt overskud, uden at det var et mål i sig selv.

Loppemarked gav et flot overskud, og vi havde en rigtig god dag sammen med mange hyggelige hjælpere. Der var igen i år rigtig mange og gode lopper, ikke mindst fra diverse tilflyttere til byen. Tak til Lauge og Lene, fordi I igennem hele året gider bøvl med det.

Gammel Dansk aften d.15 november blev til noget, selvom kun små fyrre havde tilmeldt sig festen. Måske lød arrangementet for kedeligt, måske blev det afviklet for sent på året eller en helt anden årsag. Bandet Humør patruljen levede slet ikke op til vores forventninger og var efter sigende ikke en gang middelmådige. De fremmødte tog det dog rigtigt godt, uden sure miner og drak samtlige speciale øl, nænsomt udvalgt af Carsten. Arrangementet gav underskud.

Siden sidste generalforsamling er der afholdt tre fællesspisninger alle med god tilslutning. Det er Dorte Pedersen Hillerup, som trækker det læs sammen med Alma, vi synes det er en rigtig god og uforpligtende måde at dyrke et fællesskab på. Hyggeligt er det altid.

Juletræsfesten gik efter planen ca. 64 børn og voksne hyggede sig med julemanden. Tak til hjælperne.

Birte Kulmbach står både for udlejning og den ordinære rengøring af forsamlingshuset, en ordning som huset nyder særdeles godt af. I samarbejde med Mona Vejlgård har Birte, i fællesskab med en mas-

se frivillige damer, sørget for de nødvendige ekstra hovedrengøringer. Endnu en gang tak.

Vi har i det forløbne år kun indkøbt småting, og holdt udgifterne nede på et absolut minimum. Der er ganske enkelt ikke plads til de helt store armbevægelser.

Forsamlingshuset har været udlejet 41 gange, plus 17 gange til os selv eller andre foreninger heri ligger otte gange dans. Jeg vil gerne opfordre til at flere lejer vores forsamlingshus, når de holder fest. Og nej, det behøver ikke at være besværligt, Birthe Kulmbach hjælper gerne med at skaffe servering og meget andet.

Farvel og tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Alma og Jens og til vores suppleant Solveig, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer og velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Det var, hvad jeg havde valgt at medtage i min formandsberetning.

Mogens Sørensen

Farup Sogns Borger & Gymnastikforening

vil gerne takke følgende for deres sponsorater til vores julebanko og amerikanske lotteri søndag d. 23. november.

Tip Top, Kongeådal brugsforening, Toyota, Nørremarkens elservice, Gantech, Ønskebørn, Det Lille Ølhus, Jyskebank, Annemaries dinner, Pecani, Jysk, Idemøbler, Gredstedbro El, Pvh-finer, Carisma, Ejnar Smed – Vilslev, Hjortvad Maskinstation, Lars Hein, Knæk og Bræk, Aasted VVS, Ribegryden, Gredstedbro lokalforening, AP Jørgensen, Jens Pedersen El, ASH frugt, Kammerslusen, Logitrans, Gredstedbro Dyrslæger, Ulla og Michael Lassen, Dagligbrugsen Gredstedbro, Gredstedbro Rideudstyr, Andelskassen, NP køreskole, Hans Tobiasen, Andelskassen, Roager Tømrer og snedker, MR, Papirhuset, Vognmand Leth, Tøjbutikken, Lasbo Foto, Ribe Farvecenter, Sydbank, Skjern Bank, Super Best, Farup Smed, Blomsterhuset, Marsk Music



Referat af generalforsamling

F.S.B.G.

Referent: Keld Soele



1. Valg af dirigent
Gert Vejlgård

2. Formandens beretning
(Se denne)
Kommentarer:
Vedtages

3. Regnskab
Post "4.1 Div" indeholder skaden på kølevogn lejet ifm. landsbyfesten 2007, men regning kom i 2009.
Vedtages

4. Fastlæggelse af kontingent
50 kr/voksen i husstand. Der forslås ny beløb på 100 kr, eller per husstand? Måske start af opsparing til nyt hus, sammen med betaling af kontingent

5. Indkomne forslag
Q-gruppen: Velkomstpakke med fx 1 års gratis medlemskab af F.S.B.G. og deltagelse i næste Fællesspisning. Dette suppleres med velkomstfolder om foreninger.
Forslaget støttes af borgerforeningen, der afholder udgifter idenne forbindelse.

6. Valg af bestyrelse
Morten Knudsen - ej på valg
Keld Soele - ej på valg
Charlotta Schnor - ej på valg
Jens Nielsen - ønsker genvalg, valgt.
Jette Tobiasen - ønsker genvalg, valgt.
Trine Brander - ønsker genvalg, valgt.
Monica Grossman - ønsker udtrædelse efter aftale
Steen Hansen - valgt

7. Valg af suppleanter
Kent Rygard - ønsker genvalg
Kristian Kyndi - ønsker genvalg

8. Valg af revisorer
Bent Gantzel - ønsker genvalg
Gert Vejlgård - ønsker genvalg

9. Evt.
Omdeling af interessekort for fibernet ved Syd Energi. Der omdeles kort via Marsk og Muld, disse returneres udfyldt til postkassen hos Carina Hansen, Farupvej 7.

I fodbold blev 7-mandshold nr.1 i deres pulje. Mangel på medlemmer skyldes for sen omdeling af girokort. Dette gøres bedre i 2009.

Der er lovning om støtte af opførsel af fælles hus i Farup. Det bliver omdrejningspunkt for livet i og omkring Farup og er derfor attraktivt at få støtte til. Det er vigtigt at informere ud omkring status og planer for projektet.

Oprydningsdag bestyrelsen finder dag for oprydning og tilmelder "Naturfrednings forening"

Orientering om LAG af Hans M. Schmidt se mere på <http://www.lag-esbjerg.dk>. Fx kan nævnes at Kalvslund er bevilliget 250.000kr til fodboldbaner, og der er ca 4.5 mil. i puljen for 2009. Så det opfordres at informere alle om muligheden for at søge til relevante projekter.

Formandsberetning vedr. foreningsåret 2008-2009

Endnu et foreningsår er gået, og hermed et lille tilbageblik på aktiviteterne der blev udrettet i det forgangne år.



Der blev traditionen tro afholdt fastelavnsfest i forsamlingshuset, og denne gang var arrangementet udlitteret til en række velvillige borgere, som på vegne af FSBG forestod arrangementet. Vi vil i den forbindelse takke de unge damer for det flotte arbejde.

I marts måned blev der afholdt gymnastik opvisning, hvor selve arrangementet bliver planlagt af dem der nu engang har mest forstand på det, nemlig gymnasterne selv. Stor ros herfra for det flotte arrangement, og dejligt at kunne konstatere at der igen i år var flot fremmøde blandt publikum.

Derefter blev der en søndag i april måned afholdt Store Badedag i Ribe Svømmehal, hvor der mødte ca. 35 blandede børn og voksne op og havde en dejlig eftermiddag. Arrangementet er blevet rykket fra om aftenen til eftermiddagen, hvilket passer de fleste børnefamilier bedst. Det var dog en lille streg i regningen at Ungdomsklubben den samme søndag vendte hjem efter et to-dages ophold i et badeland på den jyske vestkyst. Disse unge mennesker havde

derfor ikke den store lyst til at tilbringe eftermiddagen i nyt klorvand – forståeligt nok. Vi tilskriver det dårlig planlægning fra FSBG's side.

Boldaften blev afholdt i maj måned, hvor der som sædvanlig var stor tilslutning. Der blev spillet rundbold til den store guldmedalje, og da reglerne efterhånden er ved at være skåret ud i pap, slap dommerne for efterfølgende dødstrusler pga. fejl-kendelser. Vejret var med os, så kaffe og kage kunne indtages i ro og mag, ligesom der også var gang i snobrøds bagningen over bål.

Landsbyfesten blev i august måned stablet på benene med fælles hjælp fra bestyrelserne i forsamlingshuset og FSBG, og igen var vi tilsmilet af vejrguderne, hvilket gjorde at det blev et par festlige dage. Fredag aften stod i ungdommens tegn, og lørdag aften var der traditionen tro fest med spisning og dans. Igen i år kunne man selv medbringe maden, ligesom der kunne købes helstegt pattegris med lækker tilbehør, hvilket der var rigtig mange der benyttede sig af. Alt i alt en dejlig week-end, hvor der blev hygget igennem.

Kalenderåret blev sluttet af med Julebanko, hvor der var et godt fremmøde. I år havde vi skåret ned i antallet af runder, og i stedet opjusteret præmierne en smule. Dette gjorde vi for at undgå at det skulle udvikle sig til en maraton-forestilling.

Henover året har græsrods bevægelsen ”Q-gruppen”, som er en uafhængig organisation under FSBG, haft tre arrangementer. Det første var, da den næsten lokale kunstmaler fra Øster Vedsted, Lars Bollerslev, indtog forsamlingshuset og fortalte om sin kunst og sine betragtninger i forbindelse projekt ”Markmandshus”. Super godt arrangement. Der blev ligeledes afholdt et ”Jørgen, Jørgen Jyde” musik arrangement og Halloween. Begge ting i tilknytning til kirken.

På det sportslige område har der været tre fodboldhold under FSBG's flag. Det drejer sig om to børnehold (0-5 og 5-9 år) samt et lukket 7-mands hold. Håndbolden har også rullet hvor vi har været repræsenteret ved et pigehold og et Old-girls hold. En stor tak til de involverede trænere. Jens Nielsen

Paris tur/retur.

D. 20 nov. 2008 spillede jeg en koncert med min kvintet Niels Lyhne Løkkegaard ”Light Airborne” i Paris.

Koncerten fandt sted på Maison du Danemark på Avenue Champs-Élysées i Paris.

Her følger rejsebeskrivelsen fra et døgn i Paris.

Kl. 06.15 Vækkeuret bipper og jeg står op i min lejlighed på Bjelkes Alle, Nørrebro. Jeg spiser lidt morgenmad og pakker de sidste ting, før taxien kommer og henter mig kl 0635. Taxien kører mig til Nørreport Station, hvorfra jeg tager metroen ud til Kastrup lufthavn. Jeg ankommer i terminal 3 kl 07.15 og jeg checker min bagage ind. Som musiker er det altid sin sag, når man skal checke sin bagage ind, idet man ofte rejser med sine instrumenter som man gerne vil have med i flyet som håndbagage. Jeg får lov til at få begge mine saxofoner og en håndtaske med noder, pas, Cd'er osv. med på flyet.

Flyet afgår planmæssigt kl 08.20, og vi lander i Charles de Gaulle, lufthavnen i Paris, kl 10.10.



Turen fra Charles de Gaulle ind til Paris kan gøres på mange måder, vi bestemmer os for at tage en taxi direkte ind til vores hotel, hvortil vi ankommer kl 11.30.

Hotellet ligger i Paris i Marais-Kvarteret på rue de rivoli og hedder såmænd ”Hotel Paris rue de Rivoli”, det er et hyggeligt hotel med en god stemning. Vi bærer bagagen op til vores respektive værelser og bestemmer os for at gå ud at få noget at spise.

Efter en hurtig frokost går vi tilbage til hotellet, hvor vi hviler os.

Kl 14.00.: Jeg går en hurtig tur over til Ile de la Cité, hvor Notre Dame ligger, sætter mig på en

bænk og kigger ud over Seinen og slapper af, før jeg kl 14.30 mødes med Jeppe, guitaristen i bandet - vi har nemlig bestemt os for at gå ud og kigge i secondhand-butikkerne omkring Centre Pompidou, hvor man kan gøre nogle rigtig gode fund.

Efter en par timers shopping, to par handsker, og en strikket vest med sejlskibsmotiver rigere, sætter vi os kl 1700 på en cafe og spiser en tidlig aftensmad.

Kl 1750 mødes vi i hotellets reception og tager en taxi til Maison du Danemark. Maison du Danemark - Det danske hus ligger på Champs-Elysées og turen fra Hotellet går ad Rue de Rivoli en meget lang vej anlagt af Napoleon for at mindes sejren ved Rivoli. Vi passerer undervejs bl.a. det enorme kunstmuseum Louvre, Tuilerierne og det store place de la Concorde med den berømte ægyptiske obelisk, før vi fortsætter op ad Champs-Elysées strålende oplyst af lys i træerne på begge sider og med triumfbuen ret forude. Vi ankommer til det danske hus kl 18.20.

Koncerten er et led i en 3 dages festival med Dansk Jazz i Paris, med en koncert hver aften på det danske hus, der fungerer som et slags udstillingsvindue for dansk musik, design, mad og dansk kultur i det hele taget.

En kvinde fra den danske ambassade byder os velkommen til Paris ,og vi går i gang med forberedelserne til koncerten ,der finder sted på 2. sal.

Vi er færdige kl 2000 med lydprøven og er klar til at spille koncerten, der er programsat til kl 2100. Vi sidder i backstage rummet på 3. sal spiser lidt frugt, drikker kaffe og taler de forskellige numre igennem. Kl 2100. Vi kører i elevatoren ned til 2.sal og kommer ind i koncertsalen. Salen er fyldt dvs. ca 200

mennesker, og der bliver budt velkommen, først af en repræsentant fra det danske hus og derefter af formanden fra dansk jazzforbund.

Vi spiller 5 numre i første afdeling , hvoraf det første er helt nyt, og er ret avantgarde i karakteren. Publikum tager godt imod musikken , og vi går til pause 2145 efter et godt sæt. I pausen taler vi om, hvordan vi synes det gik, og med improvisationsmusik er det jo altid spændende, om musikken kom nogle nye steder hen. Vi synes alle, at vi spillede en god første afdeling.

Vi påbegynder anden afdeling kl 2200 og slutter koncerten kl 2310 efter et ekstranummer og stor applaus. Vi er alle enige om ,at vi har spillet en god koncert.

Kl 0000 tager vi en taxi tilbage til hotellet og derfra videre mod øst til Bastille pladsen, hvor vi har bestemt os for at spise på en god restaurant med natkøkken. Vi sidder og hygger med lidt mad og vin før vi kl ca 0300 går til ro tilbage på hotellet.

Kl 0820. Vækkeruret ringer, stadig søvngig står jeg op, tager et hurtigt bad. pakker mine ting og går ned og spiser morgenmad, før taxien til lufthavnen henter os kl 0915.

Vi ankommer til Charles de Gaulle kl 1000 , tjekker bagagen ind og går til gaten.

Kl 11.10 flyver vi fra Paris og lander i Danmark kl 12.40.

Fra Kastrup tager jeg metroen tilbage mod byen og er tilbage i lejligheden på Bjelkes Alle kl 13.30. Godt træt efter et døgn i Paris - men træt på en rigtig god måde.

Niels Lyhne Løkkegaard

Tennae er på jordomrejse i 6 måneder sammen med sin kæreste Ian. De skriver jævnligt om deres tur på en blog.

Her er et lille uddrag af deres beretning fra Rio, Ecuador, og Guatemala:

Læs mere og se billeder, og videoklip på deres blog. Adressen er: <http://www.kilroyblogs.com/tennae-ian>
(Tennae Villadsen, Nr. Farup)

Første dag i Rio De Janeiro:

Søndag: En ny dag startede uden hverken penge, kort over byen eller fornemmelse af nuværende position :) Efter alternativ kommunikation med vores vært (hun taler kun portugisisk, som alle andre i denne by - så længe leve google translator) fik vi hævet penge og begav os ind i byen, vel at



mærke stadig uden kort - dette kan ikke anbefales! En ting ved byen der dog godt kan anbefales er deres folkevognsrugbrød, som fungerer som en mellemting mellem en bus og en taxa. Det vil sige, at de samler alle de folk op, der skal i samme retning og kører dem rundt til destinationerne. Dette for den nette sum af 2 reais, lige meget hvor langt man skal (kørslen er meget underholdende, spændende og tæt på lokalbefolkningen :)) Efter at have erhvervet os et kort begav vi os ud mod Maracaña, et af verdens største stadions, hvor der efter sigende har været 200.000 tilskuere til en kamp. ...Vi satte os pænt på hver sit sæde og ventede. Langsomt kom der flere og flere og flere fans til vores tribune, og da sædernes numre ikke talte og alle stod op, endte vi med at dele en halv plads. Til gengæld stod vi midt på den mest syngende tribune, så klemte, at vi var nødt til at hoppe med ;) Kampen mellem de lokale helte fra Flamengo og Palmeiras fra Sao Paolo var en super spændende målfest der endte 5-2 til Flamengo. Selvom vi stod meget klemt var andre steder på stadion helt tomme så tilskuerantallet var "kun" 63.386 ;) (*der er videoklip fra stadion, på bloggen*)

Lørdag var en afslappende dag. Det regnede rigtig meget så vi læste, så film og hyggede os :) Til middag gik vi lidt hen af gaden og ind i en garage. Her fandt vi en meget lokal restaurant, meget lille men hyggelig. Folk var der masser af, så stemning var der i overflod :) Vi tog det første og det bedste på det beskedne menukort (Selv Tenna kunne ikke oversætte! :-O), men det viste sig at være en god beslutning. Den meget venlige og energiske tjener kom ilende med fem fade til os. et fad med ris, et fad med pomfritter, et fad med tomatsalat (Vi ved ikke om det hedder det, men vi gætter :)), et fad med "sand" (her er vi helt på bar bund!) og et fad med fire slags kød. Vi fik også en skål med nationalretten: Sorte bønner! Det smagte super godt (bortset fra "sandet"), og det var i så rigelige mængder, at vi ikke engang spiste halvdelen! Nu tror I sikkert, at vi smider om os med penge! Men - der tager I alvorligt fejl. Al maden + drikkevarer + drikkepenge = 60 kr! Prøv I at finde et festmåltid til personer til de penge!

Paraty:

Paraty er en (i forhold til Rio) meget lille by, her behøves ingen bybusser; det er bare at gå. Det er en gammel guldgraverby, eller rettere det var havn for det guld, der blev fundet længere inde i landet, inden Rio de Janeiro overtog. Derefter blev byen

nærmest forladt, og da den blev "genopdaget" var den en gammel, flot bevaret by. Paraty er nu en del af UNESCO's verdensarv og i det gamle bycentrum er det ikke tilladt at køre i bil. Det er ikke til at sige, om det er for at beskytte byen eller bilerne, for disse veje giver begrebet "toppede brosten" helt ny mening, og vi ville helt sikkert ikke køre her!

Quito, Ecuador:

...Quito har faktisk det bedst bevarede, og største, gamle bycentrum i Amerika. Der var rigtig mange gamle huse og gader og kirker og kirker og klostre og kirker og katedraler og kirker. (De har endda to kirker der hænger sammen! Smaaart! ;)) ... Om aftenen gik vi hen på en plads lige nede af gaden, hvor de holdt noget fest, Quito fejrer nemlig fødselsdag i denne uge hvert år. Her fandt vi en hyggelig restaurant hvor vi valgte at dele en portion. Så fik vi et skærebræt med kylling, svinekød, pølse, ristet banan, hjemmelavede pommestovener og to slags sovs. Uden tvivl noget af det lækreste vi har smagt endnu på vores tur! Derefter bestilte vi et par Mojito drinks. Den ene tjener mente, der var tilbud på tre Mojitos og den anden tjener mente, der var dobbelt den dag, så det blev tre stærke Mojitos :D Herefter var det hjem i seng.

På jungletur: Søndag d. 7. december: Første stop på vores tur var Papallacta så vi tog af sted fra hotellet kl. elleve med minibus. Efter to timer på meget alternative bjergveje i en stor bus blev vi læstet af midt i ingenting (læs Papallacta). Her kunne vi vælge mellem at blive kørt i en lille ladbil eller gå to km til vores hotel. Vi valgte at gå, for at røre os lidt og se nærmere på omgivelserne. Dette var hårdere



en forventet, da vejen gik stejlt opad, og vi befandt os i 3200m højde, hvor det er småt med ilt. Der var ingen risiko for at fare vild, for der var kun én vej med hotellet for enden. Hotellet viste sig at være et luksus spa- og badehotel! Lige uden for vores dør var der varme kilder, vi frit kunne benytte :-)

Mandag d. 8. december: ... Vi blev sat af ved en stor hængebro over Rio Napo, hvorfra vi måtte gå. Dette var en ganske spændende tur, da broen var fyldt med huller, og skumringen var kommet, da vi gik af små junglestier. Da vi kom til den lille landsby, fik vi tildelt vores værelser. Landsbyen lå lige ved floden og bestod af ca. 20 familier. Deres huse lå spredt omkring med flere hundrede meters afstand imellem. Familierne skiftes til at tage sig af turisterne, afgrøderne, lave kunsthåndværk og andre ting de kunne tjene lidt penge på. ... Så var det blevet sengetid i vores lille bambushytte med store huller som vinduer og små huller i væggen. Selvom det kun var et værelse til 2, måtte vi dele det med mange andre (læs kakerlakker, myg, myrer og andre kryb). På trods af junglens mange lyde fik vi sovet nogenlunde på de hårde senge, under vores hullede myggenet :-)

Tirsdag d. 8. december: ... Det næste punkt havde vi glædet os meget til, vi skulle nemlig ud og gå i junglen med en lokal guide, der fortalte om diverse planter og træer, og hvordan de brugte dem. Vi mødte mange insekter og usikre broer (bestående af 3 træstammer, hvoraf en knækkede under os) på vores tur mod et udsigtspunkt. Luftfugtigheden var meget høj og luften var tæt og varm, så selvom turen ikke var fysisk krævende, svedte vi helt vildt (længe leve camelbak)....

Guatemala:

1. januar: Da vi stod op næste morgen, var der stadig gang i festen. Vi skulle på vulkantur, så vi pakkede og gjorde klar. Vi nåede lige at blive nervøse for, at vi heller ikke denne gang skulle se en vulkan, for bussen var meget forsinket. Men vi kom af sted. Efter en times kørsel nåede vi til nationalparken omkring vulkanen. Her mødtes vi med vores guide, som tog os op til vulkanen. Der var fuldt med turister fra andre turselskaber, så vi gik nærmest på en lang række. Først gik vi igennem skov på små stier, inden vi begyndte opstigningen. Det var en meget udfordrende tur, fordi underlaget var vulkangrus og store skarpe sten, der ruller, når man træder på dem. Det sidste lange stykke var ikke andet end sort lava. I hullerne imellem stenene kunne man indimellem se, at lavaen ikke var helt størknet endnu. Jo længere vi kom op, jo varmere blev det, for vi kunne mærke varmen fra vulkanen igennem stenene. Næsten oppe ved toppen begyndte en laveflod at flyde ned. Vi kunne se, lavaen komme op indefra vulkanen og flyde nedad. Vi gik så tæt på, som vi kunne, varmen var helt ekstrem! Det var vildt spændende at se, vi havde ikke forventet nogensinde at komme så tæt på flydende lave fra en aktiv vulkan! Vi havde ikke meget tid deroppe, for mørket var ved at falde på. Vi nåede heldigvis ned af det stejleste og farligste stykke, inden det blev mørkt, og gled kun et par gange. På vejen ned så vi, en anden vulkan i det fjerne sprøjte lava op. Det fuldendte dagens oplevelse :-)

Vi kom sent hjem og brugte resten af aftenen på at pakke, da vi skulle rejse videre tidligt næste morgen. Vi gik trætte og glade i seng.



Stemning fra adventsaftensang i kirken d. 14. dec.

Korsang og kaffe i konfirmandstuen.

Al julestads er forlængst pillet ned og gemt væk - december, med alle dens hyggelige (og indimellem hektiske) gøremål, er slut. Nu "truer" vinteren for alvor! Om julemåneden har været anderledes i år - værre eller bedre - er måske noget, der tænkes over rundt omkring i de små hjem.

I mit hovede har den været anderledes - så absolut til det bedre! Bl.a fordi der i år, i anledning af julen, skete noget nyt i sognet. Om Elin har været inspireret af Sangens År eller bare har fået en af sine efterhånden mange gode ideer, ved jeg ikke. Men som deltager i adventskoret ved jeg, at ideen om at samle en flok sangglade mennesker et antal aftner og lade dem synge sammen, gjorde en forskel for min december. Det var simpelt-hen hyggeligt! Og det var dejligt at lære nye julesange og være med til at synge dem flerstemmigt, så det fra at være en almindelig god sang, ligefrem blev en smuk og flot sang.

Ved koncerten i kirken mødte I alle vores utrolig dygtige unge pianist (Maja Haue) og hun fik den ros, hun fortjener.

Men tænk, at vi har en præst, der kan dirigere et kor! Det håber jeg også, hun har lyst til næste år. Tak for nogle dejlige timer!

Alma Clausen



Det blev os der var de heldige !!

Vi så i sidste nummer af Marsk og Muld at Erik og Mille Stuhr ville forære læserne Eriks flotte akvarel fra bladets forside. Det var en chance vi ikke kunne lade gå fra os, så vi puttede en seddel i deres postkasse og håbede det bedste.

Stor var begejstringen derfor, da Stuhr ringede og fortalte at lykkens gud (Willy Lønne) havde udtrukket os blandt mange interesserede læsere.

Lige før jul var vi inviteret til en lille hyggelig sammenkomst i Galleri Stuhr, Hillerupvej 32 hvor vi fik overrakt billedet.

Vi er meget glade for det fine kunstværk, der nu hænger i vores køkken/alrum og dagligt minder os om den smukke natur der omgiver os - de fine farver, de lange lige linier og den høje himmel.

Dorte og Peter, Sønderskiftevej 4, Hillerup



Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

Februar

søndag d. 1. - sidste s. e. h. 3k. kl. 10,00

Kyndelmisse / Familiegudstjeneste

søndag d. 8. - septuagesima kl. 10,00

søndag d. 15. - seksagesima - ingen gudstjeneste

søndag d. 22. - fastelavn kl. 19,00 (*Konfirmander og forældremøde efter gudstjenesten*)

lørdag d. 28. kl. 16,00 Gospelkoncert med Lydiah og workshop

Fyraftensang i Sct. Catharinæ kirke

onsdagene d. 4. 11. 18. og 25. kl. 17,00

onsdag d. 4. som Taizé-andagt.

Marts

søndag d. 1. - 1.s.i fasten kl. 10,00

søndag d. 8. - 2.s.i fasten kl. 10,00

søndag d. 15. - 3.s.i fasten kl. 10,00

søndag d. 22. - midfaste ingen gudstjeneste

søndag d. 28. - Mariæ bebudelses dag kl. 10,00

April

søndag d. 5. - palmesøndag kl. 10,00
familiegudstjeneste. Afslutning mini-konfirmander

KIRKEBIL

Der kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i konfirmandstuen hos Esbjerg Taxa 75144500.

Kirkelig Vejviser

Sognepræst Elin Hjuler, Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/
ehs@km.dk

Graver Kent Rygaard, Farup K, tlf. 24405826

Formand Solveig Christiansen, Købmandsvej 8, tlf. 75423010

Kirkeværgen Bente Petermann, Farupvej 9, Mejlbj, tlf. 75420895

Ferie

Sognepræsten holder ferie uge 7. Embedet passes af Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf. 75420232



Mini-konfirmander

Så er et nyt hold mini-konfirmander begyndt. 17 friske Farup-børn. Det er f.v. bagerste række:

Thea, Katrine Vase, Mia, Andreas, Peter, midt. række: Katrine, Caroline, Julie, Theodor, Irene, Daniel
forst. række: Silje, Charlotta, Marc, Jacob, Sebastian (Nikolaj mangler på billedet/ kommer på kirkens hjemmeside!).

TIRSDAGSKLUBBEN

Vi fortsætter møderne i konfirmandstuen den sidste tirsdag i måneden.

D. 24. februar får vi besøg af Henrik Præstholm, som nov. 08 gik af som forstander for Ribe Kloster efter godt 26 år. Henrik Præstholm vil fortælle "Om mit klosterliv"

D. 31. marts kommer musikpædagog, Hanka Hansen, Ribe og fortæller om sin baggrund og opvækst. Hun medbringer sin harmonika og vil synge og spille sange fra sit hjemland, Slovakiet. Der bliver også lejlighed til at synge et potpourri af danske sange.

D. 28. april - den sidste gang i denne sæson - skal vi se filmen: The Monastery, Klosteret, om særlingen Jørgen Lauersen Vig og hans drøm om at etablere et kloster på Fyn. Dertil fik han hjælp af den russisk-ortodokse nonne Amvrosija fra Moskva. En smuk og bevægende film om to vidt forskellige, stærke personligheder.

Menighedsrådet og kirkebetjeningen var i sommer på besøg på Hesbjerg kloster og traf søster Amvrosija, som stadig har sit liv der efter Vigs død.

Filmen vises på storskærm og med dansk tekst.

Møderne holdes kl. 14,30-16.30. Evt. kørsel kan bestilles hos Esbjerg Taxa, 75144500

Sogneaften i Sct.Catharinæ sogn

Onsdag d. 4. marts kommer konsulent Mogens Mogensen i konfirmandstuen i Bispegade 6 og fortæller om Mission. Mogens Mogensen er en af de personer herhjemme, som har allermost erfaring i og kendskab til det kultur- og religionsmøde og skifte, vi står i i Danmark lige nu såvel som ude i verden. Mødet begynder kl. 19,30. Enhver er velkommen.

INDRE MISSION

februar

onsdag d. 4. - fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30.
Jens Fischer-Nielsen, Kvaglund

onsdag d. 18. Studiekredsmøde hos Mary Sørensen
kl. 14,30. IMT 18

onsdag d. 25. Kredsmøde i Farup, konfirmandstuen.
Thorkild Vad, Videbæk : ”Kredsarbejde under lup”

Marts

onsdag d. 11. Generalforsamling og møde m. fritidsmiss. Jens Erik Hansen, Vejen. Kirkehuset/konf. stuen kl. 19,30

torsdag d. 19. fællesmøde i Ribe, Bispegade 6 , kl. 19,30 med Carl Peter Berendt

DANMISSION

kredsmøde torsdag d. 5. febr. kl. 14,30 hos Thilde Skov

forårsmøde tirsdag d. 10. marts. kl. 19,00 i Farup Kirkehus/ konfirmandstuen

Generalforsamling. Dernæst Elsebeth Fischer-Nielsen om: Kvinder møder kvinder i Bangladesh og Kvaglund.

Tanzania tur/retur på halvanden time.

I ugen efter skolernes vinterferie får konfirmanderne i Farup og Ribe besøg af en ung tanzanianer, som vil fortælle om sit hjemland og sin hverdag.

Konfirmanderne får en oplevelse i øjenhøjde.

Enock, en ung tanzanianer, vil fortælle om sin hverdag, tro og den tanzanianske kirkes arbejde. Kirken i Tanzania står for en masse sociale funktioner, heriblandt forebyggelsen af hiv/aids og hjælp til smittede. Konfirmanderne får et indblik i, at ikke alle har de samme vilkår som unge i Danmark. Det betyder ikke, at der er mindre livsglæde, gæstfrihed eller tro på fremtiden end i Danmark. Hverdagen i Tanzania er aldeles anderledes end den er herhjemme. I Tanzania er kirkerne fyldte til bristepunktet hver søndag, og rindende vand og elektricitet er ikke en selvfølge. Konfirmand Aktion er et undervisningstilbud om kirke og diakoni i Afrika. Konfirmanderne udfordres til at have medansvar og se sig selv som en del af den store og komplekse verden, vi lever i. Konfirmand Aktion er et samarbejde mellem Danmission og Teologisk Pædagogisk Center - Løgumkloster. (Gitte Kjær Pedersen, Global Iværksætter for Danmission) Læs evt. mere på www.konfirmandaktion.dk eller www.danmission.dk.



Ribe Domprovsti

Af domprovst Jens Torkild Bak, Ribe.



Ribe Domprovsti er et meget sammensat provsti med mange forskellige ”ansigter” og kulturer; på det kirkelige niveau - men i nogen grad også på det folkelige - endnu præget af de identiteter, der knytter sig til de gamle sognestrukturer, uanset at disse allerede blevet ”kørt over” af kommunalreformen i 1970. Den trofasthed og ansvarsbevidsthed, der er båret og formet af den lokale forankring, er i kirkelig henseende uvurderlig og har gennem årene især bidraget til stabiliteten og kontinuiteten i betjeningen af folkekirkens medlemmer. Desværre er der derimod en tendens til, at centralt planlagte reformer mister jordforbindelsen. Ikke desto mindre er det uundgåeligt, at netop den kommende menighedsrådsperiode 2008-2012 i Ribe Domprovsti vil skulle stille skarpt på de befolkningsmæssige ændringer i provstiet og tilrette-

læggelsen af det kirkelige arbejde - ikke alene for at udnytte ressourcerne bedst muligt, jf. intentionerne i den igangværende kirkelige reform, men også for at sikre, at folkekirken forbliver en folkekirke ved at forholde sig til den folkelige virkelighed i vort geografiske område.

Fra Nyhedsbrev Ribe stift, Dec. 08

FAKTA

21 sogne/kirkedistrikter. Ca. 31.000 indbyggere. Største sogn: Bramminge ca.7.300 indbyggere. Mindste kirkedistrikt: Mandø ca.40 indbyggere. 15 præster. Kirkeskat: 0,81%



Af en prædiken til 1.s.e. H 3 K / Lukas 2,41-52 / Jesus som 12 årig i templet

Kort før jul var der en undersøgelse, som gav anledning til nogle store avisoverskrifter. **”Konfirmander mister troen på Gud, når de er blevet konfirmeret”** lød det og det var jo slem læsning. Både biskopper og teologer med forstand på pædagogik gik ud og kommenterede det nævnte undersøgelsesresultat med skiftevis bekymring og opfordring til mere og bedre undervisning. Og ganske givet er der brug for begge dele.

Men undersøgelsen stiller måske også skarpt på et andet forhold. Jeg kom til at tænke på den nu afdøde biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, som et sted har fortalt, at når han mødte en person, der hårdnakket fastholdt, at han ikke troede på Gud, så begyndte han med at få vedkommende til at beskrive, hvad det var for en Gud, han ikke troede på. Som regel, viste det sig, var det en gud, der er streng og uforsonlig og sidder i sin himmel og våger over vore mindste bevægelser – eller også var Gud en udflydende størrelse, god og kærlig og i grunden intetsigende. Lindhardts svar var da også altid: ”Det kan jeg godt forstå, Ham tror jeg heller ikke på!”

”Så længe jeg var barn, tænkte jeg som et barn” siger Paulus et sted – ...i en helt anden forbindelse – men relevant deri, at det Guds-billede, der hører barnekammeret til, det skulle gerne udvikle sig sammen med os, når vi bliver unge og voksne. Barnets - forhåbentlig – og ofte iboende umiddelbare tillid til Gud, som en Gud, der passer på sit barn – på kærlig eller måske streng vis - den Gud, som man næsten kun kan tænke og tale om i naive og grove træk – den Gud skal nødvendigvis blive pillet ned og nuanceret i takt med at man vokser ud af barneværelset. Det, der sker, når vi begynder at blive voksne, er jo, at vi finder ud af, vi kan tænke og tale og tro på forskellige måder. Og vi finder ud af, at vi godt både kan være kritiske og tvivlende, når vi taler om Gud.

For det er netop det tvivlende menneske, Gud er Gud for. De andre, de skråsikre med det faste og uforanderlige gudsbillede, kan Gud alligevel ikke nå. Det kan vi læse om i NT, i Jesu mange diskussioner med farisæerne. De vidste, hvad de vidste om Gud. Det lå fast i love og regler og levevis. Jesus blev netop dømt ude, fordi hans gudsbillede ikke passede med deres overleverede.

Samtalen om hvem Gud og meningen er, den er livslang og livsvigtig. Vi må overveje, hvad det betyder for os, at Gud blev menneske. At Gud kom til jorden og har levet et menneskeliv som vort. At Gud derfor også kender vore drømme, vore håb og forventninger, og at Gud i sin kærlighed til os ikke lader os alene med det hele.

Som Jesus sad i templet i samtale med de skriftlærde om sandheden, kommer vi til kirken for at samtale med Gud om livet og døden og alt det, vore dage består af. Vi får sjældent et kort og kontant svar. Undertiden kan vi vel nikke genkendende eller bifaldende til det, Gud siger – undertiden kan vi være vildt uenige. Undertiden må vi som Maria, gennem ordene i hjertet og grunde over dem. Måske de så ligger og vokser og en dag fødes med mening.

Også vi samles i Guds hus, hvor slægt efter slægt er kommet for at se og høre og prøve at forstå, at Gud den almægtige, himlens og jordens skaber knytter sig til verden og dens mennesker – ikke gennem love og regler, vi konkret kan forholde os til, dække os ind under, lukke os selv eller hinanden inde eller ude med – meget var ofte mere enkelt, hvis det lod sig gøre at male verden sort / hvid – og vort billede af Gud tilsvarende. Men Gud kommer netop til os, sådan som julen forkynder det - i ord og tegn - den slags, som altid står til modsigelse og diskussion – til tro, forkastelse - og tvivl ...Ord om fred og befrielse, stille håb og glæde - og tegnet: et lille, sårbart liv, der fødes til verden – eller et lys i mørket. Det ser alt sammen ud af lidt og lyder småt, ja undertiden håbløst imod al verdens ondskab og det overflodsliv, der udspiller sig omkring os.

Alligevel er det sådan, Gud har valgt at komme til os og stadig gør det. I dåben i form af det kors, hvormed Gud forbinder sig med os og giver os løftet om, at vi aldrig skal blive væk for Ham eller os selv nok. I nadverens brød og vin, hvor vi rækkes Hans kærlighed at få kræfter af og mod til at leve med livet, som det er og os selv, som vi er.

Og sammen med og hen over dåbens og nadverens tegn Guds Ord om kærligheden, der er tålmodig og mild, som tror alt og udholder alt og aldrig ophører, uanset hvor verden går hen og vi. EH



Portræt af Lydiah tegnet af Miroslav i 2002

Gospel-workshop Så er det lørdag d. 28. febr., Lydiah og hendes pianist kommer til Farup for at lede en gospel-workshop.

Alle med lyst til at synge (dog en vis alder på grund af engelske tekster) inviteres til at være med, når vi begynder i kirken kl. 10 og øver dagen igennem. Pauserne holdes i kirken og Kirkehuset. Man bedes selv sørge for mad og drikke undervejs. Workshoppen slutter med koncert i kirken kl. 16,00. Det er gratis at deltage i workshoppen. For overblikkets skyld, bedes man så vidt muligt tilmelde sig hos Elin Hjuler, tlf. 75421612/ mail: ehs@km.dk

Kom og syng med, så vi kan få en dejlig dag og en forrygende koncert !

AKTIVITETSKALENDER

Februar

torsdag	d. 19. feb.	kl. 19,30	Generalforsamling	Farup ungdomsklub
søndag	d. 22. feb.	kl.	Fastelavnsfest se omtale	Forsamlingshuset
tirsdag	d. 24. feb.	kl. 14,30	Tirsdagsklub	Konfirmandstuen
onsdag	d. 25. feb.	kl. 18,30	Fællesspisning	Forsamlingshuset
lørdag	d. 28. feb.	kl. 10,00	Gospel-workshop	kirken/kirkehuset
lørdag	d. 28. feb.	kl. 16,00	koncert med Lydiah og gospelkor	Farup Kirke

Marts

tirsdag	d. 4. marts	kl. 19,30	Informationsmøde vedr. nybygning	Forsamlingshuset
lørdag	d. 7. marts		Forårsfest	Forsamlingshuset
fredag	d. 13. marts	kl. 18,30	Gymnastikopvisning	Nisaps hal
søndag	d. 15. marts	kl. 10-16	Hobbyudstilling	Forsamlingshus
Mandag	d. 16. marts	kl. 19.30	Koordineringsmøde for alle foreninger	Forsamlingshuset
tirsdag	d. 31. marts	kl. 14,30	Tirsdagsklub	Konfirmandstuen

April

tirsdag	d. 28. apri	kl. 14,30	Tirsdagsklub	Konfirmandstuen
mandage i lige uger	kl. 15-17		Strikkecafe	Konfirmandstuen

Faste møder:

Marsk & Muld:	Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned
Lokalarkivet:	Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl. 16.00
Andet:	<u>SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.</u> <u>Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til farup@farupsogn.dk</u>