

Marsk & Muld

17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012



ESTUHR.



REDAKTIONENS SPALTE

Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Materiale indleveres til Villy Lønne på mail (vbl@bbsyd.dk), diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54

Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.

NB - sidste dato for aflevering af stof til februar/marts udgaven er mandag d. 9. januar

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Kom og vær med til at skyde julen ind i Farup

D. 4. dec. kl. 16.00-17.30 tænder vi det store juletræ på torvet v. Kærbølvej og Farup Kirkevej. Vi synger et par julesange og bagefter går vi til Kirkehuset og lader julerøen sænke sig.

Der kan købes æbleskiver, kaffe og saftvand.

ALLE er velkomne.
Venlig hilsen Jette & Trine

Efterlysning

Er der nogen der er i besiddelse af billeder af Farup Brugs ???

Vi er interesserede i hvordan brugsbygningen / facaden har set ud gennem tidens løb - det samme gælder omgivelserne med tilbygningerne og frysehuset - så er der nogen, der har noget materiale liggende, vil vi gerne kontaktes og evt. låne det.

hilsen Lotte og Tom

Generalforsamling

i Farup Ungdomsklub holdes

tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22. februar 2012.

Se mere i næste Marsk & Muld og på hjemmesiden farupsogn.dk under ungdomsklub.

Juletræsfest i Farup Forsamlingshus

Søndag d. 11. december kl. 14.00-16.00

Så er der igen juletræsfest
i Farup Forsamlingshus

Julemanden kommer og danser om juletræet
Slikposer af 20 kr. bestilles hos Lisbeth pr.
sms tlf. 30 52 98 55

Skriv også hvor mange voksne I kommer
senest d. 4. december

Kaffe og kage kan købes

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

SMS ordning - tilmeld dig nu!

Hermed en lille reminder om vores sms ordning. Hvis du tilmelder dig får du en sms om kommende aktiviteter i sognet. Det koster ikke noget at tilmelde sig, og du kan til enhver tid afmelde ordningen igen.

Pt. benytter FSBG, Q-gruppen, Forsamlingshuset og Renés Køkken ordningen. Så hvis du ønsker at gøre brug af dette tiltag, skal du blot sende en sms eller en e-mail, hvor du skriver at du gerne vil tilmeldes vores service.

Skriv til Jens Nielsen på enten 26166490 eller jni153@gmail.com

Mange har allerede tilmeldt sig ordningen, men der er plads til flere.

Farup Forsamlingshus

Som formand for Farup Forsamlingshus vil jeg gerne lige fortælle lidt om, hvad der sker i Farup Forsamlingshus for tiden, mange har sikkert hørt et eller andet, så her kommer der lige et samlet resume.

Vi i bestyrelsen blev tilbage i april kontaktet af Rene Nikolajsen, der gerne ville høre om mulighederne for forpagtning af Farup Forsamlingshus. Ingen i bestyrelsen havde erfaring med lignende sager, så vi tog et møde med Rene og hans kone, som fortalte om deres planer. Det lød alt sammen rigtig spændende, men der var også mange ting der skulle undersøges, bl.a. om huset kunne godkendes til forpagtning osv. Men det var ikke det største problem, nej vi tænkte meget på Farups borgere, hvad ville de ikke sige til det. Jeg skal ærlig sige, at som tilflytter og ny formand for Farup Forsamlingshus, så overvejer man lige en ekstra gang, når man sætter nye ting i gang. Rigtig mange sms'er og mails er blevet sendt, tlf. opringninger er blevet gjort og møder er blevet holdt. Myndigheder, banker og advokater har været ind over, for at det blev gjort på den rigtige måde.

Kunne vi ikke bare fortsætte Farup Forsamlingshus på den gamle måde, jo det kunne vi som godt. Men som mange nok ved, så er det ikke blevet lettere at drive et forsamlingshus. Tilskud er blevet fjernet og vi har, måtte aflyse fester pga. for lidt tilslutning. Vi har været meget glade for det store stykke arbejde som Birthe og familie har lagt i huset, samt Tove og Lene for vask af viskestykker. Tak endnu engang til jer. Også tak til de mange frivillige, der møder op til diverse ting og sager og giver en hånd med, når der er brug for det. Det er dejligt, at



Farup Kirkevej 33
6760 Ribe
Tlf. 75 41 03 73

FARUP
FORSAMLINGSBUS

der er så mange der gerne vil Farup Forsamlingshus. Derfor vidste vi også godt, at lige meget hvilken beslutning vi tog som bestyrelse, så ville det ikke falde i god jord hos alle.

Vi tog den beslutning, at sige ja tak til Rene som forpagter og det er vi meget glade for. Vi tror på, at det vil være godt for Farup Forsamlingshus. Det at Rene skal have sin daglige gang i huset, vil skabe mere liv i byen. Vi håber, at folk vil tage godt imod Rene og hans familie og stadig benytte sig af huset til fester og lignende. Lejer man huset fremover er det Rene der står for maden, alt andet er sådan set uændret. Man kan næsten få det som man vil have det, så kontakt Rene og hør om mulighederne. Årlige arrangementer i forsamlingshuset, så som fastelavnsfest, jagtfest, hobbyudstilling, loppemarked, juletræsfest osv. vil fortsætte som tidligere.

Onsdag d. 12. okt. havde Rene inviteret Farups borgere på buffet, hvor man kunne komme og smage hans mad og høre om hans planer for Farup Forsamlingshus. Ca. 70 havde valgt at takke ja til tilbuddet. Vi fik noget godt at spise og drikke og Rene fortalte om hans planer, bag efter var der mulighed for at stille spørgsmål. En rigtig hyggelig aften.

Torsdag d. 27. okt. holdt Rene reception, igen var der mødt ca. 70 op. Denne gang også af familie og venner. Endnu engang velkommen til Rene og hans familie, håber at I vil falde godt til i Farup Forsamlingshus.

Venlig hilsen

Betina Jørgensen, formand

Så skal cyklen / hunden + føreren og andre motionister gøres klar til den mørke tid

Det kan være svært for bilister at få øje på cykler m.m. uden lys. Så for egen sikkerheds skyld opfordres alle til at huske lys og reflekser

Vintertiden er over os, og det betyder for de fleste, at det både er mørkt, når vi kører hjemmefra og kommer hjem fra arbejde. Så nu er det tid til at få set sin cykel efter i sømmene.

Cykellygterne skal findes frem og reflekserne skal tjekkes. Det skal bremserne også, da våde veje og cykelstier med nedfalden efterårsløv kan være meget glatte.

Det er primært for at blive set af andre trafikanter, at cyklisterne skal have lys og reflekser på. Det kan være svært for en bilist at få øje på en cykel uden lys, så cyklisterne skal sørge for at være så synlige som muligt.

Det er **egen sikkerhed**, det handler om, når cyklisterne skal færdes sikkert på vejene. Derfor er det også en god idé at anvende cykelhjelm og eventuelt iføre sig en af de gule refleksveste, som flere cyklister anvender.

Alt dette gælder alle, der bevæger sig ude i natur og trafik, også hunden, der er meget nemmere at spotte med en dinglende refleks i halsbånd eller line.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på hinanden.

Farup ungdomsklub

Vi har åben hver mandag og onsdag fra 19.00-21.30 og holder til på Farup Skole, hvor vi kan bruge næsten hele skolen.

I det daglige er der mulighed for at komme i klubben og være kreativ, aktiv i gymnastiksalen, spille playstation, se fjernsyn eller blot for at være sammen med venner.



Vi er tre voksne i klubben:

Bente, som er her fra Farup, hun er her fast hver mandag og er både kreativ og aktiv i gymnastiksalen. Bente går på gymnasiet. Patrick som er ny medarbejder, han er fra Ribe, men hans kæreste er her fra byen. Han læser til pædagog i Esbjerg på 1. semester. Patrick er mest aktiv i gymnastiksalen. Patrick er her hver onsdag.

Annemette som er klubleder, er tilflytter til byen. Læser til pædagog i Esbjerg på 4. semester. Annemette elsker at være kreativ og sætter gerne projekter i gang. Annemette er her både mandag og onsdag.

Vi regner med at have et weekendarrangement hver måned. De næste par måneder er der planlagt følgende:
Juleafslutning med julehygge i klubben d. 21/12
Rundvisning i domkirken en gang i januar. Kom med og se de mange rum man normalt ikke ser i kirken.
Skøjtetur i Esbjerg i februar.

Billederne er fra tidligere arrangementer, bl.a. fra Sjelborg, skøjtetal og et fra hyggehjørnet i klubben. Se bagsiden.

Se mere på www.farupsogn.dk under Foreninger/Farup ungdomsklub.

Høstfest i dagplejen 2011

Sammen med en masse bedsteforældre holdt dagplejen i Farup en dejlig høstfest 6 oktober i legestuen (på Farup Skole).

Vi havde heldagslegestue og havde inviteret bedsteforældrene til morgenkaffe kl. 8.30. Vi startede med at synge " Nu falmer skoven " og børnene syntes, det var dejligt at høre de mange voksne synge.

Efter kaffen blev børnene delt i 2 hold, de store børn med bedsteforældre skulle stå for middagsmaden.

Der skulle formes store middagskødboller, og der skulle sættes frugt og grøntsager på spyd. Desuden skulle der bages kage. Det var en stor fornøjelse at se børn og bedsteforældre gå i gang med madlavningen, med godt humør og stor koncentration.

De mindste børn med bedsteforældre gik udenfor, for at finde æbler

til kagen og bordpynt fra naturen. Efter dejlig middagsmad holdt vi middagsro.

Kl 14.30 kom bedsteforældrene igen til kaffe og hygge. Høstfesten i dagplejen er en virkelig hyggelig dag, som helt sikkert er blevet en tradition. Der er stor opbakning fra bedsteforældrene, og det betyder jo alt sådan en dag. Hans fra maskinstationen havde igen lånt os en kæmpe majssnitter, der stod foran legestuen på p-pladsen, mange tak for det, det håber vi også blir en tradition.

med venlig hilsen

Annette, Rikke, Sussi, Ruth og en masse friske børn fra Farup.

P.S. Vi holder julegudtjeneste Onsdag d. 7. december kl 10 i Farup kirke. Hvis nogen har lyst og tid er I meget velkomne til at deltage.

Generalforsamling 2012

Forsamlingshuset i Farup og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening holder traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset mandag den 23. januar 2012 kl. 19.00. Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause, hvor der serveres lidt mad og drikke, går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forsamlingshuset dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentstørrelse for medlemskab af Farup Forsamlingshus
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Borgerforeningens dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Turen til Varde Legeborg – hvordan gik det så?

Fredag den 7. oktober gik turen til Varde Legeborg, hvor FSBG traditionen tro var initiativtagere til en hyggelig fredag aften. De forgangne to år har der været henholdsvis 73 og 92 deltagere. For at undgå grå hår i hovedet på kassereren, havde vi i år valgt at indføre en egenbetaling på 20 kr. pr. næse. Vi var derfor noget spændte på om dette ville afholde nogen fra at deltage, eller om arrangementet ville blive lige så succesfuld som de to foregående år. Al tvivl blev dog gjort til skamme, da der deltog ikke mindre end 110 mand m/k. Børn og unge udgjorde selvfølgelig majoriteten, men mange voksne deltog også, og alle havde nogle fantastiske timer, hvor der blev givet fuld gas.

Tak for den fine opbakning – det var verdensklasse. Vi gentager helt sikkert succesen til næste år.

Se fotos på bagsiden

Jens Nielsen, FSBG

Oplagt julegave !

Jeg bliver ganske enkelt nødt til at reklamere for en dejlig bog, som har set dagens lys her i efteråret :

Uwe Dalls : Ribe, marsken og åen. Bogen er allerede omtalt flere steder og ligger fremme også i flere butikker i Ribe. Det fortjener den også!

Det er en ualmindelig smuk bog og interessant ikke mindst for os, der bor her på kanten af marsken og kender til eller har hørt om mange af de steder, begivenheder, forhold og mennesker, Uwe Dall nævner.

Der er emner som : Engene og høet (herunder kvæget på Farups frodige enge) Kanalen, Dige- og krobyggeri, Tragiske hændelser ved Kammerlusen. Der fortælles om Kanalhuset og der bringes gamle og nye fotos – flotte billeder – og historien om den uundværlige markmand:

En institution, som eksisterede i Farup-Tanderup Udenge helt op i 1980'erne var markmanden, som førte tilsyn med kvæget, grøfterne og hegnene. Hvis et kreatur var rendt af marken, drev han det tilbage og fik for denne ofte besværlige indsats 50 øre. Ellers oppebar han en grundløn på ca. 300 kr. Et andet af hans gøremål var at slå drikkevand op til kreaturerne. Den sidste markmand i Farup hed Robert Straadt. (s. 31)

Bogen koster 125 kr.

(EH)



Nedenstående er sendt til de foreninger, der fremgår af hjemmesiden, men måske er der flere foreninger i sognet, eller måske er der bare andre, der kan yde et bidrag til, at vi får en god hjemmeside, så derfor sættes brevet også i Marsk og Muld; så når det jo ud til de fleste.

Til foreninger i Farup Sogn.

Vedr.: <http://www.farupsogn.dk/>

Vi er pt. i gang med at lave en ny hjemmeside for sognet. For at det skal blive en succes, så forudsætter det, at siden konstant er opdateret med informationer om foreningerne her i sognet; hvad sker der, hvem sidder i bestyrelsen o.s.v. Vi, dvs. webmasterne, vil derfor bede jer om flg.

- 1) at kigge på hjemmesiden og se, hvad der står om netop jeres forening. Er det faktisk korrekt, mangler der noget?
- 2) at vælge en "hjemmeside"-kontaktperson, der hele tiden holder siden opdateret; enten ved selv at lægge de relevante oplysninger ind på siden(s kalender), - kontakt en af nedenstående for nærmere info-, eller ved at sørge for at sende informationerne til hjemmesiden på nedenstående mail-adresse

Med venlig hilsen
webmasterne

Henrik Villadsen, Keld Sole Christensen, Søren Høy Bendixen og Kristian Kyndi

Lidt om, hvad der er sket

I sidste nummer af Marsk og Muld talte jeg i den ikke-kirkelige del af bladet 6 indlæg om, hvad der var af fremtidige arrangementer, mens jeg kun talte 2, der decideret omhandlede, hvad der var sket.

Så måske er der her i bladet for meget forskræp og for lidt om, hvordan de forskellige arrangementer nu forløb. Det vil jeg så ændre lidt på ved at fortælle lidt om nogle af de aktiviteter, der har fundet sted i løbet af oktober måned.

Når jeg nu ved, hvad jeg vil skrive i det følgende, så kan jeg måske godt komme med en slags forklaring på, at der er et misforhold mellem foromtaler og efteromtaler, idet herværende efteromtale ikke på nogen måder lever op til journalistiske væsentlighedskriterier; der er ikke rigtig noget at brokke sig over, og der er ingen Sass-Larsenske personskandaler, og så er det jo ikke så spændende at læse fx om, hvordan en tur til Varde Legeborg forløb.

Og den, altså den af FSB & G arrangerede tur til Varde Legeborg, ja men det var vel bare en stor succes. Der var mange deltagere, og børn i alle aldre såvel som voksne så ud til at more sig fint..

Nu er jeg – som forældre flest – mest fokuseret på min egen datter, og bedømt efter smilet på hendes

ansigt, mens vi var der, og gråden, da vi skulle hjem, ja så var det en kanonoplevelse for hende. Et godt arrangement, og så var det billigt, og det er jo en rar ting i disse for Europa så kritiske tider.

Tirsdagen efter stod den så på gymnastik i skolens gymnastiksal, og det er jo tilfældet hver tirsdag i sæsonen. Da det kun er for børn, er jeg afskåret fra at referere, hvad der skete den tirsdag, men igen med udgangspunkt i min datters oplevelse, ja så er det også bare et hit. Hun glædede sig til at skulle afsted, og hun var glad, da hun kom hjem, og sådan er det i øvrigt hver tirsdag. Dejligt, at der er frivillige, der gider at bruge tid på at give børnene gode oplevelser.

Lørdag d. 29. oktober var der så åben gymnastiksal, et fint tilbud, og her er det så lykkedes mig at finde noget lidt negativt at skrive, og det er, at der var meget få fremmødte, men omvendt så var der jo god plads til os, der var der. Også åben gymnastiksal eller sjov og leg, som det vist officielt hedder, er et fint initiativ.

Det var så lidt om, hvad der rent faktisk sker i forbindelse med nogen af alle de aktiviteter, som herværende skrift fortæller skal finde sted. Måske ikke spændende læsning, men derfor er arrangementerne jo gode nok alligevel.

Kristian Kyndi.

AKTIVITETSKALENDER

NOVEMBER

tirsdag d. 29. Tirsdagsklub – konfirmandstuen kl. 14,30

DECEMBER

lørdag d. 3. Babysalmesangsafslutning i kirken kl. 10,30

onsdag d. 7. Dagplejebørn (andre er velkomne) holder børnejul i kirken kl. 10,00

søndag d. 11. Farup adventskor + børnekor i kirken kl. 19,00

søndag d. 11. Juletræsfest kl. 14.00

JANUAR

søndag d. 8. Organistjubilæum – kirken og forsamlingshuset kl. 10,00

mandag d. 23. Generalf. i Farup Sogns Borger- og Gymna. Forsamlingshuset kl. 19,00

lørdag d. 28. Kirkehøjskole Kirkehuset kl. 9,30-15,30

tirsdag d. 31. Tirsdagsklub – konfirmandstuen kl. 14,30

FEBRUAR

tirsdag d. 28. Tirsdagsklub – konfirmandstuen kl. 14,30

MARTS

tirsdag d. 27. Tirsdagsklub – konfirmandstuen kl. 14,30

Faste møder:

Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned

Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00

Andet: [SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.](http://www.farupsogn.dk)

Landsbyplan for Farup

Landsbyplanen indeholder også en historisk beskrivelse som her følger i uddrag.

Den spredte historiske bebyggelse i Farup sogn består af mindre landsbyer, Kærbøl, Farup Kirkeby, Nørre Farup, Hillerup, Tanderup og Mejlby. Det lidt usædvanlige bebyggelsesmønster er nok opstået som følge af et ønske at komme til at bo så tæt på de frugtbare marskenge som muligt og højt nok til at mindske risikoen for oversvømmelser.

Kærbøl omtales første gang i et dokument fra 1291 som kiarbølling, bebyggelsen ved kærret.

Farup Kirkeby var tidligere en selvstændig landsby, som først i løbet af det 20. århundrede voksede sammen med Kærbøl. Farup Kirkeby er opstået omkring kirken og kaldtes tidligere blot for Kirkeby.

I forbindelse med udstykningen af Præstegårdstøften blev området udgravet og der fandtes blandt andet gårde fra senmiddelalderen/renæssancen (1450-1700) samt det meste af en landsby fra førromersk og romersk jernalder. (ca. 500 før Kr. – 200 år efter Kr.)

Det kan virke underligt at Nørre Farup ligger syd for Farup Kirkeby, men det skyldes at Nørre Farup relaterer sig til Sønder Farup der ligger på sydsiden af Ribe Å. Farup har været et gammelt navn for Ribe Å, Far Å.

Områdets beliggenhed ved Vadehavet, har i løbet af landsbyernes historie været med til at sætte dagsordenen. Dette være sig i form af arkitektur og byggeskik, såvel som de lejlighedsvis oversvømmelser. For eksempel døde ved stormfloden i 1634 295 mennesker og dermed blev sognets indbyggertal halveret. På de lavtliggende gåde i sognet stod der tre meter vand på gårdspladsen den nat og ”skibe og Skuder blev opsat ved Farup Kirke” ifølge en samtidig beretning. Opførelsen af Ribediget i 1912 har siden holdt havet på sikker afstand.

Farup kirke er en kalket, blytækket tufstenskirke,

bygget i 1175-1200. Det er en af Ribe egnens bedst bevarede og fineste tufstenskirker. Tufstenen blev indført til Ribe stift fra Rhin egnen, og er meget karakteristisk for kirker i stiftet.

Allerede i 1200 tallet blev kirkeskibet forlænget og senere opførtes et tårn på kirkens sydside, hvor våbenhuset ligger i dag. Den usædvanlige tårn blev revet ned i 1835 og først i 1932 erstattet af den nuværende. På kirkens nordside ses den tilmurede kvindedør og på korets sydside den gamle præstedør.

Bygningen syd for kirken, der i dag er kirkehus, har tidligere fungeret som kirkekro. Det var her, man opstaldede hestene, mødte andre indbyggere i byen og fik noget at styrke sig på før og efter kirkegangen. Efter en vækkelse i sognet i slutningen af 1800 tallet blev kroen i 1895 købt af Indre mission og omdannet til missionshus.

Kortene over sognet har i tidens løb ændret karakter. Kærbøl og Kirkeby er vokset sammen og en del veje har fået ændret forløb og flere er kommet til.

I slutningen af 188 tallet var vejforløbet i Kærbøl-Kirkeby- Nr. Farup som det viste kort.

(ovenstående er et uddrag af landsbyplanen for Farup udarbejdet af Esbjerg Kommune)





Kirkesiden

GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE

November

søndag d. 27. - 1.s.i advent kl. 10,00
Vi synger kirkeåret ind/ konfirmander medvirker

December

lørdag d. 3. kl. 10,30
afslutning /gudstjeneste babysalmesang
søndag d. 4. 2.s.i advent - ingen gudstjeneste i Farup/
indsættelser i det nye pastorat Sct. Catharinæ-Kalvslund-Obbekær. Se omtale
søndag d. 11. - 3.s.i advent kl. 19,00
musikgudstjeneste/kor/kaffe
søndag d. 18. - 4.s.i advent kl. 10,00
Ruth Huitfeldt Svendsen
juleaften d. 24. kl. 15,30
juledag d. 25. kl. 10,00
2.juledag - ingen

i december holdes igen adventsaftensang i Sct. Catharinæ kirke de 4 onsdage før jul. Det er kl. 17,00.

Første gang onsdag d. 30. nov.

Januar

nytårsdag d. 1. - kl. 16,00
- indsamling til Bibelselskabet
onsdag d. 4. kl. 17,00
h3k fyraftensang i Sct. Catharinæ kirke
søndag d. 8. - 1.s.e.h 3 kl. 10,00
organist-jubilæum, se omtale
søndag d. 15. - ingen
søndag d. 22. - 3.s.e.h 3 kl. 9,30
Ruth Svendsen
søndag d. 29. - s.s.e h 3 kl. 10,00
Kyndelmisse/konfirmander medvirker

Februar

søndag d. 5. - septuagesima kl. 9,30
Jørgen Bork Hansen

Strukturændringer !!!

Som nogle vil vide fra dagspressen, er der pr. 1. nov. på det kirkelige område sket nogle strukturændringer i vores nærområde. Sognene Hjortlund, Kalvslund og Obbekær er blevet delt, så Hjortlund nu hører til Jernved sogn og Kalvslund og Obbekær til Sct. Catharinæ. Sognepræst Ruth Huitfeldt Svendsen er fulgt med de to små sogne til Ribe, så vi nu har fået tiltrængte flere præstetimer i Ribes største sogn, Sct. Catharinæ. For så vidt præsten i Farup også stadig er ansat i Sct. Catharinæ og dermed i pastoratet Sct. Catharinæ - Kalvslund-Obbekær skal vi tre præster nu forsøge at fordele arbejdet i de fire sogne mellem os, dog sådan, at vi hver især stadig først og fremmest er forpligtet på "vore egne" sogne. Samarbejdet på tværs af sognene gør dog, at vi har ønsket, forsøgsvis, at ændre lidt på gudstjenestetiderne samt prædike i "hinandens" kirker.

I Farup har man i adskillige generationer været vant til "flydende" tider, så menighedsrådet her har ønsket, at der så vidt muligt er gudstjeneste kl. 10,00 og ellers 9,30 og aften kl. 19,00/ evt. eftermiddag. Som sagt er der tale om en prøveordning, som i første omgang kører til og med februar. Som det ses af herstående gudstjenesteliste, træder forsøgsordningen i kraft allerede fra december.

I forb. m. strukturændringerne er der indsættelsesgudstjenester d. 4. dec. i hhv Ribe kl. 10,00, Obbekær kl. 14,30 og Kalvslund kl. 16,00, hvor enhver naturligvis er velkommen

Kirkebil

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

Farup adventskor!

Vi over stadigvæk i konfirmandstuen til julemusikgudstjenesten i kirken d. 11. dec. Interesserede kan stadig nå at hænge på. De resterende øveaftener er torsdag d. 1. dec. samt onsdag d. 7. dec, begge dage kl. 19-21. Finpudsnngen sker ved generalprøven søndag d. 11. kl. 17,30 i kirken.

Navne og telefoner

Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612/ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Bente Petermann
Farupvej 9, tlf.75420895

Børnekor-og unge- børnekor- og unge.

Vi håber, der igen er børn og unge fra 3. kl. og op, der har lyst til at danne kor i kirken og bære lys ind, når vi d. 11. dec. holder musikgudstjeneste.

Vi skal øve fredagen før – d. 9. fra 16,30- 17,15. Så mød op/ fortæl dit barn/barnebarn, at vi synger i kirken den dag...



Daglejejul –

onsdag d. 7. dec. kl. 10,00 mødes dagplejebørnene i kirken for at synge og høre om jul. Det er en lille kort samling for de mindste, med deres fokus og i deres tempo. Men andre er meget velkomne også, både små og store, også voksne, som har lyst til at synge med !.

Tirsdagsklubben

Tirsdag d. 29. nov. er der adventshygge med oplæsning og sang og musik. Ved klaveret sidder Benjamin Friis Nielsen, organist v. Sct. Catharinæ kirke.

Og så har Tirsdagsklubben 20 års jubilæum her i november. Det begyndte for 20 år siden med, at nogle stykker stak hovedet sammen for at drøfte, om det mon var realistisk i disse fortravlede pensionist-tider at samle folk lokalt til en hygge- og sang- og samtale-eftermiddag. Det var det, viste det sig. Det er gået op og ned med deltagerantallet gennem årene, men stadig er vi en pæn flok, der mødes den ene gang om måneden. Man skal ikke være speciel gammel for at deltage!. Og udensogns folk med tilknytning hertil eller som bare synes, der er hyggeligt i Tirsdagsklubbens selskab, er meget velkomne.

Tirsdagsklubben mødes altid den sidste tirsdag i måneden, kl. 14,30-16,30. Møderne foregår i konfirmandstuen. Kaffe 10 kr.

Tirsdagsklubben i det nye år:

Tirsdag d. 31. jan. Børnebibliotekar Peter Brun, Ribe, kommer og fortæller om biblioteket anno 2012 !. Om de mange nye muligheder på et moderne bibliotek, om kommende flytning m.m. Og mon ikke vi også får en rigtig "fortælling" !

Tirsdag d. 28. febr. Mikkel Brander, Farup, kommer med et foredrag om unge! Emnet ved han - bl.a. - noget om gennem sit arbejde med unge mennesker i Tønder.

Tirsdag d. 27. marts. er emnet : "Præst på Sicilien" v. Jørgen Hanssen, Roager

Kirkehøjskole

lørdag d. 28. januar inviteres igen til højskoledag i Farup, med foredrag og samtale, spisning og sang, som kan siges at være højskolekonceptet i kort udgave !

Vi får besøg af **Kirsten Sønderby**, sognepræst i Bryndum og V. Nebel. Kirsten Sønderby er kendt af flere som præst i DR-kirken. Hendes foredrag har titlen : "**Om religion og politik.**" *Religion fylder meget i*

hverdagslivet og i medierne, også selvom tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin tid udtalte at "religion skal ud af det offentlige rum!" Det er ikke lykkes- at få religionen ud af hverdagslivet.

Vi er måske også bedre tjent med at beholde religionerne lige midt i hverdagslivet og i medierne. Der hvor vi kan se dem! Men hvordan? Og hvem får taletiden?

Det og meget mere i et foredrag om politik og religion

Dagens anden foredragsholder er sogne- og feltpræst **Lars Bom Nielsen**, Tistrup, som har givet sit foredrag titlen : **LIVET I KRIGENS LYS.**

Det handler om hans tid som feltpræst hos ISAF 8 (august 2009 til februar 2010) i Helmandprovinsen i Afghanistan. *Vi forbinder gerne krig med død og mørke; men der er for vore udsendte soldater trods alt et liv, der skal leves til daglig og i felten. De undertiden dramatiske oplevelser kan ikke undgå at påvirke de implicerede. Der kastes uundgåeligt nyt lys over menneskelivets nøgne vilkår; men også det moderne liv i dagens Danmark tager sig anderledes ud, når det betragtes på afstand. Kan det virkelig være svært at vende tilbage til det lette og behagelige liv herhjemme, når man har set, hvor tungt og ubehageligt tilværelsen også kan forme sig? Kan det være rigtigt, at nogle soldater efter kort tid hjemme ligefrem længes tilbage til krigen? Jeg sætter i foredraget fokus på eksistensvilkår forbundet med det at være udsendt, det at være pårørende og det at komme hjem til den civile dagligdag. Naturligvis bliver der ikke tale om krigsforherligelse. Omvendt kunne det alligevel godt være, at krigens barske realiteter kaster nyt lys over menneskelivet, som det er.*

Højskoledagens forløb:

kl. 9,30 morgenkaffe og morgensang
kl. 10,30 Kirsten Sønderby
kl. 12,15 let frokost
kl. 13,00 Lars Bom Nielsen
kl. 14,00 kaffe og debat
kl. 15,30 ca. afslutning

hele dagen koster 100 kr.

Tilmelding aht. forplejning senest d. 25. jan på tlf. 75421612/75424441

mail: ehs@km.dk/gertmona@msn.com

Man er også velkommen kun til foredragene (ingen tilmelding)

Indre Mission

Onsdag d. 7. dec. kl. 19,00 fællesmøde i Gredstedbro m. Niels Andersen, Menighedsfakultetet

Onsdag d. 11. januar kl. 14,00 Bedemøde hos Else og Anders Nikolajsen

Onsdag d. 18. jan. kl. 19,30 Kredsmøde i Kirkehuset m. miss. Bjarne Lindgreen, Ringkøbing

Danmission

Torsdag d. 24. nov. hos Esther Jørgensen, Hillerupvej

Torsdag d. 19. jan. hos Karen Margrethe Bjerregaard, Limesvej 1

Begge dage kl. 14,30-17,00

H 3 K fest torsdag d. 5.jan. kl. 19,00 i Grundtvigskirken, Esbjerg

Babysalmesang

Nyt hold babysalmesang begynder fredag d. 3. feb. kl. 10,00 i Sct. Catharinæ kirke. Tilmelding til Elin Hjuler ehs@km.dk/75421612

ORGANIST- JUBILÆUM

To jubilæer har vi rent faktisk!

Ivan Jørgensen har d. 1. jan. 2012 været ansat ved Farup kirke i 50 år ! Elsebeth Smidt har ligeledes (for længst) holdt i grunden indtil flere jubilæer, som det fremgår af nedenstående...

Derfor har vi valgt at fejre begge organister ved højmesse søndag d. 8. jan. kl. 10,00 og efterfølgende i forsamlingshuset.

Alle, der på nogen måde har lyst, er velkomne. Blot bedes man aht. frokosten tilmelde sig inden nytår, senest d. 30. dec. til Bente Petermann, bente@petermann.dk, 75 420895 / Mona Vejlgaard, gertmona@msn.com , 75424441

Her lidt fra organisterne selv :

50 år som organist i Farup Kirke

Da jeg i 1961 søgte stillingen som lærer ved Farup Skole, var forbindelsen mellem skole og kirke ikke helt afskaffet. I stillingsopslaget var stillingen som organist også med, og det var medvirkende til at jeg søgte til Farup. Jeg begyndte som organist i januar 1962 og kunne således fejre 40 års jubilæum i 2002. Det blev fejret helligtrekongerssøndag. Ved gudstjenesten medvirkede Steen Larsen på trompet, og Egnskoret overraskede mig ved også at deltage. Efter gudstjenesten var der kaffebord i forsamlingshuset.

Jeg skrev den gang et stykke i Marsk og Muld, hvor jeg omtalte de præster, kirkesangere og kirketjenere, jeg har arbejdet sammen med. Jeg omtalte også det

nye orgel, vi tog i brug juleaften 1988.

Elsebeth Smidt har i mange år været min afløser ved orglet, og da jeg holdt som lærer i 1996, foreslog jeg, at vi delte stillingen. Det kommer vi fint ud af, og så længe vore evner slår til, og der ikke står unge mennesker i kø for at komme til, vil jeg gerne fortsætte.

Ivan Jørgensen

Og Elsebeth Smidt skriver :

Frimodighed og naivitet førte til et dejligt arbejde.

Engang, først i 70'erne, spurgte jeg Ivan J. om jeg måtte gå op, og spille lidt på orglet. Han svarede "den er fin, så kan du vikariere for mig"

Det var begyndelsen, .. men selvom jeg kun havde lært at spille violin, og selv lært mig at spille lidt på klaver, var det først midt i 80'erne, efter mange vikartjenester, at jeg tog til Kirkemusik-skolen i Løgumkloster, hvor jeg tog det elementære orgelkursus samt 2 års efteruddannelse.

Jeg havde en god vejleder og hjælper i kirkesanger Olav Okholm her i Farup. Han kendte tjenesternes gang og lavede jeg en fejl, kunne han med et fast blik, få mig tilbage på "rette vej"

Fra 1996, hvor Ivan J. gik på efterløn, har vi delt stillingen, og vi er kommet fint ud af det sammen, og kun to gange, her på det sidste, har vores ønsker og planer forårsaget, at vi har søgt ekstra hjælp ude fra.

Ud over tjenesterne i Farup, har jeg været i godt 38 andre kirker, og mødt 67 forskellige præster.

En dejlig oplevelse.

Tilbage på sin plads !

Kirkehuset har her i efteråret fået foræret et gammelt stueur, som i fordums dage har hørt til her. Det er sket i forbindelse med, at to mennesker fra sognet : Marius Østergaard, født på Dyrhave v. s. a. kirken, d. 30. dec. 1910 – og hans senere hustru Mette Elisabeth Sørensen, f. på Lund Vestergård d. 15.marts 1916 – er blevet begravet her på kirkegården. De to blev gift i Farup kirke, men var ellers bosat på Sjælland, senest i Slangstrup. De havde imidlertid et ønske om



at vende tilbage til deres hjemsoegn og blive begravet på Farup kirkegård ved siden af Marius Østergaards søskende, Meta, søsteren, som var gift med Jesper Østergård, tidl. graver ved Farup kirke - og Jens Østergård, som vi stadig er nogle, der husker, bl.a. da han i fin stil fejrede sin 100 års fødselsdag i Farup forsamlingshus. Marius og Lisbeth Østergård ligger nu begge begravet i familiegravstedet, Østergård Avenue, som Marius Østergård skal have kaldt det.

Det skal også nævnes, at Elisabeth Østergård var i familie med sognefoged i Farup gen. 52 år, Jens Nielsen, hvis mindesmærke står på nordsiden af kirken med navnene på de tre hustruer, der døde fra ham samt den fjerde og sidste, der overlevede ham. Så det er et stykke slægts- og sognehistorie, der lige rulles op for os med de to menneskers tilbagevenden til sognet.

Men det var uret ! Og her vil jeg lade Marius Østergård selv tale gennem det brev, han skrev i 2000 og gav videre til døtrene, som nu har valgt at give uret tilbage til kirken. Jeg vil lade brevet stå uredigeret, dog blot minde om, at kirkekroen, som omtales, var kirkekro indtil 1895, hvor det blev omdannet til missionshus, hvilket det var til 2005, da kirken overtog huset og igen omdøbte det, nu til Kirkehuset.

Marius Østergård skriver :

OM DET GAMLE UR

I Kirkeby ligger missionshuset ved siden af Farup Kirke, i gamle dage var det en kro. Min far har fortalt, at da han og mor blev gift, sluttede de dagen med at gå over i kroen og danse. Hvornår det er blevet missionshus ved jeg ikke, men det har været det i hele min barndom, hvor jeg gik i søndagsskole og var til juletræsfest. Missionshuset blev bestyret af en gammel snedker der hed Niels Holden. Han mente selv, han havde evner til at kurere tandpine ved håndspålggelse, han forsøgte engang med mig uden held, tandpinen var lige slem, vel nok fordi jeg ikke troede på det. Min moster Mette Marie Sørensen, hun blev 96 og døde i Brørup omkring 1959. Hun var vistnok samme årgang som min far, 1863, far døde 1954. Moster bestyrede hus for Niels Holden, og hjalp ham i missionshuset, når der skulle laves kaffe og andet til møderne.

Nu kommer vi til uret. Niels Holden fyldte 80 år, formentlig omkring 1920, og ved denne lejlighed fik han uret som gave fra "Samfundet" d.v.s. kredsen af missionsfolk i byen. Niels Holden døde formentlig 1923. Moster arvede hans ting, og blev boende i missionshuset og bestyrede det så længe, hun kun-

ne. Jeg husker ikke præcis, hvornår hun kom på plejehjem i Brørup formentlig omkring midten af halvtredserne. Faster Jensine i Hostrups Have arvede uret efter moster, og ved fasters mellemkomst arvede jeg det gamle strygejern. Uret arvede jeg efter fasters død i 1986. Jeg reparerede og smurte det, og det har gået siden.

Slangerup februar 2000

Marius Østergård

Så kommer den igen, julen !

Der er dem, der opfatter kirken som et museum

– et levn fra fortiden. Og i stedet for at tage os betegnelsen fortrydeligt op, skulle vi måske betragte det som en kompliment. For et museum er jo der, hvor man husker. Det er der, man bliver mindet om, hvordan livet levedes engang, hvad der har optaget mennesker, hvordan de har mødt deres skæbne og levet deres vilkår, hvad de har tænkt og troet om liv og død. Med andre ord: et museum er et sted, der hjælper os til at leve i vor tid på vort sted. **Der er noget, der hedder "levende museum"** .Det er sådan et museum, hvor børn og voksne, der i grunden ikke orker mere, hvor de kan lege liv som det var og er og blive klogere på det og på sig selv.

Sådan et museum er kirken! Et hus, hvor den levende Gud møder sine levende mennesker og giver os del i sin store fortælling om kærligheden, der tror alt, håber alt, udholder alt og aldrig hører op.

Det er det, der nu igen er på dagsordenen! I julen minder Gud os endnu engang om, at livet skal vi ikke selv tage og ikke selv gøre os fortjent til – men det rækkes os med en kærlighed og kraft af himmelske dimensioner. Det er sårbart og det er skrøbeligt som et lille barn – og det gælder os og vil os ind i marv og ben. For når barnet i krybben hænger i kirken 33 år gammel på et kors, mindes vi om, at når verden er fuld af modsætninger og vi selv og vort eget liv undertiden stritter i alle retninger, så holder Gud ligevel sine hænder under os. Gud spænder sin kærlighed op under os, så vi ikke falder igennem. **Julen er, at der er født en glæde ind i verden - et lys er tændt, som midt i vort brogede og forpustede liv, gør, at vi igen kan trække vejret** – forsøge endnu engang – bruge vores energi på, at glæden skal få ret – at den skal mærkes. Og når vi har svært ved at mærke noget som helst, så høre, at **Guds kærlighed gælder os uanset** – hver på vort sted – som vi er og som vi har det – **at det hele alligevel hænger sammen ! EH**



H
ø
s
t
f
e
s
t
i



d
a
g
p
l
e
j
e
n



V
a
r
d
e
l
e
g
e
b
o
r
g



U
n
g
d
o
m
s
k
l
u
b
e
n

