

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

20. årgang · Nr. 1 · december 2014 - januar 2015



ESTUHR.

Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i ulige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på mail: farup@farupsogn.dk

Redaktionen:

Elin Hjuler
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgard

Layout og opsætning:
Grafisk Produktion ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

AKTIVITETSKALENDER

December

Onsdag den 3. kl. 17.00	Adventsaftensang i kirken
Søndag den 7. kl. 14.00-16.00	Juletræsfest i forsamlingshuset
Lørdag den 13. kl. 10.00	Jul for småbørn i kirken
Søndag den 14. kl. 19.00	Kor-musikften i kirken
Onsdag den 17. kl. 17.00	Adventsaftensang i kirken

Januar

Tirsdag den 21. kl. 19.00	Generalforsamling Forsamlingshuset/ FSBG
Tirsdag den 27. kl. 14.30-16.30	Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Februar

Søndag den 22. kl.	Fastelavn
Tirsdag den 24. kl. 14.30-16.30	Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Marts

Torsdag den 26. kl.	Koordineringsmøde
Tirsdag den 31. kl. 14.30-16.30	Tirsdagsklub i konfirmandstuen

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bøgbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.00-15.30.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



GENERALFORSAMLING 2015

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00

Forsamlingshuset i Farup og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening holder traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset tirsdag den 27. januar 2015 med start kl. 19.00. Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause, hvor der serveres lidt til halsen og maven, går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling.

Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vedtægter og bestyrelsernes nuværende sammensætning kan ses på hjemmesiden www.farupsogn.dk under foreninger.

Forsamlingshuset dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentstørrelse for medlemskab af Farup Forsamlingshus
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Borgerforeningens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kassereren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Medlemskab af F.S.B.G.

Ønsker man at deltage i de aktiviteter som F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det.

Der er ikke mange, der har betalt

Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt at opkræve højere pris for ikke medlemmer til vores arrangementer!

I 2014 er beløbet 75 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales

på hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til vores kasserer, Ragna Weidinger, Præstegårdstoftens 14, 5154-8257 / 4731-2488. Ud af de 75 kr. går 20 kr. til dette fantastiske blad.

Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os på vores facebookside: FSBG – Farup Sogns Borger og Gymnastikforening

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i F.S.B.G.



ÅRETS LOPPEMARKED gik over al forventning

Rigtig mange kræmmere kiggede forbi Forsamlingshuset, og der blev gjort mange store og små handler. Det var også rigtig dejligt, at mange lokale lagde vejen forbi loppemarkedet. Der blev solgt for 11.300 kr., og alle penge går til Forsamlingshuset. Vi har fået tømt godt ud/ryddet op i lopperne hos Lauge, så nu har vi mere end nogensinde brug for nye lopper...

Husk man kan aflevere lopper hele året hos Lauge, Farup Kirkevej 18.

Til slut endnu engang tak til alle vores trofaste hjælpere.
Vi håber, I hygger jer næsten lige så meget med det, som vi gør.

Ruth og Mogens

Hej jeg hedder Mathias!

Det er mig, der bor omme på Kammerslusevej 8. Jeg bor sammen med min kone Camilla og vores to børn Noah (8) og Mathias (15). Ja, nogen tænker måske, at det er lidt underligt, at han også hedder Mathias, men det er, fordi han kom ind i familien før mig. Vi har også to hunde, en brun og en sort labrador. Når de ikke ligger inde foran brændeovnen, står de som regel ude ved vejen og holder øje med alt, der kommer forbi. Jeg mødte Camilla for ca. ti år siden. Den gang boede hun omme på Chr. Kuskvej i en af Kjeld Rasmussens små huse, og der flyttede jeg så ind, da vores forhold blev lidt mere alvorligt. Camillas forældre bor på Branddamvej nr. 1, Hans Nissen og Inga Tobiasen. Og lige præcis det der Tobiasen, skulle vise sig at være en fordel, når man befandt sig i Farup. For så var man da hurtigt en del af »familien«. Der er jo mange Tobiasen'er i Farup.

Kammerslusevej 8

I 2006 købte Hans så ejendommen på Kammerslusevej, så vi kunne få lidt mere plads til lidt billigere husleje. Huset er fra ca. 1850 og er en gammel landejendom med ca. 84 m² stuehus, en lille stald med plads til et par køer, et par grise og en sjet høns osv. Faktisk er der kun en tynd bræddedør mellem køkkenet og stalden, så man har praktisk nok kunne gå lige ud og få frisk mælk på havregrynene direkte fra koen.

Huset ligger som det sidste hus mod vest i Nr. Farup, så vi har en fantastisk udsigt fra haven; ud over engene og fuglereservatet, og på en god dag kan man faktisk se diget og kammerslusen. Det har man dog ikke tænkt ret meget over, da man byggede huset. For de eneste, der har kunnet kigge mod vest, er de førortalte køer og grise. Jeg forestiller mig også, at hvis man har gået rundt en hel dag i marken, sidder man vel ikke og kigger ud af vinduet, når man endelig er kommet ind.

Ju Jutsu

I 2007 lige efter Noah var blevet født, var jeg til fødselsdag ved en af byens børn, og faldt i snak med Gert Vejlgård og så, at han havde en jakke på, hvorpå der stod Ribe Ju-Jutsu. Og det bragte minder fra en svunden tid. Jeg flyttede til Ribe som 12-årig, da mine forældre blev skilt, og havde kun få venner i byen. Jeg mødte en fyr, som fortalte mig, at han gik til Ju Jutsu, og det syntes jeg lød temmelig sejt – det havde vi altså ikke noget af i Roager, hvor jeg kom fra – der kunne man gå til fodbold eller spejder, og det var det! Så jeg tog med ham ud til Claus Tobiasen i Ribe Jujutsuklub og fandt mig ret hurtig tilpas der, og blev faktisk også hurtigt god til det. Jeg vandt DM efter 8 mdr., men som så mange andre teenagere, skulle jeg jo prøve alt muligt andet, så jeg stoppede igen som 14-15 årig, men jeg havde fået nogen gode oplevelser, som jeg har haft i rygsækken lige siden. Så da Gert spurgte, om jeg ikke havde lyst at undervise et rollingehold i RJJ, var jeg ikke i tvivl om, at det var på tide at give noget igen. Og hvad!! 15 års pause er da ingenting... Jeg havde jo også trænet lidt Kick-boxing et par år tidligere, så helt fjern fra kampsporten var

jeg jo ikke. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at hvis jeg skulle undervise, måtte jeg hellere få lidt af træningen genopfrisket, så jeg blev derinde og trænede med på junior-senior holdet om aftenen, og det har jeg egentligt gjort lige siden, og fået lige så mange, hvis ikke flere gode og positive oplevelser.

Tilbage i huset på Kammerslusevej

Som sagt huset er fra 1850, og der begyndte at ske ting, som f.eks. at det regnede indenfor og stuegulvet flækkede i 4 stykker, og jeg kunne også godt se på de rustne vandrør på badeværelset, at de levede på lånt tid.

Hans var stadig ejer af huset og havde gjort det klart, at han ikke havde tænkt sig at renovere det. Så nu skulle vi tage valget: Skulle vi flytte i et nyt hus? Eller skulle vi vælge at købe huset af Hans og renovere det? Efter at have kigget på diverse alternativer valgte vi at købe huset af Hans med henblik på at renovere det.

Jeg er udlært teknisk designer og har 'stået i lære' hos ArkiTegnRibe. Så jeg vidste da et og andet om renovering af huset og gik til opgaven med teorien om, at hvis man kan tegne det, kan man også bygge det. Og jeg havde da også i de foregående år gået og haft mange idéer om, hvad man kunne gøre ved sådan en gammel bondegård. Så jeg fik lavet nogle skitser, og vi gik i banken og på teknisk forvaltning, og begge var med på idéen. Jeg tror, det var det store gavlvindue mod vest, der gjorde udslaget begge steder.

Nu stod jeg så der med en byggetilladelse, en pose penge, et gammelt hus, en hobby 3 dage om ugen, et job og 2 børn, der også skulle passes og en heldigvis dejligt tålmodig kone. Så planen var den, at vi skulle starte med at ændre stalden til beboelse, og når den så var klar, skulle vi flytte derud, og så starte med det eksisterende stuehus.

Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var alt man kunne tegne sig ud af, så jeg startede med at grave hele stalden en meter ned under gulvet, og så fik jeg lidt hjælp af Farup Smed med at skaffe mig af med det gamle oliefyr og få installeret jordvarme. Hans Tobiassen kom og hjalp mig med kloakken, men så har jeg ellers lavet det meste selv i samarbejde med min gamle far. Op til taget, hvor jeg så i sommeren 2013 fik Vilslev Tømrer og Snedker til at komme og sætte tagkonstruktionen op, som jeg havde tegnet og beregnet i samarbejde med min onkel som er ingeniør. Der skulle en del beregninger til, da jeg ikke er fan af hanebånd. Så vi lavede en kryptisk skunkstolpeberegning, så vi kunne undvære dem. Og den blev ret hurtig testet af orkanen Bodil og hendes efterfølger. Og det holder da endnu, selvom vi ikke var helt færdige med den indvendige beklædning, som også var en del af den bærende konstruktion.

Men som sagt, Rom blev ikke bygget på en dag. Og jeg tror heller ikke, at ham, der byggede Rom, havde job, hobby og

familie ved siden af, men planen er, at stalden og første sal gerne skulle være brugbar omkring nytår 14/15.

Ju Jutsu som professionel

Som sagt, jeg er teknisk designer og har de sidste 8 år arbejdet på Andritz i Esbjerg, hvor jeg i 5 år tegnede el-diagrammer, og de sidste 3 år tegnede træpillefabrikker i 3D. Og helt ærligt, når man har siddet i møde en hel dag med brasilianske bygherrer vedr. svenske rørspecifikationer, kan det være en befrielse at komme ned i Ju Jutsu klubben og tæve løs på ligesindede ældre mænd med indebrændte frustrationer over hverdagens kedsomhed. Så en dag, efter en god og hård træning, spørger min træner, Claus Tobiasen, mig, om ikke jeg skal have et nyt job! Og jeg siger uden at tænke mig om, JA hvad har du ??? Og han fortæller mig, at han er ved at skrive et jopopslag i samarbejde med Højer Efterskole til en kommende lærerstilling som kampsportsinstruktør. Jeg tænker i første omgang at det kunne da egentlig være fedt. Men 1: Når man har haft det samme job i 8 år, er det svært at finde et job med tilsvarende løn og sikkerhed. 2: Jeg er jo slet ikke lærer.

Så jeg lagde det bag mig og gik hjem og sov – troede jeg da. For da jeg vågnede næste dag, var den tanke ikke til at få ud af hovedet, der var virkelig sat gang i noget. Så jeg blev nødt til at ringe til Claus igen og høre nærmere. Og det endte hverken værre eller bedre, end at jeg samme aften havde en jobsamtale i hus hos forstanderen fra Højer efterskole, og efter en måneds tid var jobbet mit, og et nyt kapitel i mit liv skulle til at starte.



KULTURKLUBBEN RIBE

I forbindelse med kommunesammenlægningen for nogle år siden var der nogle erhvervsfolk som mente, at der var behov for nogle aktiviteter til at støtte op om Ribes særlige miljø. Det var baggrunden for at de satte sig for at stifte Kulturklubben Ribe. Klubbens formål er at fremme og støtte det kulturelle miljø i byen.

Idéen er at fremme kendskabet til kulturen i Ribe og manifestere byen som regionens kulturelle mekka. Erhvervs- og kulturlivet skal drage gensidig nytte af hinanden, og igennem arrangementer og samarbejde skal kulturinstitutionernes udbud gøres tilgængelig for medarbejdere og kunder på medlemmernes virksomheder. Ved økonomisk støtte til fire af byens mest markante kulturinstitutioner (Ribe Kunstmuseum, Antikvarisk Samling, Vadehavscenret, Ribe Vikingecenter) er det ønsket og håbet, at den kulturelle mangfoldighed og udvikling der kendetegner Ribe må blive yderligere styrket.

Klubben har over de 7 år, den har eksisteret uddelt 1,5 million kroner til de fire attraktioner. Der er 30 virksomheder

Så jeg startede altså som lærer her efter sommerferien og underviser fuld tid i Ju Jutsu og matematik. Ud over det har jeg kørt en periode med udeliv som valgfag, hvor vi bla. har sprunget kluestag, som er en form for synnejsk stangspring, bygget svedehytte og meget andet sjov og spas. Ydermere har jeg også AKT-opgaver som at snakke med eleverne, når de har det svært osv. Altså en hverdag langt fra svenske rørspecifikationer og brasilianske bygherrer.

Om at bo i en anden mands hus

For over 20 år siden boede, der en mand i huset. Han hed Hans E. Hansen. Han havde 4 børn (børn fyldte åbenbart ikke så meget dengang). En vellidt autodidakt murer, som formentlig var den sidste, der havde dyr på gården.

Og når man bor i et lille samfund som Farup er der nogen specielle spilleregler, som ikke står i boligannoncerne eller på google. Så når man snakker med folk ude i byen, og de spørger hvor man bor, og man har forklaret og forklaret uden held, kommer det pludselige udbrud: »Nåååå du bor i Hans E.'s hus«!

Så kan man godt blive lidt fornærmet, når man jo ved, at man har købt og betalt huset, og ens navn står på skødet. Men det tager de ikke hensyn til i Farup. For her er det ikke nok at købe et hus. Her skal man gøre sig fortjent til det. Så vi håber da på, at om 50 år, når vores børn eller andre bor i huset, så vil folk sige: »Nåååå , I bor i Camilla og Mathias' hus«.

der er medlemmer. De bliver hvert år inviteret til fire arrangementer.

I 2014 er det følgende arrangementer:

- Rundt om Råhede Vade – på kanten mellem land og hav arrangeret af Vadehavscenret.
- Høstfest på Ribe Vikingecenter.
- Kunstmarked på Ribe Kunstmuseum.
- De kristne vikinger på Museet Ribes Vikinger.
- Derudover generalforsamling på Ribe Kunstmuseum med landskabsarkitekt Torben Schönherr.

Bestyrelsen håber på, at der fremover vil være endnu flere der kan se fordele i at støtte kulturen og byen samtidig med at have nogle tilbud til medarbejderne, som gør virksomhederne mere interessante og dermed giver bedre muligheder for tiltrækning af arbejdskraft.

Klubbens støtte skulle gerne være med til, at der også fremover er aktive institutioner i byen, som sammen med alle de andre initiativer, der er i byen kan sørge for at vi også fremover får mange spændende tilbud.

Interesserede virksomheder mellem Marsk og Mulds læsere kan få yderligere oplysninger ved Erling Pedersen, som også gerne modtager tilmelding af medlemmer. Yderligere information findes også på www.kulturklub.dk

Juletræsfest

**i Farup Forsamlingshus
søndag d. 7. december
kl. 14.00-16.00**

Julemanden kommer og danser om juletræet.

Slikposer af 25 kr. kan bestilles hos Sussi
pr. sms tlf. 28 71 54 24 eller
mail: sussidilaniknuksen@gmail.com

*Skriv også hvor mange voksne I kommer
senest den 30. november.*

Kaffe og kage kan købes.

Kom og vær med og få et par hyggelige
timer samt komme i julestemning.

*Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Farup Forsamlingshus*



»Farup Landsbyfælled« lever!

Det var en rigtig kedelig meddelelse vi fik i oktober måned fra Esbjerg Kommune, omkring projektet ved Farup Skole. Som det aktuelle projekt så ud ville det ikke være noget, som Esbjerg Kommune kunne støtte. Ærgerlig besked, men Esbjerg Kommune er stadig interesseret i, at vi får etableret en varig løsning på et samlingssted i Farup. I Esbjerg Kommune er der vedtaget en fremtidig landdistriktpolitik.

Fremtidig Landdistriktpolitik

Vi (Esbjerg Kommune) vil tilstræbe, at der er samlings- og aktivitetssteder i landsbyerne for alle aldersgrupper, hvor der er tilstrækkeligt befolkningsunderlag og understøtte samarbejder mellem flere lokalsamfund, hvor det er nødvendigt for at etablere og opretholde bæredygtige samlings- og aktivitetssteder.

Styregruppen har efterfølgende inviteret nogle af de grupper og foreninger i Farup, som har interesse i, hvilke funktioner et hus i fremtiden, skal kunne indeholde. Deltagere var repræsentanter fra Borger- og Gymnastikforening, Forsamlingshusets bestyrelse, Dagplejere, »4H Kongeådal«, Ungdomsklub og Styregruppen. Til inspiration ved denne aften havde vi inviteret fundraiser ved Esbjerg Kommune, Jesper Holstener Larsen. Jesper gav rigtig mange gode input til, hvordan vi nu griber opgaven an. Ved mødet fik vi klarlagt, hvilke helt nødvendige funktioner, det fremtidige hus skal have.

Der er i et nyt hus behov for:

- Omklædningsfaciliteter til udendørssport
- Fysisk aktivitet – ungdomsklub – gymnastik
- Hyggerum
- Dagplejere – opholdsrum, depot, skabe
- Fællesspisningsfaciliteter
- Foreningslokaler: Bestyrelsesmøder og diverse depotmuligheder for foreninger.
- Lokalhistorisk arkiv
- Større lokale til forsamlingsaktiviteter, herunder foredrag, musikalsk aktivitet, etc.
- Handicapvenligt toilet, evt. offentlig tilgang
- Køkkenfaciliteter
- Nyt byggeri: kun 'nødvendige' kvadratmeter, et-plans byggeri, handicapvenligt
- Senioraktiviteter
- 4-H Kongeådal ('husvilde' efter Kongeådal Skole er fjernet)
- Hobby-aktiviteter, herunder ældre brugere
- og sikkert mange flere...

I det første projekt, var der planer om en mindre hal. Dette er et væsentligt fordyrende element i projektet omkring Farup Skole og vi er nød til at tænke os godt om og tænke alternativt. Vi har derfor kontaktet Logitrans, for at høre Gymnastikforeningens aktiviteter kunne tænkes ind i Logitrans' fremtidige drift. Logitrans har modtaget henven-

delsen positivt. Der er derfor lagt op til en helt ny måde, hvorpå vi fordeler aktiviteterne i Farup.

6. november havde Styregruppen møde med Esbjerg Kommune, »Børn og Kultur«. Et rigtig godt møde, i en positiv ånd, hvor Esbjerg Kommune forklarede, hvorfor det første projekt ikke kunne støttes, men lige så vigtigt, hvordan vi kommer videre.

Styregruppen er nu i gang med nye tegninger, kontakt til fonde (bl.a. RealDania), »Nationalpark Vadehavet« og direkte kontakt til Esbjerg Kommunes politikere. Der er mange bolde i luften, herunder nedrivning af hele skolen og nybygning af et »Kultur- og Aktivitetshus« shelter og bålplads og rasteplads for turister, der kommer gennem vores store nye nabo »Nationalpark Vadehavet«.

Første mål for Styregruppens arbejde, bliver præsentation af det nye projekt ved forårsmødet i »Lokalråd Ribe Nord«. Her vil Økonomiudvalget/Esbjerg Kommune kunne præsenteres for de projekter, som de forskellige borgergrupper i den nordlige del af Ribe ønsker skal prioriteres. Styregruppen 'hang lidt med skuffen' efter afslaget på første projekt, men vi har meldt os ind i kampen igen og arbejder videre – »Farup Landsbyfælled lever«!

De bedste hilsner fra
Styregruppen for Farup Landsbyfælled,
Ole Rasmussen





GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

NOVEMBER

Søndag d. 30. 1.søndag i advent kl. 10.00.
Vi synger julen ind m.kor/minikonfirmander og konfirmander.

DECEMBER

Onsdag d. 3. adventsaftensang kl. 17.00
Søndag d. 7. 2.søndag i advent kl. 10.00
Torsdag d. 11. kl. 10.00 jul for dagplejebørn
Lørdag d. 13. kl. 10.00 jul for småbørn
Søndag d. 14. 3.søndag i advent kl. 19.00
kor, musik/kaffe
Onsdag d. 17. adventsaftensang kl. 17.00
Søndag d. 21. 4. søndag i advent – ingen
Juleaften d. 24. kl. 15.30
Juledag d. 25. kl. 10.00
2. juledag ingen
Julesøndag d. 28. kl. 14.00 julesalmer/kaffe

JANUAR

Nytårsdag d. 1. kl. 16.00. Vi ønsker godt nytår/indsamling til Bibelselskabet
Søndag d. 4. h3k søndag kl. 10.00. Vi synger julen ud
Søndag d. 11. 1.s.e.h3k kl. 19.00
Søndag d. 18. ingen gudstjeneste
Søndag d. 25. sidste søndag efter h3k kl. 10.00

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Solveig Christiansen
Købmandsvej 8, tlf. 75423010
Kirkeværge Christina Johansson
Farup Kirkevej 26, tlf. 29431883

BØRNEKOR

Der er nu 9 piger i alderen 1.-5. kl. der mødes til sang og rytme onsdag eftermiddag i konfirmandstuen sammen med Maja fra adventskoret/Husorkesteret. De vil træde op første

gang for offentligheden (!) ved gudstjenesten 1. søndag i advent, d. 30. nov. kl. 10.00. Det glæder vi os til!



Her sidder de. Nogle kom lidt sent med bussen den dag og er knap færdige med eftermiddagens opkvikkere!

ADVENTSKOR

Så er en flok sangglade folk igen i gang med at synge op til adventskoncerten i kirken søndag d. 14. kl. 19.00. Endnu engang med Maja ved pianoet. Vi har to øvedage tilbage, men hvis nogen skulle have lyst at hænge på, så fås der noder/tekster/velvillige sangere klar til at synge for og med!
Vi mødes i konfirmandstuen tirsdag d. 2. og torsdag d. 11. dec. kl. 19.00-21.00. Medbring selv kaffe/brød. Generalprøve kl. 17.00.

KORMUSIKAFTEN

Den efterhånden traditionsrige kirkeaften i adventstiden – med lokalt kor og fælles adventssalmer og sange – ligger i år søndag d. 14. dec. kl. 19.00. Maja sidder igen ved pianoet – og måske børnekoeret også får tid til at medvirke. Konfirmander medvirker med læsninger undervejs. Efter en times tid i kirken er der kaffe i Kirkehuset, hvor naturligvis alle er velkomne.

DAGPLEJEJUL

torsdag d. 11. er alle interesserede velkomne til at synge med på julesalmerne, når dagplejerne i Farup mødes med børn og evt. familie i kirken. Der bliver julefortælling og sang med de små og i deres højde! Det er kl. 10.00.



JUL FOR SMÅBØRN

Også for de lidt større er der jul på programmet. Det er lørdag d. 13. dec. kl. 10.00. Der sendes invitation ud til de 3-6 årige, men alle er naturligvis velkomne.

ADVENTSAFTENSANG

To hverdage i julemåneden har vi sat ADVENTSAFTENSANG på programmet. Dvs. tanken er, at der ikke skal være så meget program, men lejlighed til at sidde i kirken, nyde stilheden, høre lidt læsninger og musik samt synge et par salmer, inden vi igen træder ud i julemåneden og det pulserende liv. Onsdagene d. 3. og 17. dec. kl. 17.00-17.30.

JULESØNDAG MED JULESALMER

Julesøndag – søndagen mellem jul og nytår – vil vi bruge på at synge nogle af de mange julesalmer, vi ikke har nået. Så mød bare op og lad os hjælpe hinanden med at synge os gennem (nogle) af de mange salmer, der handler om jul... Der vil være kaffe efter sangtiden, som ligger søndag d. 28. dec. kl. 14.00.

TIRSDAGSKLUBBEN

Vi fortsætter efter jul den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30 i konfirmandstuen. Dvs. i januar – d. 27. – har vi fået lov at besøge Logitrans. Erling Pedersen tager imod os, når vi mødes på Hillerupvej kl. 14.30. Her vil vi se og få fortalt om den rivende udvikling, der er sket, siden Erling Pedersens far kom til Farup som smed og til vore dages højteknologiske, internationale virksomhed. Det er som sagt tirsdag d. 27. kl. 14.30. Vi mødes på P-pladsen, Hillerupvej 35. Der bliver kaffe undervejs.

BABYSALMESANG

Babysalmesangen holder pause til slutningen af februar. Onsdag d. 25.2. begynder en ny sæson i Sct. Catharinæ kirke. Mere senere/på hjemmesiden.

SALMEMARATON

Fortsætter igen efter jul. Her i foråret byder vi igen inden for i Farup kirke. Men der er lejlighed til at synge med også i provstiets øvrige kirker iflg. nedenstående plan. Det er altid kl. 17.00 og varer en lille time. Man kan stadig komme og gå, som man har lyst.

- uge 2 Ribe domkirke – tirsdag d. 6. 1.
- uge 4 Hunderup kirke – tirsdag d. 20.1.
- uge 6 Farup kirke – onsdag d. 4.2.
- uge 8 Gørding kirke – fredag d. 20.2.
- uge 10 Spandet kirke – torsdag d. 5.3.
- uge 12 Vejrup kirke – tirsdag d. 17.3.
- uge 14 Sct. Catharinæ kirke – onsdag d. 1. 4.
- uge 16 Gredstedbro kirke – onsdag d. 15.4.
- uge 18 Hviding kirke – torsdag d. 30.4.
- uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5.
- uge 22 Kalvslund kirke – onsdag d. 27.5.
- uge 24 Hjortlund kirke – tirsdag d. 9.6.



KONFIRMANDER 2015/16

Det er lidt tidligt at tænke i konfirmander for skoleåret 15/16. Og ikke mindst, fordi konfirmationsdagen altid ligger fast i Farup. Det gør den stadigvæk! Det er den anden søn-



dag i maj måned, som i 2016 hedder søndag d. 8. maj. Når jeg allerede nu nævner konfirmander i 15/16, skyldes det, at der – med mindre der flytter et pænt antal børnerige familier her til sognet – hvilket kunne være herligt, men måske ikke ganske realistisk – nok vil være et meget overskueligt antal på den årgang. Derfor har jeg ønsket, at de unge fra Farup går til forberedelse sammen med mit hold i Ribe, fra Ansgarskolen. Så centrerer vi os godt nok omkring Sct. Catharinæ kirke, men vi kan desuden mødes herude nogle eftermiddage/aftener for os selv. OG naturligvis invitere de unge fra Ribe til at besøge os herude undervejs. Det vil ganske bestemt give god mening for alle.

MINIKONFIRMANDER

Den nye skolereform med længere skoledage har været en udfordring for efterårets minikonfirmander i Farup. Men det er lykkedes at samle et hold torsdag eftermiddag – lige efter skoletid og før det går løs med håndbold og fodbold og meget andet. På trods af en allerede lang dag, kommer de 8 3. klasses elever veloplagte til Kirkehuset, og vi får snakket og kigget og undersøgt sagerne i og omkring kirken. Minikonfirmanderne slutter sæsonen 1. søndag i advent.



NADVER – VIN – DRUESAFT

Som omtalt i sidste nummer af nærværende blad er vi gået over til alkoholfri vin/druesaft ved nadveren i kirken. Vi har i menighedsrådet fået nogle reaktioner på beslutningen og har forståelse for, at det kan forekomme underligt og ligefrem forkert, eftersom der har været anvendt vin her i menigheden altid og uden problemer. Vi har vendt beslutningen, men er fortsat af den opfattelse, at der dels ligger en signalværdi i at anvende alkoholfri vin – dels tages hensyn til børn såvel som voksne, der ikke bryder sig om eller tåler vin med alkohol. Det er også sådan, at lige så almindelig vin med alkohol har været her på stedet, lige så almindelig er druesaften i andre menigheder. Vi håber, nadveren fortsat må være fællesskabsbærende i gudstjenesten.

PÅ VEJ MOD JUL...

I midten af oktober var jeg i Kvickly på indkøb og skulle have lidt ved bageren. Jeg stillede mig i køen og opdagede, hvordan den ene efter den anden bad om fem klejner til 30 kr.! Da det blev min tur ved disken, var jeg for længst blevet overbevist om, at jeg ikke kunne gå hjem uden klejner. I koret, hvor jeg synger, har vi allerede længe sunget julemusik – og med konfirmanderne er vi også i gang. Hvert år sker der det samme: Selv om jeg synes, det er alt for tidligt at synge »Blomstre som en rosegård...«, så bliver jeg overmandet af den stemning, salmen såvel som klejnerne aktiverer.

Jens Rosendal, højskolemanden og digteren nede fra Ballum, ham med »Du kom med alt det, der var dig«, fortæller et sted, hvordan han har mødt en ung fyr, der allerede midt i oktober glædede sig helt vildt til jul. Hvad han glædede sig til, vidste han ikke rigtig. Det var mest bare ordet, sagde han, der var så fyldt med noget varmt og godt. Og som Rosendal skriver: »Hvor er det fint. Det er der bare, men vi ved ikke rigtig hvorfor. Jo, det er selvfølgelig fordi nogle mennesker gennem årene har fyldt det op med glæde, med mad og gaver og kærlighed og familiebesøg og ferier og alt andet dejligt. Bare det, at vi er der sammen måske«.

Som børn var julen det rene trylleri. Så blev man ældre, og noget af glansen forsvandt. Man fandt ud af, at heller ikke i julen er man selv eller andre de rene dydsmønstre – og selv i julen kan smerten og de tunge tanker finde vej, ja det

kan opleves, som om de vokser sig endnu større og tungere. Også verden derude går sin skæve gang, selv om alting siger jul. Men vi skal vist være usædvanligt hårdhuede, hvis ikke vi alligevel bliver grebet af et og andet i julen og alt det omkring den. Noget varmt og godt. Om så kun i glimt...

Og så er det sådan, at uanset os og hvordan vi stiller os an, så bliver det jul! Gud kommer igen til vores verden for at sige til os, at har vi rent glemt det. Eller kan vi ikke rigtig tro det. Så kommer han nu igen i skikkelse af et lille barn, for at finde barnet frem i os og den tillid til livet, vi havde engang, før vi vidste af det. For at finde kærligheden frem i os og troen på, at der sammen med år og liv, der gik og erfaringer på godt og på ondt, stadig er et liv at leve, passe på, undre og glæde sig over. Glædelig advents- og juletid.

Elin Hjuler

»Vi vil nå det hele, men det er afgørende at huske, at julen ikke afhænger af os. Selv om vi måske nok slider for at nå det hele, og det er fint nok, så er det ikke os, der finder frem eller finder på det. Hvis der sker det gode vi venter på, så er det julen, der finder os. Jeg tror faktisk man kan sige, at den kommer snarest, når vi holder pause og hører efter eller bare er der. Så kan det være det daler ned. Og man fornemmer det«. (Jens Rosendal i *December refleksioner/Julekalender for voksne*).

BØN på vej mod jul...

Herre,
luk mig ind i stilheden for dit ansigt
bare for en kort stund.
Luk alt det ude,
der tynger mit sind
og ødelægger min fred.
Gør mig stille, så jeg kan høre,
hvad du vil sige mig.
Tal til mig, Herre,
og lad mig mærke din nærhed,
så jeg kan gå styrket ud
til dagens opgaver og arbejde,
til dens sorger og glæder,
og det, som du vil bruge mig til.
(Salmebogens bønnebog/Menneskelivet 6)



Supermoto

Rasmus Priergaard, som her i sommer vandt Danmarksmesterskabet i Supermoto fortæller her lidt om sporten og sin vej i den.

Lidt om selve sporten

Supermoto (eller Supermotard, som groft oversat fra fransk betyder; den bedste motorcyklist) startede for mange år siden, da man ønskede at finde den bedste motorcyklist blandt Speedway, Road Racing, Motorcross og Dirt Track. Da genrene var så forskellige, fandt man de bedste elementer fra alle grene, og endte ud med et banelayout bestående af ca. 70% asfalt og 30% jord. Man kører altså på en asfaltbane, hvor der er koblet en jordsektion på med hop, som man kender det fra motocross.

Til denne banetype skulle man finde den mest optimale motorcykel. Dette endte ud i en motocrosscykel med mindre hjul, glatte dæk og større bremses til at klare de høje hastigheder på asfalten. Vi når op mod 160 km/t på de rigtige baner.

Lidt om min sæson

Sæsonen i år har budt på lidt af hvert. I det danske mesterskab har jeg ligget i toppen af min klasse ved hver afdeling og har ikke misset toppen af det samlede podium på dagen i løbet af året. Det var med til at sikre mig titlen som Danmarksmester i Supermoto B 2014.

Jeg har foruden DK også deltaget i løb i Belgien og Sverige samt det tyske mesterskab. Her er konkurrencen rigtig hård, og det er også med til at give en masse erfaring og hår på brystet.

Da jeg i år er blevet danmarksmester i B-klassen, rykker jeg op i A-klassen til næste år. Derfor er jeg allerede begyndt at søge sponsorer og støtte til næste sæson, da jeg ved at den kommer til at kræve meget mere af både mig og mit materiel.

Konkurrencen i A-klassen er benhård og jeg sigter her efter en samlet top 3 placering i DM. Udover det kunne jeg også godt tænke mig at deltage i det fulde tyske mesterskab, hvor jeg her sigter efter en top 10 placering.

I år har jeg haft en række gode, hjælpsomme sponsorer som alle sammen har været med til at sikre mig titlen. Jeg skylder dem al mulig tak!

Jeg håber også at DM-serien vender forbi Skærbæk igen næste år, så jeg kan komme lidt på 'hjemmebane' igen.

Mange racerlige hilsner
Rasmus

Rasmus er også at finde på facebook, hvor han har sin egen side, så folk med interesse for sporten og ham kan følge med i, hvordan det går. Her kan man også finde flere billeder og video fra i år og tidligere år samt en masse opdateringer gennem sæsonen.

Link til facebook:
<https://www.facebook.com/priergaaradracing>



*Vi ønsker alle
en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!*

