

# Marsk & Muld

Farup Sogneblad

22. årgang · Nr. 6 · oktober-november 2017



# Marsk & Muld

## Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

### Indleveringsfrist

er den 1. mandag i ulige måneder.

Når redaktionen mødes

2. mandag i måneden

SKAL STOFFET FORELIGGE

hos Villy Lønne på mail:

farup@farupsogn.dk

### Redaktionen:

Elin Hjuler

Kristian Kyndi

Villy Lønne

Erling Pedersen

Gert Vejlgård

### Layout og opsætning:

Grafisk Produktion ApS

**Oplag:** 400 stk.

**Rettelse:** I sidste nummer af M&M blev der under GULDKONFIRMANTER fejlagtigt skrevet, at en af jubilarene var Arne Boiskov Hansen. Det rette navn var Arne Haarh Andersen. Arne Boiskov Hansen var også blandt konfirmanderne for 50 år siden, men er afdød ved døden. Red. beklager.

Marsk & Muld kan også ses på [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk)



## AKTIVITETSKALENDER

### Oktober

**Fredag den 27.** kl. 17.00-21.00 Legeborg Varde

**Lørdag den 28.** kl. 10.00-15.00 Loppemarked i Forsamlingshuset

**Tirsdag den 31.** kl. 17.00 Reformationsgudstjeneste og fællesspisning

### November

**Fredag den 3.** kl. 19.00 Alle Helgen/Ghost walk m.m.

### December

**Søndag den 3.** kl. 14.00-16.00 Juletræsfest i Forsamlingshuset

**Tirsdag den 5.** kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

**Søndag den 17.** kl. 19.00 Kor/musikaften i kirken

### FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.  
Bogbussen kører ikke i juli måned, mellem jul og nytår, 1. maj og Grundlovsdag 5. maj

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk)



## Landsbyfesten 2017

Landsbyfestens kaffe-kagebord fredag aften var igen i år en succes. Udvalget af kager, fra de næsten faste bagere, var stort og godt så det ud, TUSIND TAK til jer alle sammen, håber I vil gentage kagebageriet næste år. Ligeledes en STOR TAK til dem, der hjalp til, det er dejligt, når alt går som smurt.

Om det var på grund af underholdningen, eller fordi der kom nogle regnbyger, vides ikke, men der var mange mennesker i teltet, så kagebordet var godt besøgt, og der blev næsten opspist.

Lørdag morgen efter morgensangen var der kaffe og rundstykker, der var igen god tilslutning, vi havde indkøbt 90 rundstykker, og de blev spist på nær 2 stk. Igen en STOR TAK til dem som hjalp til, både med at brygge kaffe og smøre rundstykkerne og ikke mindst at få ryddet op.

Det gav et overskud på 3600 kr., som vi har valgt at donere til Marsk og Muld, der efter en større prisstigning har brug for pengene.

*Lokalhistorisk Arkiv*



## JULETRÆSFEST

i Farup Forsamlingshus søndag den 3. december kl. 14-16

Julemanden kommer og danser om juletræet. Prisen er 25 kr. pr. person, for både store og små. Der vil være kaffe/the, saftvand og lidt lækkert til ganen.

Slikposer til 25 kr. kan bestilles ved Sussi pr. sms tlf. 28 71 54 24 eller mail: [sussidilaniknudsens@gmail.com](mailto:sussidilaniknudsens@gmail.com)

Tilmelding senest den. 27 november.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus



## Tak til vores sponsorer

En stor tak skal det lyde til de mange sponsorer, som har været med til at støtte op om Farup Landsbyfest med sponsorgave til tombolaen og amerikansk lotteri.

Følgende har sponsoreret:

Aasted VVS, Bosh Autoservice, JP El-service, Forsberg Stenhuggeri, Superdæk, Dansk Outlet, Special Butikken, Ribe Carshine, Ribe Dyr læge, Steel Partners, Leif Jørgensen Automobile, Blikkenslager Brixgaard, Ripa VVS, Nordana, Rilesa, Ribe Bilsyn V/Christian, Kelsen, Naturplank, Rema 1000, VW Ribe, IDEmøbler, Nissan Ribe, Pava, Ford Auto Cramer, Ribe El-salg, Gantech, PVH Finer, CB Auto Ribe, Toyota Louis Lund, Garant tæpper, AR Jørgensen, Lyndahl Plast, Dinitrol, Vestjysk Malerentreprise, Jens Christiansen Maskinforretning, FTZ autodele og værktøj, Pejsemesteren, Autoliften, Bagekurset, Vognmand Leth, Frisør Huset, Ribes Broderi og Garn, Beauty Boxen, Ribes Blomsterhus, Skjern Bank, You See, Hårstudiet, Nordea, Kop og kande, Danske Bank, Jyske Bank, Lasbo Foto, Pecani, Postgaarden, Wagner, Quedens Gaard, Ribe Flaskecentral, Profil optik, Salon Beck, Louis Nielsen, Columbine, Maren Splid, Sydbank, Tek2toys, Huset nr.38, Video kiosken, Salon Hårtotten, Cut Line, Attitude, Mogens Daarbak, Kogehuset, Mona og Gert vejlggaard, Pompei, Ribe Farvecenter, Mongolian, Salon Chic, Sct. Peders Café, MR, Den lille pølsevogn, Thiele, Helle Svenning, Tip Top, Knæk og bræk, Isbutikken, Frisørgalleriet, Ny Form Ribe, Det gule hus, Young hair, Green Living, Ribe's Sandwich, Backhaus, Hotel Ribe, Pedaleksperten, Stark Ribe, Flüger Ribe, Kvickly Ribe, Mamamia, Frøs Ribe, Kogehuset, Farup Smeden, Bodil og Filip Tychsen, Marsk Kaffe, Hans Tobiasen, Vadehavs klinikken V/ Lotte Erri, Logitrans A/S, Emdal Handel ApS.

Formand for Forup Forsamlingshus,  
Jeanette Grøndahl Andersen

## LOPPEMARKED I FARUP FORSAMLINGSHUS, LØRDAG DEN 28. OKTOBER 2017

Årets loppemarked i Farup Forsamlingshus afholdes lørdag d.28. oktober fra kl. 10 til 15. Som altid kan vi love masser af spændende, sjove og fine "lopper"; der vil helt sikkert være noget for enhver smag.. Folk har været gode til at aflevere ting og sager ved Lene og Lauge i løbet af året, så det er rigtig dejligt.

Vi sørger for kaffe på kanden og hjemmebag til små priser, så tag endelig naboen med. Der er nok at kigge på og snakke om, og bliver du fristet til at købe, er vi meget billige.

HUSK: Lopper kan afleveres året rundt ved Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18. Man kan også aflevere lopper direkte i Forsamlingshuset fredag d 27. okt. fra kl. 17.. Vi kan evt. hjælpe med afhentning af lopper, hvis det er et problem for dig..

Skulle du have lyst at hjælpe med at slæbe lopper til eller fra Forsamlingshuset, så send gerne en sms. Hele overskuddet går til Farup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen Ruth og Mogens,  
Farup Kirkevej 4, mobil 21371798

# LEGEBOG VARDE 27. OKTOBER

**Fredag den 27. oktober** arrangerer FSBG traditionen tro en tur for hele familien. Som tidligere år går turen endnu engang til Legeborg Varde, hvor vi fra kl. 17.00 har adgang til hele borgen. Fra kl. 19.00 lukkes der for offentligheden, og frem til kl. 21.00 har vi det for Farup selv.

Hvis fangeborgen, som vi prøvede sidste år, ikke er lejet ud, vil der blive åbnet for den, så de voksne kan hygge og konkurrere med og mod hinanden derinde. Nærmere herom i facebook-gruppen "Farup", når vi nærmer os den 27. oktober.

## Medbring:

- ✓ Madpakken, eller køb den i grillen hos dem.
- ✓ 60 pr. næse (uanset om næsen er stor eller lille) for betaling til indgang, FSBG vil tage entre deroppe. Vi modtager både kontanter og MobilePay.
- ✓ Tag gerne hele familien og dens legekammerater med.

## Theas Hundelufterservice



Er din hund klar til leg, er Thea på vej.

Til hverdag og fest,  
Theas hundelufterservice er bedst.

I bestemmer hvor lang turen skal være,  
jeg mener en krone pr. minut det kan bære.

Mit nummer:  
42 33 69 03

# ALLEHELGEN ARRANGEMENT

## Så er det så vidt igen...

Sommeren er slut, vi skal indstille os på "mørketiden" og det skal gøres med manér - som vi plejer:

Fredag d. 3. november vil der således igen være aktiviteter i - og omkring - kirkehuset og kirken. Arrangementet er for hele familien. Skulle der findes en enkelt ond ånd i fredelige Farup, skal den også være velkommen - den vil blive mødt af lys og lygter, samt glade børn og voksne i hyggeligt samvær!

Programmet er traditionen tro:

- Kl. 19.00: Aktiviteter på parkeringspladsen ved kirken, hvor græskar udhules og forvandles til lygter.  
Kl. 19.30: Ghost-walk i Kirkelunden, arrangeret af Ungdomsklubben.  
Kl. 20.00: Kaffe, kakao og kage i Kirkehuset, tilsat et par gode gys i form af uhyggelige fortællinger...  
Kl. 20.45- ca. 21.15: Lys og aftensang i kirken.

Pris for kage og kaffe/ kakao: 20,- for voksne og 10,- for børn. Medbring gerne selv udhulningsgrej, samt evt. græskar. Græskar kan også købes på stedet.

Til slut en lille efterlysning:

Kager modtages gerne! Skulle der være nogen, som har tid og lyst til at bage, kan de ringe eller sende en sms på tlf. 52191758. Det vil være en stor hjælp!

På forhåbentligt gensyn, på denne u(-)hyggelige familieaften!  
Q-gruppen

## Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti og lokal Farup-kvinde



Målet er fast, kursen er sat og visionen er klar - jeg skal vælges ind i byrådet til kommunalvalget i november 2017. Og som lokal kandidat, hvor jeg står i spidsen for Det Konservative Folkeparti, har vi nu en enestående mulighed for at sætte Farup og omegn på det politiske landkort og derved få en stærk, lokal stemme i Esbjerg byråd.

Godt nok er jeg ikke født i Farup, men jeg kan på det nærmeste kalde mig semi-indfødt. Mine forældre flyttede til Farup med mig under armen det år, jeg fyldte 5 år i 1987. Siden har jeg boet i Farup, dog afbrudt af nogle år i storbyen Ribe. Farup er en dejlig landsby, hvor der er store muligheder for at skabe rammerne om det familieliv, man drømmer om. Det er der mange andre, der også har fået øje på. Derfor har vi de senere år fået en del tilflyttere, som jo har tilført vores landsby meget mere liv.

For mig er det af afgørende betydning, at Farup bliver repræsenteret i Esbjerg byråd, så vi sikrer lokal indflydelse. Samtidig er det vigtigt for mig at fokusere på kommunens drift samt sikre at vores dejlige kommune bliver endnu dejligere og ikke mindst lettere og tryktere at være borger i.

### Aldrig mere en 1634 stormflodskatastrofe

Som Konservativ vægter jeg som noget af det højeste, at man skal kunne føle sig tryk i eget hjem. Som det ser ud i dag, har vi nogle velholdte diger ved Vadehavet, men digerne er langt fra høje nok til at imødegå de klimaforandringer, vi udfordres med i Danmark, særligt på Vestkysten. I 1999 var vi meget heldige, trods de skader orkanen forvoldte på huse og skove, så kunne det være gået langt værre. Heldigvis var der på tidspunktet lavvande, hvilket gjorde, at vores diger ikke blev oversteget af havvandet. Havde vi haft højvande, havde situationen set ganske anderledes ud - vi havde fået en stormflodskatastrofe på niveau med den i 1634, hvor store dele af Ribe og opland led under store oversvømmelser. Med Farup på forreste parket har vi alle fantasi til at forestille os, hvordan det vil påvirke vores hjem, familie og vores landsby, hvis det frygtelige skulle ske, at vore diger ikke er høje nok til at imødegå de massive vandmasser fra havet, når der kommer orkan og stormflod igen. Jeg ønsker på ingen måde, at Farup og Ribe kommer til at stå i en sådan situation igen. Derfor vil jeg arbejde proaktivt for, at der i kommunen bliver lavet en målrettet indsats og plan sammen med staten for, hvordan og hvornår vi kan få lavet en markant forhøjelse af vores diger, så vi aldrig mere kommer til at opleve en 1634 stormflodskatastrofe.

### Folkeskolen er vores livsnerve - fokus på vores børns nutid og fremtid

Når jeg gør mig tanker om folkeskolen, så har jeg altid i baghovedet, at alle børn i folkeskolen er nogens børn, samt at børns nutid er altafgørende for deres fremtid. Folkeskolen er i mine øjne folkets skole, derfor er det af afgørende betydning for mig og Det Konservative Folkeparti, at vi får flere til at have folkeskolen som førstevalg til deres børn.

Jeg har en målsætning om at sikre glæde og trivsel hos både elever og ansatte i kommunens folkeskoler, og vores fokus skal rettes mod at optimere almindelsen og sikre, at eleverne får de kundskaber og færdigheder, som kræves for at kunne få de bedste muligheder for at begå sig i vores samfund. Det er vores pligt at skabe de rammer, som er med til at sikre, at alle elever i kommunens folkeskoler bliver så dygtige som overhovedet muligt, og at alle folkeskolens elever tilbydes en undervisning, der passer til dem.

Eleverne skal have større mulighed for at udvikle deres dannelsesmæssige og sociale kompetencer i folkeskolen. Derfor ønsker jeg at prioritere flere midler til folkeskolen - særligt med henblik på, at der igen bliver plads og økonomisk råderum til at inddrage ekskursioner og lejrskoler som en vigtig del af undervisningen i kommunens folkeskoler på flere årgange.

Jeg vil arbejde for at sikre høj faglighed i klasselokalet, hvor undervisningen primært foretages af læreruddannet personale. Der er for nuværende ikke-uddannet personale, der forestår undervisningen i hver 10. lektion på kommunens folkeskoler. Det, mener jeg, går ud over fagligheden. Min klare vision er, at elever og lærere skal trives i folkeskolen, hvor glæden ved at undervise er til stede, fagligheden er høj, og hvor eleverne tilegner sig viden i trygge rammer.

Beslutningskompetencerne skal placeres på lokalt ledelsesniveau. Gode beslutninger tages bedst af den lokale ledelse, der kender lærere, elever og skolen bedst. Vi bør fra politisk side åbne op for en mere synlig dialog mellem ansatte, ledere og politikere, når der skal træffes beslutninger, som er af afgørende betydning for Esbjerg Kommunes folkeskoler. Det kommer, i sidste ende, eleverne til gode.

### Levende lokalområder

Landsbyerne er geniale tilbud til børnefamilier, ældre, folk der ønsker mere albuenum og folk med interesse for naturen. Landsbyerne byder ind med noget ganske unikt i forhold til mange større byer - det skal vi som politikere være med til at dyrke og udvikle. Esbjerg Kommune skal være et attraktivt sted at være - uanset om man ønsker at være i Danmarks 5. største by, eller man ønsker at være i en af kommunens øvrige byer eller landsbyer.

Kommunen skal til stadighed have et dækkende udbud af byggegrunde til erhverv og privat beboelse. Landbyerne skal også have et dækkende udbud af især byggegrunde til private, fordi de jo netop har et konkurrencedygtigt

prisniveau på grunde (og boliger i det hele taget), og de muligheder skal synliggøres gennem aktiv markedsføring, i og udenfor kommunen.

Det ligger mit hjerte nært, at gøre landbyerne - og i særdeleshed Farup - mere synlige og være medvirkende til at skabe et levende lokalområde - gør vi det ved f.eks. at sørge for et dækkende udbud af byggegrunde, ved at skabe lige muligheder for børnepasning, men også forbedringer af vejene, som særligt trænger til reparation, så tiltrækker vi også nye borgere til de mindre landsbysamfund som vores.

## Værdighed og respekt i ældreplejen

I løbet af de sidste 9 år er der sket en stigning i antallet af registreringer i ældresektoren. Fra 2007 til slutningen af 2016 bruger de ansatte i ældresektoren 400% mere tid på registreringsopgaver. I samme periode er serviceniveauet og ressourcerne til løsning af kerneopgaven faldet. Jeg ønsker, at der bliver sat større fokus på løsningen af kerneopgaverne omkring de ældre i stedet for at forbruge ressourcerne til registreringer af ydelser, der ikke nødvendigvis skaber værdi for kerneopgaven.

De ældre, som har fået et behov for ekstra pleje og omsorg, og som derfor ikke kan blive i eget hjem, skal Esbjerg Kommune tilbyde tidssvarende beskyttede boliger og plejehjem, som kan danne rammen for et hyggeligt hjem for den ældre borger. Et hjem som først og fremmest tager udgangspunkt i den ældres ønsker og behov. Et hjem hvor den ældre føler sig tryk og hvor der er tilstrækkelige menneskelige ressourcer til pleje og omsorg. Et hjem som også skaber rammerne for, at det er muligt at samles i et aktivt fællesskab.

De ældre som ønsker at blive i deres nuværende hjem – på trods af et vist behov for hjælp til personlig pleje og omsorg – skal opleve en tilgængelighed til kommunens medarbejdere, der muliggør et godt og indholdsrigt ældreliv i eget hjem.

En stemme på mig til kommunalvalget i november - er en mulighed for, at få lokal repræsentation i byrådet. Giv Farup en stærk stemme i Esbjerg byråd - stem på mig,

*May-Britt Andrea Andersen.*

## Medlemskab af F.S.B.G.

Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke medlemmer til nogle af vores arrangementer! Medlemsliste offentliggøres på hjemmesiden [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk). Hvis man ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan dette ske ved at skrive en mail til foreningen på [fsbg@farupsogn.dk](mailto:fsbg@farupsogn.dk).

I 2017 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret **100 kr. pr. person i husstanden over 18 år**, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales via hjemmesiden [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk) ved brug af Dankort eller kontakt til vores kasserer. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad. Du kan med fordel holde dig opdateret på [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk) eller følge os i vores facebookgruppe: Farup, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen  
**Søren Høj Bendixen**



## Årets borger/initiativ 2017



I forbindelse med landsbyfesten er det traditionen, at borgerforeningen udnævner årets borger i Farup sogn, som er en eller en gruppe borgere, der har gjort en særlig indsats for samfundet herude. Det bliver lagt ud til alle borgere via sms-kæden, facebookgruppen Farup og hjemmesiden [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk), hvem man ønsker at indstille, og herefter tager borgerforeningen stilling til alle indmeldte forslag. Herefter udråbes årets borger i forbindelse med fællesspisningen om lørdagen til landsbyfesten.

I år faldt udnævnelsen så på **OLE RASMUSSEN**

Følgende blev nævnt i forbindelse med indstillingerne på ham:

For indsatsen i det kommende medborger- og aktivitetshus. Hans store arbejde og altid positive indstilling i forbindelse med Farup landsbyfællede. Ole har stået i spidsen for projektet med Farup Landsbyfællede, og man kan næppe finde nogen, der har kæmpet så ihærdigt som ham. Projektet ville næppe være blevet en realitet, hvis ikke det var for Oles kampånd, vilje og ønske om at gøre noget godt for det landsbysamfund, han er en del af. Ole er en af hverdagens helte i Farup.

*Et stort tillykke skal der lyde herfra.*



## GUDSTJENESTER I FARUP KIRKE

## OKTOBER

- søndag d. 1. 16.s.e.trin. kl. 10.00  
 søndag d. 8. 7. s.e.trin. kl. 10.00  
**torsdag d. 12. Åbningsgudstjeneste Ribe domkirke/500 år, kl. 15.00**  
 søndag d. 15. 18.s.e.trin. kl. 19.00  
**søndag d. 15. Ribe domkirke kl. 10.00/500 år**  
 søndag d. 22. 19.s.e.trin. kl. 19.00  
 Kaffe/kirkesangbogen  
 søndag d. 29. ingen  
 MEN  
**TIRSDAG d. 31. Reformationsgudstjeneste/spisning kl. 17.00**

## NOVEMBER

- søndag d. 5. alle helgen søndag kl. 10.00 Kaffe  
 søndag d. 12. 2.s.e.trin. kl. 19.00  
 kaffe/kirkesangbogen  
 søndag d. 19. ingen  
 søndag d. 26. 24.s.e.trin. kl. 10.00

## DECEMBER

- søndag d. 3. 1.s.i advent kl. 10.00  
 afslutning minikonfirmander  
 søndag d. 17. 3.s.i advent kl. 19.00 kormusikafte

## KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

## INDSAMLING

Ved høstkollekten d. 17. sept. indkom der 1270 kr. Som er fordelt mel. Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske Sømands – og Udlandskirker.

## NAVNE OG TELEFONER

Sognepræst Elin Hjuler  
 Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612 / ehs@km.dk  
 Graver Kent Rygaard  
 Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826  
 Formand Anne Kortegaard, tlf. 75422406  
 Lundgaardsvej 63  
 Kirkeværgen Jens Eg Løkkegaard, 75423008  
 Tanderup Digevej 4

kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

**BESØG/SAMTALE med PRÆSTEN**

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler tlf. 75421612 / ehs@km.dk

**MENIGHEDSRÅDSMØDE**

Næste møde i menighedsrådet afholdes onsdag d. 11. okt kl. 16-18.30 i konfirmandstuen. Dagsorden kan læses i mappen: ”menighedsrådet” i kirken / på kirkens hjemmeside. Her ligger også efterfølgende referat af mødet.

**BABYSALMESANG**

En ny sæson med babysalmesang begynder til oktober. Det foregår i Ribe, Sct. Catharinæ kirke onsdage kl. 10 – 10,45

Der inviteres til en lille times tid med salmer og rytmer for de mindste, o. 2-12 mdr. Derefter er der mulighed for en kop kaffe/te.

Medbring gerne tæppe til barnet at ligge på.

Første gang er onsdag d. 4. okt.

Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin Hjuler, ehs@km.dk/75421612/22993933

**PIGEKOR**

Vi har ikke pt. nyt om mulighederne for at fortsætte det lille pigekor v. Maja Haue.

Vi håber at vende tilbage.

**MINI-KONFIRMANDER**

Der vil her i efteråret blive sendt brev ud til børn på 3. årgang på skolerne i Ribe.

De vil blive tilbudt et ugeforløb, hvor vi hver dag mødes et par timer efter skoletid. Det sker i uge 48, fra mandag d. 27. nov. til fredag d. 1. dec. og afslutning ved gudstjenesten om søndagen, søndag d. 3. dec. som er 1. s. i advent.

Vi sørger for, at børnene bliver hentet ved skolerne og kørt til Farup kirke. Hjemtransporten finder vi ud af til den tid.

Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Riberhus privatskole og Valdemarskolens vedkommende vil det ligge i foråret 18. Børnene er naturligvis velkomne begge steder.

**ALLE HELGEN I FARUP KIRKE**

Søndag d. 5. nov. kl. 10.00 er der Alle Helgen gudstjeneste. Vi mindes de døde i sognet siden sidste alle helgen ved at nævne deres navne. Ligesom de døde, vi altid har med os, og døden vi har for os, får rum og tanke i søndagens læsninger, prædiken og salmer.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.



## TIRSDAGSKLUBBEN

Som allerede bekendtgjort flytter vi noget rundt på datoer/tider her i efteråret. Det skyldes bl.a. Luther og reformationsfejringen i oktober måned, med Et folkemøde i Ribe 12.-15. okt. og TESE – DAGEN tirsdag d. 31. okt.

Den sidste tirsdag i oktober er d. 31. Netop den dag er det 500 års dagen for Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det markerer vi med en gudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Vi håber meget, at Tirsdagsklubbens brugere har lyst at være med i den sammenhæng.

Endelig har vi valgt at flytte mødet i november til den første tirsdag i december, så vi får adventsstemningen inden for også datomæssigt. Dvs. tirsdag d. 5. dec. kl. 14.30.

I foråret 18 vender vi tilbage til den sidste tirsdag i måneden!

## FERIE

Sognepræsten holder efterårsferie i uge 43, d. 23.. – 29. okt. Der kan rettes henvendelse til præsterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke, Simon T. Stubkjær, tlf. 75420232 og Ruth H. Svendsen tlf. 40352815 eller kordegnkontoret, Kannikegården 75420350 (hverdage 9.00-12.30)

## ADVENTSKOR

Det opleves alt for tidligt at tænke på, men det er ikke til at komme uden om: det går mod jul!

Derfor er det også tid til at melde datoer ud til endnu et års advents-kor-komsammen og musikarrangement i kirken.

Vi har i julen 2017 10 års jubilæum i selskab med Maja Haue Morthorst, som går på barselsorlov til jul, men har tænkt sig at nå vores lille koncert 3. søndag i advent, d. 17. dec. kl. 19.00!

Og forud går som tidligere år fire øveaftener i konfirmandstuen.

Igen appellerer vi til (endnu flere) sanglystne og – glade deltagere.. Det kommer ikke an på at være sangvant, men det er entusiasmen og sangglæden, der tæller. Unge som voksne og ældre er velkomne.

Det er hver aften fra kl. 19 – 21 med indlagt kaffepause (medbragt kaffe og brød) Og det hele kulminerer som sagt d. 17. december. Den dag mødes vi allerede kl. 17.00 for at pudse korsangen af. Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Kan man ikke være med alle aftener, går det endda.

Er der spørgsmål, så ring eller mail til Elin Hjuler.

### Øveaftener:

onsdag d. 22. nov.

mandag d. 27. nov.

onsdag d. 6. dec.

tirsdag d. 12. dec.

kirken søndag d. 17. dec. kl. 17.00/19.00



## REFORMATIONS- FEJRINGEN og ET FOLKEMØDE I RIBE

Find det stort anlagte program for reformationsfejringen "Et folkemøde i Ribe d. 12. – 15. okt." i kirken eller på nettet: [www.folkemødeiribe.dk](http://www.folkemødeiribe.dk). Vær opmærksom på, at der anbefales tilmelding

(på hjemmesiden) hvis man vil sikre sig plads.

Hvis nogle ønsker selskab/samkørsel til et arrangement, så kontakt sognepræsten for mulighed.

## REFORMATIONSGUDSTJENESTE

I anledning af 500 året for Luthers (angivelige) opslag af de 95 teser på døren til Slotskirkedøren i Wittenberg netop d. 31. okt., holder vi på den dato en gudstjeneste kl. 17.00. Den vil naturligvis bære præg af Luthers tekster og salmer.

Og efter gudstjenesten inviteres til spisning i forsamlingshuset. Om menuen bliver, som man kan forestille sig på Luthers tid, med pølser, kål, groft brød og ærtepure er endnu uafklaret med Kogehuset! Men en god hovedret samt kaffe og kage - lidt sang og uddrag af Luthers bordtaler - vil være på spisesedlen.

Det er gratis at deltage i fællesspisningen.

Tilmelding til Mona [75424441/ gertmona@msn.com](mailto:75424441/gertmona@msn.com) eller Alma [75411758/alma.oesterlund@gmail.com](mailto:75411758/alma.oesterlund@gmail.com) senest d. 23. okt.

Arrangementet indeholder ikke et specielt børneprogram, men børn (og unge) er naturligvis velkomne.

## REFLEKTIONSBØN

*bøn til alle helgen. (Gudstjenestens bønner II)*

*Gud.*

*"Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres" siger du. Hvad mener du med det?*

*Det lyder smukt at der kan være noget himmelsk ved det enkle, det fordringsløse, det der ikke er udspekuleret. Men der er ikke noget smukt ved at være fattig på råd, indsigt, livsmod eller tro. Det er ikke nogen himmel, det er et helvede.*

*Du siger også: "Salige er de, som sørger, for de skal trøstes." Hvad mener du med det? Vil du minde os om at det er en rigdom at have haft nogen der er værd at sørge over? Vil du vise os at længsel og sorg er bedre end kulde og ligegyldighed? Det kan der være noget om, men det giver os ikke den favn, det blik eller den hånd tilbage som vi længes efter i dag. "Himmeriget" siger du. Spiser du den fattige af med evigheden, den sørgende, den sagtmodige og alle de andre lidende? Hvis det er hvad du har til os, er det ikke nok. Håbet er ikke nok til at stille vores sorg når vi længes efter kærlighed. Håbet er ikke nok til at mætte os når vi sulter efter mad, retfærdighed og fred.*

*Lad os alligevel beholde det håb dine ord tænder hos os. Håbet om at dit rige kommer. Når vi er så fattige at vi fattes alt, er der ikke andet end håbet der hjælper os til at holde livet ud. På de dage har vi ikke råd til at miste også det.*



## Mig og min kirke



Da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en artikel til Marsk og Muld om "Mig og min kirke" var mit svar: "Men jeg har ikke noget større forhold til kirken eller kristendommen." Svaret var: "Det er heller ikke nødvendigt, alle vinkler er væsentlige – tro eller ej."

Derfor har jeg en tid tænkt over begrebet "min kirke". Umiddelbart er mit forhold til kirken som flertallet af danskere. Jeg er medlem af folkekirken, men dens centrale trosforestillinger, gud, liv efter døden, arvesynden, Helvede og Paradiset, er i langt mindre grad noget, jeg tror på. Jeg tror dog på, at der er "noget". Noget som ikke kan forklares, noget der er større end os, noget ubeskriveligt og alligevel noget smukt - dog uden jeg kan sætte ord på hvad det er. Man kan kalde det gud, skæbne, tilfældigheder eller noget helt fjerde.

Gud og kirke hænger ikke nødvendigvis uløseligt sammen i min optik. Selvom jeg tror, der er "noget", så fylder det ikke i min hverdag. Hvilket måske er en af årsagerne til at jeg sjældent kommer i kirken, medmindre der er en begivenhed. Kirken for mig er noget smukt og en tradition som byder livet og kærligheden velkommen, samt giver os mulighed for at tage afsked med dem vi elsker.

Men kirken er også en hyggelig tradition som fx den 24. december, når anden er kommet i ovnen og ventetiden skal gå for børn og barnlige sjæle. Hvor der samtidig er mulighed for at ønske venner og bekendte god jul.

En anden tradition, eller videregivelse af tro, er barne-dåb og konfirmation. Barne-dåb var vores sidste større begivenhed i kirken. En tradition for os om at vi ønsker at give nogle værdier videre til vores børn som fx næstekærlighed, og troen på at der er "noget". Kirke er også begravelse. En smuk og mindeværdig måde at sige farvel på til den, der stod os nært. Et sted hvor det er legalt for alle på den ene eller anden måde at vise sine følelser og sin sorg.

Kirken er dermed både livet og døden, som jo hænger uendeligt meget sammen. Men den er også smuk. I skrivende stund er Claus og jeg ved at forberede vores bryllup. Her har nogle spurgt mig hvorfor kirke og ikke rådhus? Men når kærligheden skal velsignes, er det for mig, kun i kirken det kan gøres. Jeg synes, det er en smuk måde at give hinanden ordet derpå, at give hinanden ordet i en større forsamling om kærlighed og troskab.

Da vi flyttede til Farup blev jeg og mine børn introduceret for kirken på en ny måde. Her med personlig invitation til børnegudstjeneste. "Gudstjeneste" med fx dukketeater, historiefortælling, klippe klister og herefter

en tur over i kirken til en salme eller to. Børnene kan frit bevæge sig rundt i kirken også de "forbudte" steder som op til orglet eller bag alteret. Afslutningsvis er der kiks og saft. En ny måde at få genopfrisket kristendomstimerne fra skolen, og hyggeligt for børnene og mig.

Så kirken kan i et vist omfang beskrives som hyggelig, men jeg har også erfaret, at jeg aldrig bliver fast kirkegænger. Koncentrationen glipper ind i mellem og jeg kender ikke særlig mange salmer. Der skal noget andet til for at tiltrække mig, uden jeg kan sige hvad. Jeg synes godt, man kan have en tro uden at komme i kirken. Tro er forskelligt for person til person, for mig er det noget stort, udefinerbart, ubeskriveligt, noget uvist men trygt. Det er der bare, men er ikke med i min daglige hverdag eller tanker. Alligevel kalder jeg mig kristen.

Stafetten giver jeg videre til: Lisbet Knudsen

*Jeanette Grøndahl Andersen*



*Glimt fra kirkeboden ved landsbyfesten. Her er det spillebuden.*



*Det blev en fornem og velbesøgt aften i selskab med Peter Danielsen og hans Cohen – fortolkninger.*



*Tak til alle, der var med til at gøre Sognestivandringen omkring Kammerslusen til en spændende og hyggelig aften.*

## Redaktionen har modtaget en lille sød historie fra Holbæk!

Jeg hedder Lisbet, bor i Holbæk og arbejder i Holte. Jeg er på mit livs rejse rundt i det jyske.

I mit job passer jeg en meget sød dame ved navn Ulla Schultz. Ulla er bekendt med, at jeg kører til Ribe/Farup. Jeg fik et lille brev, hvori der står lidt om en særlig Obelix på kirkegården og om Niels og Jørgen Schultz. Jeg besluttede mig for, at finde noget om denne slægt.

D. 10.9.2017 ankom jeg til Farup Kirke ca kl 15.20. Jeg kunne se, at der var lys i kirkehuset, og at der var besøgende derinde. Det var på det tidspunkt tørvejrn men det blæste. Meget ydmygt gik jeg ind i den smukke kirke, for at se om jeg kunne træffe en, som vidste noget. Men der var jeg ikke så heldig. Jeg gik ud på kirkegården og ledte efter den store sten. Den som angiver navne på Niels Hansen og hans 4 koner. Først blev jeg overrasket og tænkte, det er den forkerte sten. Skulle det ikke være navne med Schultz?

Jeg ledte videre og blev noget ærgerlig over intet at finde. Og Niels og Jørgens gravsted kunne jeg heller ikke finde. Jeg skal gerne indrømme, at jeg blev ked af ikke at kunne bringe billeder eller historie med tilbage til Ulla Schultz. Ulla Schultz mistede sin kære mand Ferdinand Schultz d 3.8.2017. Han blev bisat på Sorø kirkegård på et familiegravsted. Der er også gjort plads til Ulla. Det ønsker hun selv.

Jeg var ved at forlade Farup Kirkegård, da jeg fik øje på en kvinde, iklædt en regnfrakke og en hvid hat. Damen hed Mette og var ude på sin tur med sin hund Bonso. Jeg stoppede Mette og fortalte mit ærinde og mit ønske. Mette kunne ikke lige i det øjeblik huske noget omkring Schultz familien. Mette havde en fantastisk egenskab som jeg selv. Så må vi finde nogen, der kan hjælpe.

Mette ledte efter graveren. Han var stadig i Kirkehuset. Selskabet i Kirkehuset var ved at bryde op. Jeg blev præsenteret for sognepræsten Elin og graver og kirketjener Kent. De lyttede begge til min historie. Jeg fik en mail, som jeg kunne bruge i tilfælde af, at jeg ikke fandt det, jeg søgte. Kent viste mig dog præcis den samme store sten med navnene Hansen.

Så manglede jeg bare at få samlet historien til denne sten. Her var Mette igen en fantastisk hjælp. Der var en kvinde lige ved præstegården, sikkert på vej hjem på sin cykel. Hun så Mette, og de snakkede omkring Mettes gule/blå mærker i iansigtet. Mette var desværre faldet. Jeg husker desværre ikke damens navn. Damen anbefalede, at Mette og jeg gik hen til Villy, for han er byens arkiv. Da vi kom til Villys hus var der ingen hjemme. Bilen var væk. Men Mette åbnede døren til huset og kaldte på Villy. "Han er der ikke" sagde Mette. Inden jeg nåede at takke Mette for hendes hjælp, kom Villy og Lauge kørende ind i garagen. Mette lyste op af glæde. "Det er Villy". Samtidig kom en anden dame på cykel med kage bagpå, hun hed Lene. Vist gift med manden, der var i bilen med Villy.

Jeg var så ivrig og stod klar til, at hjælpe Villy ud af bilen. Mit job i Holte er som social og sundhedshjælper. Så lidt miljøskalet er jeg blevet. Jeg fortalte Villy med det samme, hvad min historie var. Måske Villy tænkte "kunne hun dog ikke vente til jeg kommer ud af bilen og vi er indenfor". Jeg griner stadig af mig selv og er samtidig lidt flov over, at min mund bare snakkede og snakkede. Arbejdsopgaver blev fordelt. Mens Villy tog sig af mig, klarede de andre borddækning og lavede kaffe.

Det var meget overvældende, for nu vidste jeg, at historien kunne blive fortalt til mig. Som en bedre journalist noterede jeg alle de guldkorn, der kom fra Villy. Villy åbnede computeren og viste mig billeder af Jørgen Schultz gården. Den havde Mette vist mig på vej til Villy. Jeg tog en del billeder. Jeg noterede alt ned, jeg måtte ikke glemme noget. Så på en måde lyttede jeg ikke ordentligt efter. Og tænkte, det får jeg styr på senere. Henne ved kaffebordet sagde Villy: "du bliver nødt til at tage et nyt papir". Og så kom relationer, ægteskaber og børn på plads.

Der kom mange anekdoter frem, specielt om Niels Schultz, der var kendt af alle i byen. Denne Niels Schultz boede på adressen Farup Kirkevej 10, efter gården af hans forældre var blevet flyttet i 1884. Og i 1954 blev svinestaldene bygget ved hjælp af støtte fra Marshallhjælpen. Jeg syntes det var lidt mærkeligt, at en gård bare kunne flyttes. Men Villy var igen god til at forklare sammenhængen. Villys bror Mogens købte i 1984 Schultz gården. Niels Schultz døde i 1982. Nuværende ejere af Schultz gården er Hans & Annette. Villy har været nabo til Schultz gården. Villy var min redningsmand.

Villy fortalte, at han er ved at slægtsforske på hvert hus/gård i Farup. Du er et fantastisk menneske, Villy. Glad for at jeg blev vist hen til dig.

Nu sad jeg i Villys hjem, der var fyldt med hjertevarme, åbenhed og forståelse for, at jeg fik den rigtige historie med hjem til Ulla Schultz. Jeg ved, hun vil græde af glæde. Og glædes ved, at få mig tilbage til mit job.

Tak er kun et fattigt ord. Hvad skulle jeg have gjort uden disse fantastiske mennesker i Farup.

Af hele mit hjerte tak. Jeg vil aldrig glemme denne dag. Jeg vil helt sikkert holde kontakt med Villy.

Med kærlig hilsen  
Lisbet Henriksen, Holbæk

## Så er vi i gang – fundament og gulv er klar!!!



**Så kører vi** – fundament og gulve er støbt, gulvvarme er lagt ned og nu skal vi opad. Det er vildt godt. Det næste, vi skal i gang med, er opsætning af vægge og skelrum. Det bliver sat i Yton/multiplader og det skal vi selv stå for. Her bliver der en del arbejde, som vi selv skal lave. Denne del sparer os for ca. 80.000 kr. Indtil nu har vi allerede lavet arbejde for ca 30.000 kr., i forbindelse med afsætning af hus, udlægning af isolering og rio-net. Det er bare fedt, at I er klar!

Spær er ligeledes på vej. De er bestilt til opsætning i uge 39 eller 40, alt efter vejret. Så ønsker vi os bare en ”Indiansummer” – både til byggeriet og til majshøsten...

Ellers er vi i gang med at få de nye vedtægter på plads for det nye hus. Det er nødvendigt, for at vi kan få udbetalt de penge, som Esbjerg Kommune har lovet os. Det har givet en del skrivebordsarbejde. Når det er på plads, vil vi indkalde jer til en ekstraordinær generalforsamling i ”Farup Landsbyfælled”. Vedtægtsændringerne skal til, da forningens formål ændrer sig fra at samle penge ind til at stå for driften af huset fremover.

Ellers vil vi fra Styregruppen gerne hilse jer alle

*– vi er stolte af Farup Sogn og vi glæder os til at arbejde sammen med jer!!!*

## På tur med Klaus 2



Hey igen, det er længe siden jeg sidst har haft tid til en opdatering, så dette bliver en lang en. Til at starte med vil jeg give en kort overfladisk opsummering af, hvad jeg har lært på studiet. I det første semester havde jeg tre forskellige fag, bestående af basic neuroscience, fundamental biomedical signal processing og medical imaging techniques. Disse tre fag gav mig grundlæggende viden om hjernen, hvilke lag og centre der er, hvor og hvordan hjerneaktivitet aktiveres, samt hvordan man kan måle og skanne hjernen ved adskillige teknikker. Yderligere lærte jeg også at behandle og fortolke på signaler opnået ved målinger af hjernen. Det første semester var hårdt og krævede mange

lange dage i vores Teaching Building. Specielt i de første par måneder sad jeg og mine medstuderende fra kl. 8:00 og forsøgte at lære de nye programmer til signalbehandlingen, alt i mens vi også skulle lære hjernens komplekse egenskaber. I disse lange dage satte jeg nu ekstra pris på middagspauserne, da de er 1½ time lange. Det gav tid til afslapning og gerne en halv time på øjet. Om aftenen var vi (neurosciencestudierende) ikke de eneste i Teaching Building. Størstedelen af de naturvidenskabelige studerende, både kinesere såvel som danskere, sad med hovedet i bøgerne indtil kl. 22:00, hvor klassisk musik begyndte at spille for at informere de studerende om, at bygningen lukkede for natten, og at vi skulle gå hjem. Klassisk musik har nu aldrig sagt mig så meget før, men nu har det fået en dejlig befriende association, eftersom det signalerer at en lang men produktiv dag er overstået.

På trods af jeg får til at lyde som en tysk arbejdslejr fra 2. Verdenskrig af et studie, så har jeg stadig formået at skabe tid til at have et liv ved siden af studiet. Efter opstartsfasen begyndte min hverdag af forme sig og jeg begyndte at dyrke regelmæssig sport, da jeg både finder det afstressende og sjovt. Dog skulle det vise sig, at klatring desværre kostede for meget i tid i form af transport, samt det virkelige er dyrt i Beijing. Så jeg har desværre kun dyrket det en til to gange om måneden. Til gengæld er jeg begyndt at spille badminton, hvilket er lige udenfor min dør og der er en masse fra SDC som gerne vil spille, så det er utrolig sjovt. Udover at dyrke sport, har jeg i Kina forsøgt at leve



efter idéen om at opleve og se så meget som muligt, mens jeg er her. Så mange af mine weekender og ferier har stået på eventyr. Et af de første var en heldagshike på den ikke restaurerede del af den kinesiske mur sammen med min roommate, Jens, og Beijing Hiker. Det var en 18 km lang tur op og ned mellem bjergene uden for Beijing, hvor vi det meste af tiden gik på muren. Dette var ligesom at tage en tur op gennem tiden, da vi kunne se, hvordan byggestilen ændrede sig pga. tidsforskellen, hvor dele af muren var bygget. På de ældste dele af muren er kun et par murbrokker tilbage, hvor der på de nyere dele var muligt at gå og kravle, dog kunne jeg godt have følt mig mere sikker med et top reb enkelte steder til at sikre mig i, eftersom hældningen var ekstrem!

I Kina signalerer starten af oktober måned ferie. De første 7 dage er national Holiday. For jer der ønsker at besøge Kina, undgå denne periode. Der er mennesker overalt og selv for mig, der normalt ikke er generet af befolkede områder, er dette voldsomt. Jeg valgte nu også at tage til en storby med 35 millioner indbyggere, som er kendt som handelshovedstaden i Asien, Shanghai, netop i denne ferie. Skide god ide klaus! Anyway, jeg havde sammen med en god flok fra SDC lejet en stor lejlighed. Der var to danskere med kinesiske rødder blandt flokken og en af dem, Sofie, havde også kontakterne i orden. Hun skaffede os VIP indgang og bordplads til at spise middagsmad i en højde af 267 meter, nemlig i den ret fancy buffet restaurant i Orientalsk Pearl Tower aka. TV-tårnet i Shanghai. Mens vi sad og grovspiste noget af det lækreste mad fra forskellige steder i Asien roterede gulvet rundt, så vi kunne nyde udsigten hele vejen rundt om tårnet. Efterfølgende skulle min højdeskræk på prøve, da vi gik en etage ned for at stå på det kendte glasguly, hvor udsigten er fantastisk, men skræmmende, da vi kunne se, hvordan kun en tyk glasplade forhindrede os i at falde over 250 meter ned! Den nok mest kendte gade i Shanghai skuffede heller ikke mig, The Bund, er en gade med havnepromenade og udsigt til

Shanghais vanvittig flotte skyline. Det er også på denne gade, der er nogle af de mest eksklusive klubber, bl.a. Bar Rouge som er verdenskendt for musik, drinks og udsigt, hvilket selvfølgelig var en af vores mange stop rundt i bylivet i Shanghai, og jeg må indrømme, at hver en krone for de drinks var det værd! Generelt var der vild mange indtryk at gå rundt i Shanghai. Calvin Harris spillede på en klub, indgangen til en anden klub havde en 30 meter lang tunnel med hajer. Da jeg måske har givet indtrykket af kun at have været i Shanghai for bylivet, må jeg nok også hellere nævne lidt andet. Vi valgte at tage en togtur lidt udenfor Shanghai, hvor vi fandt Kinas svar på Venedig. Byen var mindre og på størrelse med Ribe og havde en masse små kringledede stier, der fulgte vandet, alt i mens der i hver bygning var lokale mad-, hostels- eller souvenirbutikker. Desværre var meget af den lokale mad stinketofu, hvilket er en slags tofu, der skulle smage godt, det gør det ikke!, men har en forfærdelig lugt og smag af overbrændt råddent mad. Gaderne i den historiske gamle by havde en god og charmerende udsigt men en knap så god aroma. Alt i alt en hyggelig dag og en sjov ferie i Shanghai, hvor jeg fik snakket med andre SDC-studerende, jeg ikke endnu havde snakket med før, primært da vi alle kom fra forskellige programmer af SDC.

*Shanghai, Asiens Venedig*

