

# Marsk & Muld

Farup Sogneblad

23. årgang · Nr. 3 · april-maj 2018



# Marsk & Muld

## Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle  
lige måneder.

### Indleveringsfrist

er den 1. mandag i  
ulige måneder.

Når redaktionen mødes  
2. mandag i måneden  
SKAL STOFFET FORELIGGE  
hos Villy Lønne på mail:  
farup@farupsogn.dk

### Redaktionen:

Elin Hjuler  
Kristian Kyndi  
Villy Lønne  
Erling Pedersen  
Gert Vejlgård

### Layout og opsætning:

Kongea Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på  
[www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk)



## AKTIVITETSKALENDER

### Marts

Tirsdag den 27. kl. 14.30

Tirsdagsklub i konfirmandstuen

### April

Torsdag den 12. kl. 19.00

Årsmøde i Farup Sogns Lokalarkiv -  
på skolen

Søndag den 22. kl. 09.30

Affaldsindsamling – skolen

Tirsdag den 24. kl. 14.30

Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Torsdag den 26. kl. 19.30

Edmunds i kirken / varme hveder

### Maj

Søndag den 13. kl. 10.00

Konfirmation / HUSK FLAGET 

Lørdag den 23. kl. 18.00

Sct. Hans – Lauges mark

Søndag den 27. kl. 19.00

Gudstjeneste/ MENIGHEDSMØDE I  
KIRKEHUSET

### Juni

Lørdag den 16. kl. 14.30-16.30

Musikcafe i Kirkehusets have/ Q-gruppen

Onsdag den 20. kl. 14.00

Sogneudflugt / menighedsrådet

### FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdag kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk)





# Generalforsamling i Farup Sogns Borger og Gymnastikforening den 30. januar 2018

**Ordstyrer:** Gert Vejlgaard

**Referent:** Anne Mette Baun Schmidt

## 1. Formaliteter:

Generalforsamling er varslet korrekt og er beslutningsdygtig.

## 2. Formandens beretning v. Søren Høy Bendixen:

Et stille og roligt borgerforeningsår, da der har været store aktiviteter i både Forsamlingshuset og Landsbyfælleden.

## Årets aktiviteter:

Gymnastikopvisning i marts - med et fint program.

Koordineringsmøde i Farup i marts.

Fastelavn på skolen - skolen bruges da børnene kan lege vildt og forældre kan hygge sig et andet sted i bygningen. Affaldsindsamling i april - jagtforening var vært ved grillpølser og drikkevarer.

Sct. Hans på marken ved Kirkelunden.

Landsbyfest i august med rigtig mange aktiviteter.

Legeborgen i Varde i oktober.

Derudover er der gymnastikaktiviteter i flere afskygninger med i alt 60 - 70 gymnaster.

Den eneste måde disse aktiviteter kan fungere på er ved frivillig deltagelse fra lokalsamfundet. Søren takker for dette engagement og for bestyrelsens engagement.

## Kommentar:

Der bliver spurgt ind til hjemmesiden. Den har været ude af drift. Hjemmesiden har haft besøg af uvelkomne. Søren arbejder på sagen.

## Forslag til nye aktiviteter:

- Et juletræ i Farup kunne være hyggeligt. Juletræet sponsoreres af Hans m.fl. Belysning leveres af Havevej 2. Mikkel står for æbleskiverne.

- Vedligehold af Kirkelunden og etablering af bænkeplads.

- Flere affaldsindsamlinger. Samtidig en opfordring til, at vi alle samler op efter skov- og landsbysvinene.

*Beretningen er godkendt.*

## 3. Regnskab:

Der er mange sponsorater fra DGI i regnskabet - disse penge tilfalder Landsbyfælleden.

Et samlet overskud i Borgerforeningen på driften på 3578,56 kr. i 2017.

*Regnskabet er godkendt.*

## 4. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter på 100 kr. pr. voksen i husstanden, hvilket beslutes af generalforsamlingen.

## 5. Bestyrelsen:

Mette Brink - ikke på valg

Thomas Kiergaard - ikke på valg

Paw Simonsen - ikke på valg

Majken Fix - genvalgt

Søren Bendixen - genvalgt

## Suppleanter:

Tom Viborg

Kristian Kyndi

## Revisorer:

Gert Vejlgaard

Ragna Weidinger

## 6. Eventuelt:

Forespørgsel fra Ove Nissen om Kent Rygaards engagement i Nationalpark Rådet. Kent svarer at Rådet bliver spurgt til råds.

Der bliver lavet en nyt Nationalpark Vadehav Plan i 2018 til hvem der kan stilles forslag. Der er borgermøde mandag den 5. februar 2018 kl. 17 på Vandrerhjemmet. Der skal ske tilmelding.

Kommunen har lavet en folder om etablering af grønne områder o.l. for lokale områder i Esbjerg Kommune - herunder Farup. Kent har landsbyplanerne liggende på sit kontor.

## Affaldsindsamling 2018

Søndag den 22. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Lignende arrangementer er blevet afholdt siden 2010, hvorfor det med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke at møde op!!!

Mød op kl. 09.30 og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan blive opdateret på den seneste sladder.

Arrangementet starter kl. 09.30 med formiddagsrundstykker og en lille en, hvis man er til det. Herefter bliver ruterne fordelt, og der vandres ud i naturen i og omkring Farup. Du må gerne medbringe en trækvogn, handsker, refleksvest eller hvad du finder nyttigt. Ca. kl 12.00 er alle returneret til skolegården, hvor det indsamlede affald samles på en trailer, så vi kan komme af med det igen. Herefter er Farup Jagtforening sponsorer på en pøls' med brød.

Mødested: Farup Skole i skolegården.

Arrangør: Jens Nielsen

Se mere: <http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/32716>

Søren Høy Bendixen  
Formand FSBG

## Status på økonomisk støtte til Farup Forsamlingshus/byforskønnelse

Som nævnt i tidligere udgave af Marsk og Muld har vi oprettet en konto i et andet pengeinstitut, end der hvor vi har gælden. Her kan de af jer, som ønsker at støtte op om at holde huset/grunden i Farup-hænder, overføre jeres bidrag.

Vi har modtaget støtte fra flere og ikke mindst fra Q-gruppen og MARSK MUSIC, som havde arrangeret en festlig aften med One man Brand – mange tak for dette.

Ungdomsklubben har også været rundt i sognet med flyers, tak for jeres indsats.

På nuværende tidspunkt, marts 2018, har vi modtaget 54.615 kr.

Med nuværende restgæld samt de løbende udgifter, der er hen over det næste halve år, mangler vi ca. 31.000 kr. Dog er udgifterne variable, og købet fra kirken er betinget af, at grunden afleveres uden hus.

Er der nogen, som har mod på at arrangere et støt-tearrangement, hjælper vi gerne til i det omfang, som er muligt - Du/I er velkomne til at rette henvendelse til undertegnede.

Pengene kan overføres til: Skjern Bank reg.nr. 7780 kontonr. 874081.

Noter meget gerne jeres navn ved overførsel.

Har I ikke netbank, da kontakt kasserer Lisbeth Schmidt, Havevej 5, tlf. 30 52 98 55

Formand for Farup Forsamlingshus  
Jeanette Grøndahl Andersen  
Præstegårdstøften 1  
[jgrondahlandersen@gmail.com](mailto:jgrondahlandersen@gmail.com)



Vi gentager succesen fra de sidste år og afholder Sct. Hans aften igen i år på Lauge's mark fra kl. 18. Indgang ved Kirkelunden.

Vi håber på ligeså stor tilslutning som de sidste år og nu er det jo ved at være en tradition.

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt grillmad. En grill står på pladsen og er klar til brug.

Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en heks i toppen. Vi synger »Midsommervisen«, kombineret med andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.

Øl og vand kan købes!

NB: Båltaler efterlyses! Ung som gammel kan bruges. Har du et budskab eller noget, du brænder for og gerne vil indvi vi andre i, er du mere end velkommen til at melde dig.

NB-NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage med til bålet, må du gerne aflevere det hjemme hos Lauge. Brænde uden søm modtages gerne!

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans aften den 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!

På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening  
Søren Høy Bendixen, formand.



Igen i år indbyder Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv til årsmøde den 12. april 2018 kl. 19.00 - i år for sidste gang i lokalerne på Farup Skole.

Kom og mød os, der prøver at holde lidt styr på de indleverede effekter, der har relation til Farup sogn.



Hør også om de omfattende undersøgelser og registreringer, der pt laves af Villy Lønne og Ivan Jørgensen vedr. alle huse/boliger her i byen op gennem tiderne.

Hør også lidt om vore flytteplaner til det nye aktivitetshus senere på året.

Der vil blive serveret lidt forfriskninger, så kom endelig forbi.

Og har du ikke mulighed denne dag, så træffes vi hver anden torsdag i ulige uger på skolen!!

Her bor vi indtil videre .....

Hilsen fra Ragna, Ivan, Villy, Jens-Peter, Susanne og Lene

# Generalforsamling i Forsamlingshuset den 30. januar 2018

Ordstyrer: Gert Vejlggaard

Referent: Anne Mette Baun Schmidt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

## 2. Formandens beretning

Et år med mange nye i bestyrelsen og med nye ansvarsområder og et godt samarbejde.

Huset skal lukkes, hvilket har fyldt meget i bestyrelsen. Bestyrelsens intention er, at huset skal lukkes på en god måde. Det er dog problematisk, at midlerne til landsbyfælleden ikke har været så tilstrækkelige, at der er økonomi til at betale forsamlingshuset ud. I lokalplanen står, at lokalerne kun kan bruges til skole, institution eller lignende. Kommunen har lovet at en ændring i lokalplanen kommer på plads - så der enten kan bygges eller bruge grunden til grønt område. Der er en proces i gang, hvor bl.a. naboerne er blevet hørt.

Der har også været møder med banken og menighedsrådet. Menighedsrådet vil også gerne hjælpe, hvis det kan lade sig gøre. Bankens har givet et afslag på 100.000 kr. på lånet og sat lånet ned fra 8 til 5 %.

Øvrige aktiviteter:

- Running Dinner - arrangementet gentages i år. Stor succes.
- Landsbyfesten - tombolaen og amerikansk lotteri er forsamlingshuset tovholdere for.
- Ruth og Mogens har igen gjort et stort arbejde med lopemarkedet, hvilket har givet et godt tilskud til forsamlingshuset.
- Juletræsfest for børnene i Farup.

Menighedsrådet fik for 1 uge siden lov til at købe en renjort grund for 75.000 kr.



Jernindsamling til fordel for "Farup Landsbyfælled" fortsætter. Husk, at vi samler jern ind!!! Arbejdet med at samle penge ind til Farup Landsbyfælled fortsætter. Står du med jern, som egentlig skulle på genbrugspladsen, så aflever det i stedet for hos Lauge Nielsen, Farup Kirkevej 18. Kør bag om bygningerne, hvor der står en gul container, hvor jernet kan læsses i.

Har du større mængder jern eller mangler du bare hjælp til at få det flyttet, så ring til Lauge Nielsen, 21645111 eller Ole Rasmussen, 21279342. Det vil være en kæmpe støtte for Farup Landsbyfælled og dermed for hele Farup Sogn!!  
Mvh. Styregruppen for "Farup Landsbyfælled"

Der er ialt gæld for 288.000 til 290.000 kr.

Banken giver et nedslag på 100.000 kr.

Landsbyfælledet vil købe inventar i forsamlingshuset.

Faste udgifter: 40.000 kr. Diverse arrangementer kan formentlig dække disse udgifter.

Der skal samles 50.000 - 60.000 kr. ind yderligere for at kunne indfri gælden i forsamlingshuset.

På lørdag går ungdomsklubben rundt for at hente økonomisk støtte til forsamlingshuset. En konto via Borgerforeningen.

*Beretningen er godkendt.*

Bestyrelsens fulde beretning kan læses på forsamlingshusets hjemmeside.

## 3. Regnskab:

Hans skal fortsat kontaktes ved leje af huset. Der kan stadig findes et overblik over udlejning på Forsamlingshusets hjemmeside.

Banken forventer, at der sker aktivitet på kontoen, for at ville samarbejde.

Der har i bestyrelsen været drøftet om huset skal lukkes ned. Bestyrelsen vurderer at det er mest ordentligt at holde det åbent for de bookinger, der er booket ind. Der er desuden en signalværdi i at holde huset åbent, da området ellers risikerer, at arrangementer flytter andre steder hen.

*Regnskabet er godkendt.*

## 4. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen fortsætter med et uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand.

Ved betaling til borgerforeningen foreslås det samtidig, at der betales til forsamlingshuset.

Place to book er et effektivt system i denne sammenhæng.

## 5. Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

## 6. Valg til bestyrelsen:

Jeanette Andersen - ikke på valg

Preben Sjælland - ikke på valg

Thomas Tranberg - ikke på valg

Lisbeth Schmidt - genvalgt

Sussi Knudsen - genvalgt

Suppleant:

Anne Mette Baun Schmidt

Revisorer:

Bjarne Schou - genvalgt

Betina Jørgensen - genvalgt

## Eventuelt:

Stort ros til bestyrelsen for at fortsætte arbejdet på trods af de svære betingelser.

Jeanettes mail: jgrondahlandersen@gmail.com



## GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

### MARTS

- Lørdag d. 24. kl. 10.00 børn og påske  
 Søndag d. 25. palmesøndag kl. 10.00  
 Skærtorsdag d. 29. kl. 11.00 Cello / frokost  
 Langfredag d. 30. kl. 10.00 liturgisk

### APRIL

- Påskedag d. 1. kl. 10.00 det lokale ”påskekor”  
 medvirker / kaffe /  
 indsamling KFUM&K  
 2. påskedag ingen  
 Søndag d. 8. kl. 10.00  
 Søndag d. 15. ingen  
 Søndag d. 22. kl. 19.00  
 St. bededags aften torsdag d. 26. kl. 19.30  
 Frederik Wind m.fl / kaffe og  
 varme hveder i kirkehuset  
 Søndag d. 29. kl. 10.00

### MAJ

- Lørdag d. 5. kl. 10.00 Guldkonfirmander til  
 morgensang / kirkerundvisning  
 Søndag d. 6. kl. 10.00  
 Kr. Himmelfartsdag d.10. kl. 10.00  
 Søndag d. 13. kl. 10.00 konfirmation  
 Pinsedag d. 20. kl. 9.00 rundstykker /  
 kl. 10.00 gudstjeneste  
 2. pinsedag ingen  
 Søndag d. 27. Farup 19.00 / menighedsmøde

### JUNI

- Søndag d. 3. kl. 10.00 Camilla og  
 Domkirkens pigeor

### KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

### INDSAMLING

Søndag d. 11. marts var der i mange af landets sogne indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. I kirken indkom der 330kr. I alt i Farup sogn den dag blev der samlet 2096 kr. ind. MobilePay ikke medtalt. Tak til indsamlere og givere!

### NAVNE OG TELEFONER

Formand Mona Vejlgård  
 Farup Sønderby 5, tlf.75424441  
 Kirkeværge Jens Løkkegaard  
 Tanderup Digevej 4, tlf.75423008  
 Kasserer Vera Tønder  
 Tanderupvej 22, tlf.24604351  
 Sognepræst Elin Hjuler  
 Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612  
 Graver Kent Rygaard  
 Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

kirkens hjemmeside: [www.farupkirke.dk](http://www.farupkirke.dk)

### BESØG AF PRÆSTEN

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk

### FERIE

Jeg holder fri 15. – 18. 4. samt 27. – 28.4. Der kan rettes henvendelse til sognepræst Simon T. Stubkjær, Ribe, tlf. 75420232 / [sts@km.dk](mailto:sts@km.dk)

### PÅSKEN I FARUP

SKÆRTORS DAG kl. 11.00 kommer Mads Roager og spiller sammen med vores organist. Mads er en af organist Camillas musikelever på Katedralskolen. Han har desuden spillet cello, siden han gik i 3. klasse. Vi kan glæde os til hans medvirken. Efter gudstjenesten står menighedsrådet for en frokost i kirkehuset. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne til et par hyggelige timer i hinandens selskab. LANGFREDAG veksler salmer og læsninger omkring Jesu lidelse og smerten i verden. PÅSKEDAG synger vi de store påskesalmer. Vi får hjælp af det lokale ”påskekor” (en udløber af Adventskoret), som desuden selv synger undervejs. Der er stående kaffe efter gudstjenesten. Og så er der som vanlig indsamling i påsken til fordel for KFUM&K.



### EDMUNDS OG VARME HVEDER

Aftenen før St. Bededag holder vi traditionen tro sang og musikften i kirken med efterfølgende kaffe og varme hveder i Kirkehuset.

Vi får besøg af Fredrik Wind, Nr. Farup, som sammen med sit band Edmunds vil spille og synge for og med os. Edmunds er et orkester, nu bestående af 4 personer: Julie, Markus, Isak og Frederik, der alle har gået på Løgumkloster Efterskole. De har spillet sammen i omtrent 6 år, hvor de genremæssigt har bevæget sig i en afdæmpet folk/country lyd, men med melodierne fra de forskellige salmer i fokus.

Vi glæder os til at være i selskab med Edmunds, torsdag d. 26. april kl. 19.30.

## HUSK AT SÆTTE FLAGET

søndag d. 13. maj 18, hvor følgende unge mennesker holder konfirmation:



- Mikkel Vestergaard Andersen, Krovej 3
- Casper Marek Christensen, Chr. Kuskvej 6
- Johannes Ohrt Christensen, Kærbølvej 48
- Oliver Dilani Knudsen, Krovej 7
- Gregers Frede Nielsen, Kolint 8
- Camilla Starup Paulsen, Tanderupvej 18
- Thomas Theilmann Pedersen, Købmandsvej 6
- Magnus Olesen Tækker, Hillerup Engevej 5

Kirkehuset er åbent på konfirmationsdagen fra kl. 9.15 – 11, med mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner.

## PINSESOLEN

Om vi får pinsesolen at se i år, når pinsetiden kommer, kan vi blot håbe på! Men sol eller ej inviterer menighedsrådet til morgenkaffe og rundstykker pinsedag før gudstjenesten.

Det foregår i Kirkehuset søndag d. 20. maj kl 9,00. Alle er velkomne!

## MENIGHEDSMØDE

indblik i rådets arbejde med kirken, aktiviteter, indhold og omgivelser. Men een gang om året skal rådet give en samlet orientering om det forløbe år samt fremlægge planer og visioner for det kommende.

Det sker i indeværende år søndag d. 27. maj efter gudstjenesten kl. 19.00.

Og naturligvis bliver der igen serveret LAGKAGE!

## BABYSALMESANG

Nyt hold babysalmesang begynder ugen efter påske og løber over flg. onsdage:

d. 4. og 11. og 25. april samt 2. og 9. og 16. maj. I Sct. Catharinæ kirke onsdage kl. 10.00.

Babysalmesangen varer små tre kvarter, hvorefter der er en kop kaffe/ te til dem, der har tid og lyst.

Der er plads til 15 deltagere på holdet.

Se kirkens hjemmesiden for yderligere information eller kontakt/ tilmeld hos Elin Hjuler.

## SALMESANG FOR SMÅBØRN

Daglejerne i Farup mødes i maj måned i kirken til salmesang, dans og leg.

**Tirsdagene d. 1. og 8. og 15. 5. kl. 10.00**

Er nogle forældre/bedsteforældre ”hjemmegående” med deres børn i den alder, er de naturligvis velkomne til at deltage.

## TUMLINGESALMESANG

For børn 2- 6 år foregår i Sct. Catharinæ kirke over nogle torsdage her i foråret. Også Farup-børn (og deres forældre/bedsteforældre) kan naturligvis deltage.

I april måned drejer det sig om torsdagene d. 19. og 26. kl. 16.15.

Det er ingen forudsætning, at man har gået til babysalmesang. Man møder blot op.

Det er gratis at deltage.

Evt. yderligere info hos Elin Hjuler.

## TIRSDAGSKLUB

Marts måneds møde er **tirsdag d. 27.** Her kommer Lene Bordorff, organist ved Folding og Malt kirker. Hun ledsages af kirkesanger Pia Kamp Brincker og violinist Gunnar Krog og sammen vil de sætte fokus på emnet: Hvad gør tonerne ved salmeteksten? Lene skriver, at vi nok alle har en yndlingssalme, hvor melodi og tekst følges ad. Men hvad gør det ved en tekst, når man sætter en ny melodi til? Hun har selv komponeret flere nye salmemelodier til kendte tekster. Dem vil trioens præsentere for os denne eftermiddag, og selv får vi lejlighed til at synge på de velkendte toner.

Sidste møde i forårssæsonen er **tirsdag d. 24. april.** Da står Den danske Klosterrute på programmet, en vandring på over 2000 km. gennem det danske landskab. Sognepræst Erling Bjerrum Pedersen, Abild, vil fortælle om ideen bag Den Danske Klosterrute og den vandring fra Helsingør til Frederikshavn, der blev foretaget i 2017 Ligesom han vil komme ind på andre pilgrimsruter i verden og hvorfor en luthersk præst bruger tid på pilgrimsvandring.

Tirsdagsklubben er som sædvanlig for alle med interesse for at mødes, synge og tale sammen samt blive en smule ”oplyst”. Det foregår i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6. Vi begynder 14.30. Kaffe 10 kr.

## SOGNEUDFLUGTEN

Er endnu på tegnebrættet, men datoen er fastlagt: **ONSDAG d. 20. JUNI** fra kl.14.00.



## KRISTEN MEDITATION OG FORDYBELSE

Jeg vil gerne gøre opmærksom på en mulighed i Sct. Catharinae kirke for en kort meditation hver anden uge. Det har været en tradition i efterhånden mange år, ledet af Elin Holm Rasmussen, Ribe.

Tirsdage i ulige uger kl. 19-20.15, hvor man samles om bibel- og andre tekster og synger fra salmebogen. Undervejs er der stilhed og bøn.

Nye deltagere er altid velkomne og uanset fra hvilke sogne. Man kan blot møde op i kirken, hvis det har interesse. Interesserede kan læse mere på kirkens hjemmeside [www.sct-catharinae.dk](http://www.sct-catharinae.dk).

Jeg skylder at sige, at jeg er med i samarbejdet bag meditationerne, men ikke er til stede de pågældende aftener.

## PINSE

Det er vanskeligt at forestille sig pinsen uden de store pinsesalmer, der knytter pinsens under til det under, vi oplever i naturen ved den her tid. Et sandt bombardement af sanseindtryk i maj og juni. Alt det forår og sommeren, der er på vej. Bøgeblade og duft af syrener, nyslået græs, fuglesang så det er en lyst, selv når man vækkes mange timer før tid. Det er lige før man tænker, det ikke er muligt at fejre pinse andre steder på kloden end netop her hos os. Med ”i al sin glans nu stråler solen”... og ”skin over vang, som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes...” ( DDS 290) Det er som livet, ikke alene i naturen, men mit eget lille liv, bliver levende igen på en ny måde ved sol og syrener. Vinteren og nattens mørke og så meget andet mørke må ligesom træde et skridt til side, når naturen holder pinsefest ...

Inde på domkirkepladsen står som bekendt siden 2015 en skulptur af Ansgar, skabt af billedhuggeren Hein Heinesen. Ansgar, som i midten af 800 tallet bragte kristendommen til Danmark. Som stod på kanten mellem vikingetiden og den kristne tid, sådan som man kan aflæse det af skulpturen, der er delt ligesom i to dele. Vikingedelen er udsmykket med slyngmønstre. Den anden rummer et kors.

Og så er der Ansgars hænder. Den ene har et naglemærke. Det er jo ikke til at tage fejl af.

Den anden hånd er formet efter den legendariske dirigent Herbert von Karajan. Jeg har gået og husket det sådan, at det var Ansgars kristne hånd, om man så må sige, der var Karajans. Ham, der sammen med Berliner-symfonikerne ud af små sorte prikker på papiret skabte den mest guddommelige musik. Musik, der viser sprækker ind til Guds rige. Musik, der ” ånder himmelsk over støvet.”

Men jeg har husket forkert. Det er Ansgars vikingehånd, der er Karajans.

Oppe på Ansgars venstre skulder sidder noget ubestemmeligt noget, som stirrer på en med tomme øjne.

Et uvæsen, en lille dæmon, som Ansgar prøver at holde på afstand.....

Og naturligvis! tænker jeg nu efter min fejltagelse. Naturligvis må den hånd være netop der og hjælpe til. Med sin guddommelige musik, med ord og toner gå i klinch og til kamp mod det dæmoniske, onde og hårde i livet. For pinse er ikke alene, når solen skinner og syrenerne blomstrer. Pinse er ikke kun, når vi oplever glans fra evigheden. Pinse er også, når livet truer med at vælte. Når det er som alting smuldrer mellem fingrene på os. Pinse er ånd og ord, der rører os, hjælper og styrker os, så vi kan stå i det, vi står i og gå med derhen, hvor livet går med os.

Så sandt pinse er Guds nærvær hos os, kraft og kræfter Gud rækker os til at leve med hinanden, når det går godt og når det gør ondt. Gennem alle års- og livstider. Altid.

*Glædelig pinse EH*



## MIG OG MIN KIRKE

*på godt og ondt - mest godt ☺*

Min kirke fylder jo en stor del i min dagligdag og derfor er der dage, hvor den godt kan værre lidt til overs. Især hovedrengøring bliver jeg nok aldrig glad for og da slet ikke når vejret er godt. Så det foregår så vidt det er muligt når vejret er dårligt, der er det trods alt ok med opgaver indenfor.

De kirkelige handlinger som jeg deltager i betyder meget for mig. Det er meget givende at arbejde for mennesker i sorg og glæde- vi kan begrave en om formiddagen og holde bryllup om eftermiddagen – det er meget specielt og kan virke lidt kynisk og overfladisk, men vi gør altid vores bedste for at tilpasse os situationen og løse den så ubemærket som muligt.

Jeg holder nok mest af kirken i dagligdagen, hvor tingene foregår vanligt og der er ro til at tænke over tilværelsen. Det er her man møder mennesker i øjenhøjde og som de er. Det er meget berigende og har givet mange fine bekendtskaber, som jeg er meget taknemlig for.

Kirken har også givet mig mange musikoplevelser. Orglet i kirken er et fantastisk instrument, som jeg holder meget af. Jeg tror ikke der findes et andet instrument, som kan udtrykke sorg og glæde på en så fin måde. Kirkerummet er perfekt til musik, det er ærgerligt, at den er indrettet som den er med faste bænke, som begrænser de visuelle oplevelser ved koncert. Men den er jo bygget i en tid med envejskommunikation og kun det for øje. Tænk, hvis vi ved dåb kunne placere døbefonten, brudeparret eller den afdøde i midten af kirkeskibet og menigheden rundt om, så kunne alle se. Et dynamisk kirkerum som tilpasses til lejligheden, det står på min ønskeliste.

Min kirke fylder ikke meget i min fritid. Det er som Tue skriver ”jeg lægger hovedet ikke mærke til at klokkerne ringer” Det sker selvfølgelig en gang imellem at jeg oplever en nat, hvor jeg synes, at jeg har hørt samtlige halve og hele timeslag og ikke har sovet. Men det er jo ikke kirkens skyld men andre faktorer. Jeg foretrækker klart, at bo op og ned af kirken frem for eksempelvis Randersvej i Aarhus, hvor det er ambulancer man hører hele tiden, så hellere ligge vågen og høre kirkeklokker.

Jeg ønsker min/vores kirke består og er aktiv mange år frem og med det vil jeg sende stafetten videre til en, som jeg ved holder meget af vores kirke Susanne Møll.

*Kent Rygaard, Farup Kirkevej 46*

## Medlemskab af F.S.B.G.



Ønsker man at deltage i de aktiviteter, som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det. Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det. Vi er begyndt igen i år at opkræve højere pris for ikke-medlemmer til nogle af vores arrangementer! Medlemsliste offentliggøres på hjemmesiden [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk). Hvis man ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan dette ske ved at skrive en mail til foreningen på [fsbg@farupsogn.dk](mailto:fsbg@farupsogn.dk).

I 2018 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret **100 kr. pr. person i husstanden over 18 år**, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales via hjemmesiden [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk) ved brug af Dankort eller kontakt til en fra bestyrelsen. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad. Du kan med fordel holde dig opdateret på [www.farupsogn.dk](http://www.farupsogn.dk) eller følg os i vores facebookgruppe: Farup, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen  
*Søren Høj Bendixen*



## Gymnastikopvisning 2018

Fredag den 9. marts blev der sunget, svinget og sprunget i Logi-transhallen for borger- og gymnastikforeningen afholdt traditionen tro den årlige gymnastikopvisning. Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet til denne opvisning og det kunne man se. Det var en flot opvisning, der blev startet med fælles indmarch med fanen i spidsen. Traditionen tro var der budt op til medbragt kaffe og kage i kantinen, hvor der blev sludret om aftenens præstationer, mens børn og unge kunne underholde sig på den opstillede gymnastiklegeplads i hallen.

Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gymnaster, dansere, forældre og tilskuere. Tak til samtlige trænere og ledere, der uge efter uge har trænet med de unge mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke kunne finde sted. Der skal også sendes en tak til ungdomsklubben, som stod for boden i de tilstødende lokaler, hvor der kunne købes lidt godt til ganen og halsen.

Søren Høj Bendixen  
Formand FSBG





Efter fire dage på en båd, hvor den eneste bademulighed var at tage en dukkert i havet, var vi klar til at finde land og et rigtig bad. Vi tog videre fra Flores til Lombok med et skib henover natten og ankom kl. 5 om morgenen næste dag. Vi havde bare troet vi skulle tage en taxa til hotellet, men var også klar over, vi ikke gad betale ekstra for en pirattaxa. Så vi ringede til det lokale taxaselskab for at bede dem at hente os ved havnen, men de blankt afviste vores forespørgsel. Det fandt vi naturligvis lidt mærkelig, men efter have gået en 1 km uden for byen uden at finde andet end pirattaxaer, forsøgte vi igen at ringe til det lokale taxa selskab. Denne gang fik vi efter længere samtale overtalt dem til at samle os op. Da vi ankom til hotellet, fortalte receptionisten, hvad grunden var til alt besværet, hvilket var den lokale mafia på havnen. Det var åbenbart almen kendskab af de lokale, at taxachauffører til tider "forsvandt", hvis de tog for mange kunder fra havnen og at turister, der nægtede at køre med pirattaxaerne nogle gange blev overfaldet og røvet. Så vi stod lidt målløse og var nu ekstra glade for, vi var kommet helskinnet frem. Efter vi i alt havde været 5 dage på vandet, følte vi os småfulde af at være på fastlandet igen, da det hele gyngede rundt, som vi stadig var på en båd. På Lombok kom vi for alvor til at mærke, at det var regnsæson, hver aften var der skybrud og tordenstorm. Det var ingen undtagelse, da vi en af dagene på Lombok, havde lånt tre scootere til at komme rundt på øen. Om aftenen havde vi stadig 20 km hjem og vi var nødt til at køre hjem i det værste uvejr hidtil. Det var så slemt, at jeg knap nok kunne se ud af øjnene. Regnen stod bare ned og efter ingen tid, kørte vi på en flod af vand. Det eneste, der rigtigt lyste vejen op, var de lyn, der nu var hver 30. sekund. Med flere pauser for de værste regnskyl, kom vi gennemblødte frem til vores hotel og kunne aflevere scootterne, sikke en oplevelse og ikke en jeg vil prøve igen. Efter Lombok var destinationen Bali og Giliøerne for at slappe af og feste, hvilket vi også i den grad kom til sammen med de mange australiere, der nu var på Bali. Det skulle vise sig, at en af mine venner fra bacheloren i Aalborg var på Bali samtidig. Så naturligvis skulle vi mødes, og det var nu fantastisk dejligt at se et venligt ansigt hjemmefra Danmark, som man ikke havde set længe. Efter et par dage i byen på Bali og Giliøerne gik turen til Java, hvor første stop var vulkanen Bromo. Bromo er en aktiv vulkan, hvor røg og svovl stadig oser ud. Det satte tydeligt sine spor på krateret omkring, da halvdelen af området omkring var sort af aske og vulkansten, og der var ingen planter at finde i det område, hvorimod det resterende område omkring var grønt og frodigt. Det skabte et utrolig flot landskab, som jeg nu aldrig har set før. Efter Bromo tog vi til Yogyakarta for at se et af verdens største buddhistiske tempel, Borobudur. Det er et syn, som efter min mening er i kategori med de syv vidundere, hvilket jeg ikke vil have været foruden. Derudover smagte vi

på verdens dyreste kaffe i Yogyakarta, som er kaffe, brygget på bønner en lemur har spist og skidt ud igen. Ja skidt ud igen. En lemur skulle efter sigende være i stand til at finde de bedste kaffebønner, og den fortærer dem ikke ved at spise dem. Om kaffen virkelig smagte bedre, var nok kun placebo for mit vedkommende, da jeg kun fornyligt begyndte at drikke kaffe og ikke rigtig var i stand til at distingvere smagsnuancerne. Men mine medrejsende venner var hel klart overbevist om, det var bedre kaffe end normalt.

Blandt de sidste ting vi nåede i Indonesien, var også de næsten bedste oplevelser. Et var at stå under et ok stort vandfald i Purwokerto, som overraskede mig med, hvor lammende og ikke mindst hårdtslående vandfald kan være. Vi stod under den lille del af det totale vandfald, og det var som at stå i et haglvejr, hvor haglene var 2-3 cm i diameter, AV det gjorde ondt! Den sidste og flotteste naturoplevelse og ikke mindst adrenalinslående en af slagsen var i en lille by, som vi ikke havde planlagt at rejse til, men vi ved et uheld måtte overnatte i. Her fik vi tilbuddet om, at se noget kaldet The Green Valley & Green Canyon, og da vi havde en dag vi skulle bruge, så hvorfor ikke. Det viste sig at The Green Valley var cliff jumping fra klippeplatforme og vandfald i en højde op til 6-7 meter. Den eneste vej op var at klatre op ad lianer og klippevæggen og ned var ved at hoppe ned i floden. Efter vi havde brugt god tid på at lege rundt, viste vores guide os en hule op for enden af floden, hvor vi kunne svømme ind, her kunne man mærke, hvordan vandet kom op fra undergrunden, og var kilden til floden. En syrrerealistisk følelse uden tvivl, men at træde vande inde i en mørk hule som denne, hvor man ikke kan se bunden og hvor lys knap nok kommer ind fra indgangen, fik frygten for farlige fisk og andre uhyrer frem i mig, så det var ikke længe, jeg befandt mig derinde. Fra cliff jumping gik turen videre til The Green Canyon, hvor vi blev sejlet op ad floden, efter noget tid drejer båden om en klippevæg. Derefter var der mange små vandfald fra begge sider af de 20 meter høje grønne frodige klippevægge, der fik lyset til at danne regnbuer ned i kløften, hvor vi var. Det er et syn, jeg aldrig glemmer, og er en destination, jeg har anbefalet alle, der tager til Indonesien. Ikke nok med det eventyrlig smukke natursyn, så var der også meget sjov med at svømme mod og med strømmen samt et par mindre cliff jumping områder. Denne oplevelse var den bedste i Indonesien og blev også den sidste, da vores 16 dage var forsvundet i løbet af ingen tid, men en lav pris af tid og penge at betale for så mange oplevelser, vi alle havde fået på rejsen. At rejsen var ovre, betød også at 2. semester var lige om hjørnet med en masse nye viden, der skulle læres.

