

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

24. årgang · Nr. 2 · februar-marts 2019



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i
ulige måneder.
Når redaktionen mødes
2. mandag i måneden
SKAL STOFFET FORELIGGE
hos Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk

Redaktionen:

Elin Hjuler
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgård

Layout og opsætning:

Kongea Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

Februar

| | | |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Søndag d. 3. | kl. 11.00 | Kyndelmissegudstjeneste v. konfirmander |
| Søndag d. 17. | kl. 17.00 | Gudstjeneste, derefter suppe i Kirkehuset |
| Onsdag d. 20. | kl. 19–20.30 | Højskolesang i Kirkehuset |
| Torsdag d. 21. | kl. 19.00 | Generalforsamling i Ungdomsklubben og Farup Fælled i mødelokalet på Farup Fælled |
| Søndag d. 24. | kl. 10.00 | Fastelavnsfest, start i kirken, fra ca. kl. 10.30 Farup Fælled |
| Tirsdag d. 26. | kl. 14.30 | Tirsdagsklub i konfirmandstuen |

Marts

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Fredag d. 8. | kl. 18.30 | Gymnastikopvisning i Logitrans-hallen |
| Søndag d. 10. | | Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp |
| Onsdag d. 20. | kl. 19–20.30 | Højskolesang i Kirkehuset |
| Torsdag d. 21. | kl. 20.00 | Koordineringsmøde i kirkehuset |
| Tirsdag d. 26. | kl. 14.30 | Tirsdagsklub i konfirmandstuen |
| Søndag d. 31. | kl. 09.30 | Affaldsindsamling fra Farup Fælled |

INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Årets sogneindsamling foregår søndag d. 10. marts.
Bliv indsamler.
Kontakt Elin Hjuler, 22993933/ehs@km.dk



FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
- Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Året der gik fra Farup Forsamlingshus

Så er der allerede gået endnu et år, og selvom vi ikke har givet meget lyd fra os på det sidste, så har vi, bestyrelsen for Farup Forsamlingshus, arbejdet videre i kulissen, så vi forhåbentlig når vores slutmål i 2019, nemlig endelig afvikling af foreningen.

Når vi kigger tilbage på 2018, kan vi konstatere, at der har været en vis aktivitet. Året startede med et flot arrangement i forsamlingshuset med One man Band. Det var arrangeret af Q-gruppen og Marsk Music. Overskuddet fra denne festlige aften gik til forsamlingshuset, det var og er vi fortsat meget taknemmelige over. Men ikke nok med det, så valgte Logitrans også at støtte op i form af økonomisk tilskud for hver deltager – mange tak for jeres gavmildhed.

Men også de unge mennesker i Farup sogn har støttet op om forsamlingshuset, da ungdomsklubben en kold dag i februar tog deres cykler og afleverede flyers i hele området, hvor der blev gjort opmærksom på den økonomiske udfordring, og hvorledes der kunne støttes op om dette. Dejligt at I ville hjælpe os, tak.

I de forgangne år har der med jævne mellemrum været afholdt fællesspisning i huset, men da der over en længere periode har været et markant fald i antallet af tilmeldte, og i februar var der så få, at vi så os nødsaget til at aflyse, valgte vi at stoppe dette tiltag helt. Men skulle Farup Fælled senere vælge at genoptage fællesspisning, kan jeg kun opfordre til at støtte op om initiativet, da det er en afslappet aften med god mad til billige penge, og så støttes der på denne måde økonomisk op om vores nye hus.

Da ændringen af lokalplanen skulle godkendes af kommunen, skrev Jyske Vestkysten en artikel vedr. vores ønske om, at grunden fremover kan bruges til fx bolig eller grønt om-

råde. Dette blev heldigvis også imødekommet af Esbjerg Kommune, dog lykkedes vi ikke med at komme i betragtning til nedrivningspuljen, da vi var 3 år for sent ude.

I april blev der endnu engang afholdt Running dinner, hvor flere familier lagde hus til og sørgede for en dejlig tre-retters menu med forskellige gæster til hver ret. En rigtig hyggelig aften med god tilslutning, hvor der var rig mulighed for at få snakket med den/dem, man ikke nødvendigvis ellers taler så meget med. Ribe ugeavisen var også med denne aften, hvilket der kom en fin artikel ud af.

I august var der vanen tro byfest, hvor forsamlingshuset havde tombola om lørdagen. I år med imponerende mange sponsorgaver, endnu en gang tak til både Ribes butikker og oplandets samt tak til de lokale private og firmaer, der sponsorerede.

Senere på måneden holdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsorden var afvikling af Farup Forsamlingshus. Jyske Bank deltog også på mødet for at tilkendegive deres opbakning. Afstemningen endte med et enstemmigt ja til afviklingen.

På nuværende tidspunkt har vi en ansøgning om nedrivning liggende ved Esbjerg Kommune. Vi ser frem til et 2019, hvor vi skal bruge nogle frivillige til at kordinere arbejdet med nedrivning samt hjælpe med selve arbejdet. Vi tror på, at Farup sogn endnu en gang står sammen, og vi i fællesskab når i mål.

Farup Forsamlingshus
Jeanette Grøndahl Andersen

Indkaldelse til Generalforsamlinger

for *Farup Ungdomsklub* og
Farup Landsbyfælled.

Generalforsamlingerne afholdes i
Farup Fælleds mødelokale.

Torsdag 21/2-19, kl. 19.00 afholdes
generalforsamling for *Farup Ungdomsklub*.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Samme dag, torsdag 21/2-19, kl. 20.15 afholdes
generalforsamling for *Farup Fælled*.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Velmødt – med venlig hilsen
Bestyrelserne for *Farup Ungdomsklub* og
Farup Fælled.

Affaldsindsamling 2019 "Operation Ren Marsk"

Søndag den 31. marts afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Lignende arrangementer er blevet afholdt siden 2010, hvorfor det med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke at møde op!!!

Mød op kl. 09.30 og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan blive opdateret på den seneste sladder.

Arrangementet starter kl. 09.30 med formiddagsrundstykker og en lille en, hvis man er til det. Herefter bliver ruterne fordelt og der vandres ud i naturen i og omkring Farup. Du må gerne medbringe en trækvogn, handsker, reflektsvest eller hvad du finder nyttigt. Ca. kl 12.00 er alle returneret til fælleden, hvor det indsamlede affald samles på en trailer, så vi kan komme af med det igen. Herefter er Farup Jagtforening sponsor på en pøls' med brød.

I år skal der tælles dåser, dåser med pant og skodder.

Mødested: Farup Fælled

Arrangør: Jens Nielsen

Søren Høj Bendixen, Formand FSBG



Farup Fælled - here we come!

Nu kan vi begynde at se enden på det store arbejde med byggeriet. Midt i marts har vi de første to udlejninger, og det skal vi nok blive færdige til. Hvor bliver det fantastisk at kunne åbne dørene til udlejning. Det bliver et skønt hus, med masser af muligheder. Det bliver kun os selv, der sætter begrænsningerne.

Køkkenet er færdigmalet og nu er vi i gang med at få monteret elementer, hylder, skabe og hvad vi ellers skal have ind. Mona Vejlgård & Co er en kæmpe hjælp til at få lavet et godt og funktionelt køkken – og det bliver det! I skrivende stund er elektrikerer i gang med montering af lamper og andet el i hele huset, så de to arbejdshold "Onsdags-holdet" og "Torsdags-drengene" kan gå i gang med at lægge trægulv i store og lille sal. Egentligt spartel- og malerarbejde – styret af Brian – er nu ved at være tilendebragt. Det er gået rigtig godt, om end det har været et stort, stort arbejde. Rigtig godt gået alle sammen og tusind tak til dem, der har haft tid til at være med til dette. Har du tid til at kigge forbi i huset, så gå ind og se hvor langt vi er. Med hensyn til økonomien, så hænger det stadig godt sammen. Vi har indtil nu - heldigvis - været forskånet for store ekstra regninger. Løbende har vi fået fondsmidler og andet ind på kontoen, og ligeledes har solgt fra sko-

len givet lidt på kontoen. Så vi er fortrøstningsfulde, men ser selvfølgelig frem til, at udlejninger og andet, vil give indtægter til drift af huset.

I de to første weekender af marts måned skal det sidste flyttes ind i huset. Her er alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i Farup budt ind til at hjælpe. Hvis der er andre, der har lyst til at give en hånd med, så er I meget velkomne til at komme forbi.

Farup Skole er nu snart historie. I løbet af februar bliver bygningerne fjernet, og der vil efterfølgende være en parkeringsplads. Det er aftalt med Esbjerg Kommune, at området afleveres som en grusbeltet parkeringsplads. Det ser vi frem til.

Reservation af det nye hus er allerede nu mulig. Huset har fået et telefonnummer, **40448783**, til reservation. Det er Ulla Lassen, der står for udlejning af huset, og det er hende, der tager telefonen.

Vi glæder os til at indvie huset sammen med jer. Hvornår vi holder officiel indvielse er ikke aftalt, men det skal vi nok informere jer om. Nu skal vi bare lige have det sidste lavet færdigt...

Mange hilsner fra Styregruppen

Medlemskab af F.S.B.G.

Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arrangerer i løbet af foreningsåret, skal man selvfølgelig også betale for det.

Kom nu ind på hjemmesiden og få styr på det.

I 2018 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret **100 kr. pr. person i husstanden over 18 år**, som ønsker at være medlem. Beløbet kan indbetales via hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til en fra bestyrelsen. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad.

Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: Farup, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du også velkommen til at invitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen
Søren Høy Bendixen



Lokalarkivet inddraget i en arvesag



En ikke helt almindelig hændelse for snart 200 år siden skete, da et uægte barn, uden at være i familie, arver en gård i Hillerup. (Gården er markeret med X).

Sidste år rettede Døstrup Lokalarkiv henvendelse til Farup Lokalarkiv. Det drejede sig om Jens Andersen Nielsen. De spurgte om Farup Lokalarkiv havde kendskab til Jens der var født i Mjolden sogn i 1812, men arvede en gård i Hillerup, matrikel nr. 3a. Derefter gik Villy i arkiverne og fandt ud af følgende:

Jens havde også en søster, Gertrud Hansdatter. De var begge uægte børn, født af pigen Herle Jensdatter. Både børnene og Herle kom alle til at bo hos selvejergårdmand Peder Hansen i Hillerup. De arbejdede formodentligt som husbestyrerinde og medhjælp på gården i Hillerup. Da Peder var ugift og barnløs, har han taget Jens og familie til sig, og gjort Jens til arving af gården. Dette kan ses ud fra nedenstående testamente:

Testamentet

Wi Frederik den Sjette af Guds Naade Konge, til Danmark, de Wenderer og Gothere, Hertug til Slesvig, Holsten, "Slevmarn", Ditmarksen, Lauenborg og Oldenburg. Gjøre vitterligt at eftersom hos Os er bleven ansøgt og bejgjert Wor allernaadigste Confirmation paa det af Gaardmand Peder Hansen i Hillerup, Wilslev Sogn, Riberhuus Birk under Ribe Amt udi Wort Land "???????" land under 1ste Maj dette Aar oprettede Testamente, hvoraf er indleveret en ligelydende revifixeret Gjenpart, saa ville Vi, saafremt fornævnte Peder Hansen sig ingen Børn eller Livsarvinger maatte efterlade, bemeldte Testamente i alle det Ord, Clausuler og Puncter, saaledes som det her findes, allernaadigst have confirmeret og stedfæstet, ligesom Vi og hermed confirmere og stadfæste samme, dog 6te og 10de Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefalds Rettighed i alle Maader uforkrænket. Forbydende alle og enhver imod det, som her afskrevet staaen, Hinder at gjøre. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 31te October 1825. –Under vor Kongelige Seigl.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling:

Kaas Cold Monrad Ørsted Lassen Kjerulf

Hansen Fischer Moltke

/ Wilsoe

Confirmation paa et Testamente, oprettet af Gaardmand Peder Hansen i Hillerup, Wilslev Sogn under Riberhuus Birk, Ribe Amt.

Sidenotat: Htkorn 3 Tdr 7 Skp 1 Fr 1½ Alb Jordskyld Hillerup.

N.6 T6 1825 Én Rigsbankdaler 12 Skilling Sølv = 1361 = Testamente

Underskrevne Selveiergaardmand Peder Hansen af Hillerup i ugift Stand og uden Livsarvinger, men saa svagelig af Helbred, at jeg ikke venter lang Levetid, fastsætter og beslutter herved, paa hans Kongelige Majestæts forventede allernaadigste Confirmation, at naar det behager Gud ved Døden at bortkalde mig skal med mit efterladenskab saaledes forholdes

a. Min eiende og paaboende, samt efter Skjøde af 24. Januar 1809 tinglæst 19 Juli s. A. tilhørende Selveiergaard i Hillerup, Jordskylds Hartkorn 3 Tdr 7 Skp 1 Fr 1½ Alb med Ud og Indbo, samt Besætning, saavelsom hvad jeg ellers er eiende af rede Midler, og Effecter ved hvad Navn nævnes kan, skal tilhøre min Pleiesøn Jens Nielsen p.t. 13 Aar gammel, paa følgende Vilkaar:

1. At han forbliver under Værgemaal, eller Curatel, og indtil sit 20de Aar ikke er raadig for Gaardens Bestyrelse; derimod antager den under Curatel fra sit 20de Aar. - Imidlertid besørge Værgen eller Caratorer Gaardens Drift for han Regning, og overom dens Jorder ikke udleies, men Høe og Korn hjembjerges og fortæres paa Garden, paa det en ikke skal forsvækkes paa Avlingen.

Fornævnte Værger og Curatorer udnævnes af Øvrigheden, og ønsker jeg dertil først udnævnt Sognefoged Niels Frøsig og Gaardmand Anders Christensen, begge af Hillerup.

2. At han, Jens Nielsen betaler min retmæssig bortskyldige Gjæld, hvorved bemærkes at den ikke hæfter Pantegjæld paa Gaarden.

3. At han, Jens, nu 8 Aar gammel, 320 Rdl r S. siger Tre Hundrede og tyve Rigsbankdaler rede Sølv, hvilke forbliver indestående i Gaarden paa første Prioritet, og udbetales ikke førend hendes 18de Aars Fylde,

Sidenotat ”Gertrud Hansdatter” , den 4. Juli 1860 - 11-209.

til hvilke Tid og hende udleveres en Kiste, en Dragkiste og en Seng, 2den Fag Gangklæder, et sort Vadmel og et Cosels, samt et Par Læderstole. Alt forsvarlig. Ligeledes skal han være forbunden at give hende sit anstændige Ophold med Føde og Klæder til hendes 18tende Aar; Men skulle hun ønske fremdeles at forblive i Gaarden, skal saadant ogsaa staae hende frit for og hun være berettiget til den at nyde et anstændigt Kammer, med Lys og Varme, Kost, Reenlighed, Pleie og Opvartning i Sygdoms Dage, samt Begravelse naar hun dør. - I Tilfælde af at hun saaledes forbliver i Gaarden, skal den anmeldte Sum ikke hende udbetales, inden naar hun drager derfra, da ogsaa hendes Ret til videre Forssørgelse af Gaarden ophører. - Bortløver hun derimod, efter hendes 18de Aar, eller før, bortfalder de ovennævnte 320 Rbd r S., naar Dødsfaldet skeer under hendes Ophold i Gaarden, Og da hun ellers intet eier, falder Alt hvad hun efterlader og ikke bevislig paa anden Maade her erhvervet, tilbage til Gaarden.

4. At han Jens Nielsen yder ti min Tjenestepige Mette Cathrine Jensdatter en anstændig Aftægt og Ophold af Gaarden hendes Levetid, saaledes som almindelig yder en Aftægtskone paa en Gaard af lige Størrelse paa Landet, og som I Tvivlstilfælde bestemmer lige Mænd; hvad hun ti sin Fornødenhed medtager af Gaardens Effekter til Brug paa Aftægten, hjemfalder ved hendes Død til Gaarden.

Sidenotat: til udsettelse af Aftægt til Mette Cathrine Jensdatter d 4/7-60 11-210

5. At han, Jens Nielsen, udbetaler til Almissem Laurs Jonsons Hustrue Cathrine Terkelsdatter, i Ribe, 8 Rbd rede Sølv, og til afgangne Hans Hansen Hømlunds Enke, Ingeborg Laursdatter i Ribe 32 Rbd rede Sølv, dog disse Summer vi at udbetale førend ½ Aar efter min Død, om det skulle falde Jens Nielsen besværligt at betale dem strax, som jeg dog meest ønskede at maatte skee.

6. Skulde Jens Nielsen eller Gjertrud Hansdatter ved Døden afgaae i ugivt Stand, da skal den Længstlevende træde istedet for den Afdøde, og tilfalde, hvad denne heri er forsikkert og tilskrevet. - Skulle fornævnte Mette Cathrine Jensdatter overleve dem begge, da skal hun i deres Sted, være min eneste Arving. - Dog er dette, saaledes at forstaae, at dersom Jens Nielsne eller Gjertrud Hansdatter, naar en af dem dør, haver været givt, og saaledes selv stiftet Familieforhold, bortfalder Bestemmelsen om at arve hinanden, ligesom og den Bestemmelse angaaende Mette Cathrine Jensdatter at arve dem begge, forsaavidt ingen af dem har stiftet Familieforhold ved Egteskab; - og det i Begyndelsen af denne Post fastsatte kun være anvendelig, naar den Afdøde er bortkaldet i sin nærværende Stilling som løs og ledig Person.

Hillerup den 1ste Maj 1825 Peder Hansen

At dette Testamente saaledes af mig Notarius er opsat efter Testators Gaardmand Peder Hansens Begjæring, At det deri efter af mig er ham forelæst og af ham egenhændig underskrevet, samt i alle Maader vedgaaet som hans Sidste Villie og Beslutning, Samt at han, som I denne Anledning havde indfundet sig her på Kontoret ved sine Sabdsers fuldkomne Brug, og sin Fornuft fuldkommen mægtig, saadant bekræfter herved notarialiter under min Haand og fortrykte Embedssegel, tillige bekræftet af mine herved overværende 2de Vidner Sognefoged og Gaardmand Niels Frøsig og Gaardmand Anders Christensen, begge af Hillerup.

Riberhuus Birkafskriften Contoir den 1ste Maj 1825. Steenstrup (L. S.)

Som Vidner Niels Frøsig. Anders Christensen.

Fremlagt tilligemed forhæftede Konfirmation, ved Skiftet i Hillerup den 14 Novbr. 1825. Hostrup

De 32 Rbd rede Sølv som udi dette Testamentes 5te Post er tillagt Hans Hansen Hømlunds Enke Ingeborg Lauridsdatter, er Dags Dato af Stavnsboet udbetalt til undertegnede Anders Hansen som er indtraadt i Ægteskab med fornævnte Ingeborg Laursdatter, Thi meddeles for berørte Sum, denne min Qvittering. - Ribe den 2den December 1825 Anders Hansen

De I dette Testamente femte Paragraf til Almissem Laurs Jensens Hustrue Cathrine Terkelsdatter testamenterede Otte Rigsdaler rede Sølv, ere mig underskrevne Fattigvæsenets Kasserer I Ribe den 8de Januar 1828 af S. T. Hr Borgmester Heilmann udbetalte, hvorfor herved qvitterer – R. Rahr

½ Rbd afgivten ifølge Forordning 8de Februar 1810 er ved Skiftet efter indbemeldte Peder Hansen d 14 Novbr. 1825, beregnet og betalt. - Heilmann.

Forevist Ørum Branddirecteur I Ribe Amt.

Fremlagt og læst ved Riberhuus Birketingsret Onsdagen den 14de Januar 1829 med Hensyn til Adkomst for indbemeldte Jens Nielsen paa den ham Testator, Peder Hansens dødelige Afgang tilfaldne Selveiergaard af Hartkorn 3 Tdr 7 Skp 1 Fr 1½ Alb. Heilmann. - paategnet: For Hans Pedersens Sælger findes ikke tinglæst Adkomst, hvorimod ved indbemeldte Skjøde af 24de Januar 1809 er refereret Aftægt for Hans Pedersens Enke Ane Terkesdatter /: 4-102 :/ R. ?????????

Sidenotat: Aftægten udsettet efter læst Dødsattest for Ane Terkildsdatter 11-210



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

FEBRUAR

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Søndag d. 3. | kl. 11.00 (NBNB) kyndelmisse/konfirmander ingen |
| Søndag d.10. | ingen |
| Søndag d. 17. | septuagesima 17.00 dernæst suppe i Kirkehuset |
| Søndag d. 24. | seksagesima kl. 10.00 kort fastelavnsgudstjeneste/tønde- slagning på Fælleden |
| Søndag d. 24. | kl. 11.00 dåbsgudstjeneste |

MARTS

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Søndag d. 3. | fastelavn kl. 19.00 |
| Søndag d. 10. | 1.s.i fasten kl. 10.00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp |
| Søndag d. 17. | 2.s.i fasten kl. 10.00/kaffe |
| Søndag d. 24. | ingen |
| Søndag d. 31. | midfaste kl. 10.00 |

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.

Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Formand Mona Vejlgård
Farup Sønderby 5, tlf.75424441
Kirkeværge Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf.75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf.24604351
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

BESØG/SAMTALE med præsten

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale. Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd. Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk

FERIE

Jeg holder ferie i uge 6, fra **d. 4. – 11. febr.** Der kan i ugens løb rettes henvendelse til sognepræst Simon T. Stubbkjær i Ribe. Tlf. 75420232/24236090/sts@km.dk

BABYSALMESANG

Forårets første hold er fyldt op og i gang. Nyt hold begynder **onsdag d. 6. marts.**

Babysalmesangen er et samarbejde mellem Ribes sogne samt Farup, Kalvslund, Obbekær og Seem. Vi mødes ca. 45 min til sang og rytmik. Tilbud om kaffe/te efterfølgende. Tilmelding til Elin Hjuler ehs@km.dk

ER DU KOMMET GODT IGENNEM VINTEREN?



Det spørgsmål fik jeg for mange år siden, da jeg en tidlig morgen kom gående med vores ældste på vej til børnehaven. Spørgeren var en af de landmandskoner, der havde solgt gården og var flyttet ind til Tinglev og som vanen tro var stået tidligt op og nu gik og sansede lidt med de frosne blade. ”Er du kommet godt igennem vinteren?” Jeg husker tydeligt, hvor overrasket jeg blev ved spørgsmålet. Og lige så eftertrykkeligt har jeg med årene måttet indrømme, at jeg så glimrende forstår den stemning og de tanker, der lå bag dengang.

Hvordan kommer vi igennem vinteren? Den der mørke tid, hvor man på visse tågede, råkolde dage knap nok kan ane lyset. Det er mørkt, når man begiver sig afsted og mørkt, når man kommer hjem. Man kan, med mindre man hører til et særligt folkefærd, få lyst til at blive under dynen og lade verden gå sin gang. Jeg er så heldig, at jeg onsdag og torsdag morgen skal møde de unge konfirmander. Og er man ikke blevet vågen ved morgenkaffen, bliver man det sammen med de unge mennesker. Når vi lige har fået os sunget lidt op (der er nogle, der gør mig selskab, det kan jeg ikke nok lovprise!) så kan snakken gå og kommentarerne få frit løb. Det er ikke uvæsentlige sager, de unge undertiden går med og overvejer. Her sættes ofte ord på og gives stof til eftertanke. Når vi slutter vores morgensamling med: ”Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde...” er de unge blevet ganske friske og klar til at tage videre med cykel eller bus.

De næste morgener skal vi forberede os på KYNDELMISSEGUDSTJENESTEN **søndag d. 3. februar kl. 11.00!**

Det er blevet frostgrader. Lidt sne ligger der i skrivende stund rundt om i præstegårdshaven. Solen skinner og luften er klar og skarp. Januar viser sig fra sin smukkeste side.

Snart har vi midvinter, som de gamle sagde. Så er vi midtvejs gennem vinteren, må vi tro, skønt klimaforandringerne har gjort deres indtog og man ikke længere kan regne med vejret.

I den folkelige tradition er kyndelmisse en fejring af midvinter og markerer, at snart vender lyset og foråret tilbage. Det gør vi også i kirken. Som nævnt vil konfirmanderne være en vigtig del af gudstjenesten. De vil læse og tænde lys, ligesom vi vil synge om lyset.

Vær med til sammen med de unge at fejre, at vi snart er nået halvvejs til solen og varmen igen skal møde os fra morgentil aften.

TIRSDAGSKLUB

I februars normalt kolde og mørke stemning får vi besøg fra de varme lande!

Det er så en mild overdrivelse! Men vi får besøg af Lene Nielsen/kirkesanger, som sammen med sin familie har været på deres livs rejse til Australien. Julen og nytåret over har de tilbragt under andre himmelstrøg, og er kommet solbrune og glade tilbage efter en vellykket, spændende og oplevelsesrig rejse.

Lene fortæller om sine oplevelser **TIRSDAG d. 26. FEBRUAR kl. 14.30.**

I MARTS, TIRSDAG d. 26., får vi igen lejlighed til at høre sognepræsten og historiefortælleren Elise Balslev, Bramming. Denne gang er det den store tyske forfatter Thomas Manns gendigtning af den bibelske fortælling om Josef og hans brødre. Mann fortæller meget eventyrligt, men også med mange samfundskritiske pointer, ligesom han også udfolder sin teori om, at historien altid gentager sig, når en civilisation er blevet for magtfuld. "Josef og hans brødre" var Karen Blixens yndlingsbog, men hun beklagede, at så få læste den. Det råder vi bod på nu ved at få den genfortalt!

Og Tirsdagsklubben er stadig åben for alle interesserede. Vi synger, samtaler, hygger og får lidt at tænke på. Kaffen koster 10 kr. Ring, hvis der er problemer med kørslen.

GUDSTJENESTE OG VARM SUPPE I VINTERKULDEN

Søndag d. 17. februar er der gudstjeneste kl. 17.00. Menighedsrådet vil derefter invitere på varm suppe og en kop kaffe i Kirkehuset med samt hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding. Vi satser på, suppen evt. kan forlænges! Vi slutter senest kl. 19.30. Har man brug for kørsel, så ring på 22993933 (Elin Hjuler).

SANG I KIRKEHUSET

Vi forsætter sangen fra højskolesangbogen her i foråret. Vi er en mere eller mindre fast flok sangglade (omkring 15 stk.) i flere aldre (flest + 60!) Hver aften har sin egen eller flere sangværter, som vælger sange ud fra individuelle ønsker. Dernæst bliver der lejlighed til at byde ud i forsamlingen. Undervejs holder vi en pause til den medbragte kaffe/mandarin!

Vi kan sagtens være flere. Alle er velkomne. Som nævnt i alle aldre. Man deltager, som man har lyst og tid. Ingen

tilmelding. Hver gang er det i Kirkehuset kl. 19.00- 20.30. Næste sangaften er **onsdag d. 20. februar.** Sangværter er Anne Lise Hausted og Ole Nielsen (Dyrlæge) fra Mejlbj.

I marts mødes vi **onsdag d. 20.** Sangvært er denne aften Hanne Nicolaysen Nielsen, Hillerup.

Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.

VINTERSTEMNING

Hvor dagen dog er lille, en stribe over land.

Den rækker kun til længsel mod bøgeskov og strand.

Den grønne verden sover

Med vintertæppet over,

Og vi går i os selv.

Vi går med frakkekraver som rejste værn mod regn,

Og krummer os mod jorden som dystre vintertegn.

Kæmp mod når mørket klæber

til hjerte og til læber,

Lad året gå sin gang

Her lyder vinterbønnen: du som gør alting vel

Befri os fra at leve indkroget i os selv.

Giv mod en sådan skæbne

din Ånd for at bevæbne

os med dit nådeord.

Grib ind i vores mørke, mod vrede, strid og trods, mod bitterhed, der vokser som blindhed mellem os.

Lad syndens skygger fjerne

med glød og julestjerne,

med påskemorgens sol.

Ja, gør os sommeråbne og løft det faldne blik

så vi kan se hinanden og dele hvad vi fik.

Så dørene bliver vide,

og ord og hænder blide

af nøden mellem os.

Så længes vi mod lyset fra vintertidens favn,

Men ved, at hvert et mørke forgår i Herrens navn

Det milde forår kommer,

Og håbet, grønt som sommer,

er levende for os.

(*Kirkesangbogen 908/Benedicte Hammer Præstholm*)



Hellig tre kongers dag dannede Farup kirke ramme om en bemærkelsesværdig koncert med Lutter Renæssance. 10 sangere og musikere på renæssanceinstrumenter spillede julemusik for et begejstret publikum. Det blev en fin, fin afslutning på julen i vores kirke.

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter
for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til
Koordineringsmøde i kirkehuset, torsdag den 21. marts 2019 kl. 20.00

- På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner kan undgås.
- Drøfte nye udviklingsmuligheder.
- Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
- Udveksling af oplysninger mellem foreningerne mv.
- Få nye (gerne vilde) idéer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende), der vil hjælpe med at udføre dem.
- Andet.

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.

Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.

Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til Søren, der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse.

Der udsendes referat efterfølgende.

HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til
Søren Høy Bendixen på 5076 3090 eller fsbg@farupsogn.dk

Marsk & Muld har fået nyt kontonummer og tager gerne imod bidrag på: 7780 6044630.
Hilsen Gert

Fastelavnsfest i Farup

Søndag den 24. februar kl. 10.00 til 12.00

Alle er velkomne denne søndag formiddag i kirken og på skolen, hvor vi først mødes i kirken til en kort fastelavnsgudstjeneste ved Elin. Ca. kl. 10.30 går alle udklædte børn og voksne i samlet flok fra kirken til Farup Fælled, hvor vi slår katten af tønden. Kom gerne som bamse, kylling, forlæns og baglæns eller hvad du nu finder på. Bedst udklædte barn vil blive kåret efterfølgende. Efter tøndeslagning og kåring af kattekonge og kattedronning, vil der blive serveret kaffe/te til de voksne og saftevand og lidt gulf til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller.

Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksen.



Stivandring i Mejlby den 5. september 2018

I forbindelse med rækken af stivandringer, var Vera Hansen, Henrik Gantzel og jeg blevet spurgt, om vi ville byde ind med lidt fortællerstof til Stivandringen den 5. september. Vi syntes, det lød spændende, så 3 generationer med rod i eller bopæl i Mejlby tog udfordringen op.

Første stop var på hjørnet af Mejlbyvej og Farupvej. På gården bor Arne Nielsen, Farupvej 34. Her skulle jeg stille min cykel og gå resten af vejen til Farup Skole i hele 1. klasse. Dette pga. faren ved bilerne, der kørte på landevejen. Hvor mange biler kørte der mon i 50'erne? Over for gården ligger et gult hus. Det byggede Karen og Hans Madsen i tresserne på hjørnet af den mark, hvorpå der tidligere (op i 50'erne) lå en sti. Den gik fra Stormhuset og ned til Mejlbyvej, hvor vejen slår et af sine knæk. Medens vi stod der, blev der nævnt et par stier mere, desuden luftet den mulighed, at der mellem Mejlbyvej og Mejlby Engevej har ligget en avlsgård, kaldet Seegeberg, der hørte under Riberhus slot. Seegeberg blev solgt og nedrevet i 1562; men Frederik den 2. overdrager en toft kaldet Seegeberg toft til Farup. Man kan på et gammel kort se, at Seegeberg toft ligger mellem de 2 Mejlbyveje.

Næste stop: På hjørnet af Mejlby Engevej og Farupvej. Her lå i min barndom et hønsehus, der senere blev bygget om til en familiebeboelse. (Der hvor Georg senere fik Diner Transportable).

Der gik i mange år en markvej forbi Blæesbjerg op til Jernkærvej. Dette stop medførte flere interessante input fra deltagerne til Stivandringen om sognegrænser, vandløb og andre stier.

Herefter tog vi den asfalterede skråvej til Mejlby, hvor der i flere hundrede år, har ligget tre marskgårde. En fjerde gård (Theodors gård) blev revet ned i begyndelsen af 50'erne. Den lå nord for den gamle gård, der har tilhørt Gantzel-slægten. I løbet af aftenen kom den spændende nyhed, at der også kan have eksisteret en femte gård i Mejlby. Den er der ingen nulevende, der kan huske. Men beviset skulle ligge gemt i gamle papirer.

Mejlby-gårdene ligger på en gest-knold (sandet hedeslette/sandjord). Jeg troede i mange år, gårdene var bygget på et varft (menneskeskabt forhøjning), men er blevet rettet i denne vildfarelse af Claus Melbye, Vadehavscenteret. Der ses en lignende terrænhævning, hvor nabogården Blæesbjerg ligger. Ligeledes gårdejer Laurens Hoftijzers gård Jernkærvej 20. Stedet har været bebygget siden ældre vikingetid – ja helt tilbage til jernalderen (0-200 e. Kr.) pga. den højere beliggenhed. Det viser en udgravning i 2004 foretaget i forbindelse med udvidelsen af stalden.

I Ribe-området opfattes kote 2,5 m over dansk normal 0 - som den nedre grænse for menneskelig bebyggelse. Koten i Mejlby ligger på ca. 4,40 m; målt på Henrik Gantzels gårdsplads foran den gamle bygning. Flere hundrede års beboelse har vel nok hævet ”knolden” lidt.

Børn fra Mejlby husker denne ”bakke” som træls at kom-

me op ad, når vi i al slags vejr vendte tilbage på cykel fra skole eller købmand.

Mit barndomshjem

Mine forfædre har sikkert boet her helt tilbage til før 1700 tallet; gårdejer Terman Sørensen var født i Mejlby i 1744, sikkert på samme matrikel som nuværende gård. Men den nedbrændte gård er troligt bygget i 1830, hvilket mursten fra den ældste staldlænge, vurderet af arkæologer, har påvist, for nogle år siden.

Min farfar Therman Hansen (1886 – 1983) var 5. slægtled på gården og boede her sammen med farmor Hansine Hansen (f. Rasmussen) frem til mine forældres giftermål i 1950. De fik 3 børn: Niels, Erik (min far) og Mette, der stadigvæk lever.

Far forpagtede gården fra 1950 og frem til 1964, hvor han overtog gården. Efter indkøb af jord blev der med tiden 51 ha. Den firelængede gård nedbrændte i 1965 og blev genopbygget i 1966. Medens dette stod på, boede far, mor, Karin, Anette og jeg i Aftægthuset på Farupvej; hvor også farfar og farmor boede.

Gården fra 1966 blev solgt til min søster Karin Strudsholm i 2002. Jorden er forpagtet bort til en større gård, og stuehuset har været lejet ud, siden hun overtog gården. Laden, der i min fars tid blev brugt som friluftstald, er ligeledes lejet ud.

Barndom i Mejlby

I min barndom var der altid børn nok at lege med. Det sidste, der blev bygget i Mejlby, var en fodermesterbolig tilhørende Gantzels gård (her bor nu Jens Drewsen). I mine barndomsår var der mange børn i fodermesterboligen - ikke altid de samme - men kom der en ny fodermester, fulgte familien jo med. Jeg har aldrig manglet legekammerater, hvilket var en god ting, idet man ikke gik i børnehaven eller klub i 50'erne og 60'erne.

Vera Hansens forældre Niels og Marie Møller fik 5 børn, men de var for store til at lege med mig og mine søstre. Bent og Grethe Gantzels 4 børn var for små. Men begge steder kom der ferie børn om sommeren, og så var vi nok til at kunne lege sommerlegen ”Cirkus” i en af de store haver. Manege og siddepladser blev bygget op; hunde og katte med et samarbejdsvilligt sind, blev fanget ind og ”trænet” sammen med en ged, der ikke lod sig træne. Så blev der fabrikeret billetter og papirpenge, udarbejdet et program og de voksne hentet, hvor de nu var at finde i deres gøren og laden.

Marie og Niels Møllers gård (nu Lise og Jens Bo Holm-Nielsen) lå imellem Gantzels gård og mit hjem. Fra vores køkkenhave var der et lille hul i hækken ind i Møllers have, og her smuttede jeg igennem, selvom jeg ikke sådan måtte løbe naboen på dørene eller gå på æblerov. Min faste, Mette, fortæller, at hullet i hækken også var der i hendes barndom.

Syd for mit barndomshjem strakte nabogårdens marker sig ”så langt barne-øjet rakte”. I skellet mellem Møllers og Gantzels marker var der plantet en lang række grantræer. På vestsiden af granerne gik der en sti næsten helt ned til Ribe å; en spændende og ikke helt ufarlig legeplads.



Børn var ikke under opsyn hele tiden den gang, så jeg kunne ofte komme ned til det dragende åløb og tilbage igen, uden at nogen opdagede det.

Da jeg blev lidt ældre, blev jeg barnepige forskellige steder. At en rask pige fra omkring det 12. år desuden skulle gå til hånde i landbruget hver dag var en sag, der ikke stod til diskussion. Men det var bedre betalt at være barnepige.

Dramatiske begivenheder

Min bedstefar fortsatte med "gå til hånde" på gården indtil få år før sin død. Hvor han ellers gik for at have været en hård mand i sine yngre dage, så viste han en ny blødhed, da han blev ældre. Når der var tid, tog han mig ved hånden og gik omkring med mig på gården og fortalte om "gamle dage". En særlig stolthed var hans jyske heste, der blev brugt i markarbejdet helt op i 60'erne. Når hopperne skulle føle, vågede han ved dem op til fødslen, og skete dette om dagen, fik vi børn lov til – stille som mus – at iagttage folingen på behørig afstand. Jeg husker disse folinger som dramatiske, selvom der sjældent døde et føl.

Bedstefar fortalte også om stormfloderne, og "havet, der kom som en tyv om natten" og stjal både roekule og høstakke og efterlod strandskarn, der hvor vandet var nået til. Det var før digets tid, og pga. den forhøjning, gårdene lå på, stod vandet nogle gange kun lidt op ad "bakken". Men vandet kunne også komme ind i stalden og stå helt op under bugen på køerne. Så satte Mejlby-folkene, deres lid til, at stormen "drejede af", så vandmasserne kunne fortrække til deres vante plads igen.

Der var en voldsom **stormflod i 1909** – da var bedstefar 23 år, men han huskede den frem til sin død. Da måtte de have fårene helt ind i køkkenet, hvor gulvhøjden lå lidt højere end i staldlængerne.

Folk levede med havet som både ven og fjende helt frem til 1912, hvor Ribe-diget blev bygget. Herefter følte man og mus sig trygge i det flade landskab, hvor forhøjningen på bare 4-5 meter *virkelig* kunne handle om liv eller død. Det må have været helt fantastisk at opleve den tryghed diget gav.

Når stormene rasede, spurgte far altid bedstefar: holder diget?

Ja ja det ville det da gøre. Bare tag det roligt - vinden vender nok også - sagde han på sin sindige facon.

Men i orkanen 1976 blev selv bedstefar urolig. Vinden skiftede ikke retning, så presset på diget kunne aftage, og der var virkelig betænkelige miner; specielt da vi fik oplyst, at bølgerne slog ind over digekronen, og folk blev bedt om at forlade deres gårde. Det kunne min far dog ikke drømme om. Han ville blive, sagde han, så han kunne løsne dyrene og lukke porte og døre op til staldene. Herved fik dyrene en chance, ved at de måske kunne svømme væk. De skulle ikke stå bundet og drukne i deres båse. Kone og børn kunne gå på loftet, mente han, så ingen evakuering hos os.

Men endnu en gang holdt diget havet ude, og heldigvis blev det forhøjet og udformet anderledes i årene, der fulgte; ellers havde det været fatalt i 1999-orkanen.

Når et voldsomt tordenvejr trak hen over Mejlby om natten, blev vi børn taget op af sengene og placeret på køkkenbordet med trøje og jakke indenfor rækkevidde. Mor havde pakket en nød taske og vi fik strenge ordrer på ikke at løbe ud i gårdspladsen, hvis der blev brand. For brændte stråtaget, ville det skride ned i den lukkede gårdsplads. "Løb ud ad havedøren", lød ordren.

"Hvorfor skal vi sidde på køkkenbordet", spurgte vi en gang? "Jo" - sagde min far - "har man nogensinde hørt om nogen, der er blevet slået ihjel af lynet, medens de sad på et køkkenbord?". Vi fandt en vis trøst i dette ulogiske udsagn.

Kombinationen ild og stråtag var ikke en overvurderet fare. Vi oplevede jo det sørgelige resultat, da vores barndomshjem den 13. november 1965 brændte totalt ned. Årsagen blev givet de elektriske installationer. Det tog knap 15 minutter førend alle 4 længer var omspændt af flammer, og kort tid efter brændte loftet igennem, så årets afgrøder, hø og halm, sank ned i rummene nedenunder, hvorefter både stuehus og stalden var ufremkommelige. Tre generationer mistede deres hjem den dag. Personligt mistede jeg desuden alt mit tøj, legetøj og mine kæledyr.

Også Gantzels gård har været udsat for brand, og blev byg-



get op igen (husker ikke årstallet, men det er før min levetid).

Den sidste gård før England

Når jeg som barn og ung blev mødt med spørgsmålet: "Hvor kommer du fra?", svarede jeg: "Den sidste gård før England bag Ribediget." Det var jo dog noget at prale med, hvis ikke der var andet. Mejlby var der jo ingen, der vidste hvor lå. Men her har jeg rod, herfra min verden går, som der står i sangen. Når vi som børn stred os afsted i al slags vejr på cykler, uden gear, ud ad grusvejen, hvor ingen læ var at finde, så lærte man at bide tænderne sammen og holde ud, til man var fremme. Når stormene brølede ind over det flade marsklandskab og flåede i stråtaget, så lærte man af de ældste, at "læse stormen" og sætte sin lid til de højere magter (og diget).

Da ilden fortærede mit barndomshjem, lærte jeg, hvor hurtigt ens liv kan tage en dramatisk drejning. Når livets storme raser, er det godt at have lært at stole på egne kræfter og

ikke give op, sætte nye mål og klare sig igennem. Det har jeg lært på den geest-knold, der kaldes Mejlby.

"Den sidste gård før England" lakker mod enden. En slægtsgård mere forsvinder, som man ser det andre steder i Farup Sogn. En afvikling af de mange selvejende gårde sker overalt i Danmark.

Mine søstre og jeg blev den syvende og sidste generation i Mejlby i vores slægt.

Da jeg stod og delte dette sted, med de godt 50 fremmødte den 5. september 2018, gik det op for mig, hvor rodfæstet jeg egentlig er. Hvor er jeg glad for det.

Henrik Gantzel fortalte, med udgangspunkt i nogle gamle billeder, om sit barndomshjem, medens mørket så småt faldt på. Herefter blev aftenen, på fornemste vis, rundet af hos Lise og Jens Bo Holm-Nielsen med kaffe og dejligt bagværk. De har med nænsom hånd restaureret Veras barndomshjem, hvilket gør, at det er "som at komme hjem" på denne gamle gård.

Elsbeth Helle

Gymnastikopvisning 2019

Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening til gymnastikopvisning i Logitranshallen, **fredag den 8. marts 2019 kl. 18.30**, hvor den står på flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag. Der vil være små og store gymnaster på gulvet, og på tilskuerrækkerne inviterer vi hermed forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på.

Efter opvisningen rykker vi borde og stole sammen, så vi traditionen tro kan nyde vores medbragte kaffekurve med blødt brød, mens børnene leger på gymnastikredskaberne.

