

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

25. årgang · Nr. 5 · august - september 2020



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist

er den 1. mandag i
ulige måneder.

Når redaktionen mødes
2. mandag i måneden
SKAL STOFFET FORELIGGE
hos Villy Lønne på mail:
farup@farupsogn.dk

Redaktionen:

Marika Runz
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgård
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Kongea Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

August

Landsbyfest i uge 33
27. august kl. 19.00

Aflyst på grund af COVID-19
Lokalarkivets årsmøde
i Borgerlokalet på Farup Fælled

September

6. september kl. 10.00 Konfirmation i Farup 🇩🇰

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.
- Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.45-16.15.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk





Farup Fælled: “Vi glæder os til aktivitet igen”

Sommeren er over os, og dermed er det også en stille tid for Farup Fælled. Udlejningsaktiviteten og brugen af huset har været meget lav i coronatiden, men kalenderen for udlejning i efteråret tyder på, at der kommer gang i den igen til efteråret. Det bliver godt, for det er næsten ikke til at holde ud, at der er så lav aktivitet.

Heldigvis er vi godt stillet økonomisk, da vi ikke har ret meget bankgæld, der skal forrentes (under 100.000 kr.). Det er vi meget taknemmelige for, at I alle har været med til bidrage til, både ved indsamlingen, lånebeviserne og selvfølgelig alt det selvbyg, der blev udført.

I skrivende stund arbejdes der i bestyrelsen med belysning udenfor, nyt logo og skiltning for “Farup Fælled”. Det glæder vi os til at få lavet færdigt, særligt inden der igen kommer gang i udlejningerne.

Ligeledes er et underudvalg igang med udenomsarealerne ved Farup Fælled. I nordenden af boldbanen skal der bl.a. etableres to shelters og bålplads. Legepladsen kunne også godt trænge til flere legeredskaber. Legeredskaber er bare rigtig, rigtig dyre, og her kan vi bruge jeres hjælp - hvis I ser steder, hvor f.eks. offentlige eller private legepladser skal renoveres, og der er velfungerende legeredskaber, så tag fat i os. Det kunne være en mulighed for, at vi kunne forbedre legepladsen, uden at skal koste en formue.

Ellers god sommer til alle. Den første del af skolernes sommerferie blev en våd og blæsende affære - vi håber, at det bliver bedre.

Mange sommerhilsner fra bestyrelsen for Farup Fælled

Farup forsamlingshus ekstraordinær generalforsamling

Referent: Thomas Tranberg

Ordstyrer: Gert Vejgaard

Dagsorden:

Formandens beretning

Forsamlingshus

Foreningen ønsker vi lukket, da huset er revet ned, grunden er solgt, og vores forventede udgifter er betalt.

Vores buffer i Skjern bank på ca 35.800 kr er brugt, og kontoen i Jyske Bank er blevet lukket med et minus på 119.400 kr., som banken dækkede. Der er indsendt papirer til kommunen om, at nedrivningen er afsluttet.

Som en del af lukningen af foreningen står der i vedtægterne, at vi skal være enige om, hvad et evt. overskud skal bruges til. Ikke at vi står med et plus i dag og forventer ej heller, at vi får nogle penge tilbage, men skulle det alligevel ske, er bestyrelsens forslag, at de sendes videre til Farup Fælled.

Afstemning om dette og flertal for at foreningen kan lukkes

Lukning af foreningen

1. Enstemmig ja til lukning

Året 2020 bliver det år, hvor vi ikke holder landsbyfest i Farup

På grund af reglerne omkring Covid – 19 ser vi os nødsaget til ikke at holde landsbyfest.

Vi vender stærkt tilbage i uge 33 2021.

Ang. den kommende gymnastiksæson, så forventer vi opstart i uge 37/38 under de anbefalinger, der er udstukket af Kulturministeriet og DGI, som bl.a. siger, at:

Til udøvere

- Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
- Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
- Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
- Husk god hygiejne før, under og efter træning.
- Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

Til instruktører

- Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter træninger
- Antallet af deltagere er også afhængig af facilitetens størrelse – min. 4m² person
- Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
- Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
- Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med sprit eller med vand og sæbe
- Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afsprings muligheder i forbindelse med springaktiviteter.
- Sikr at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring.
- Sikr at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel afmærkes på gulvet.
- Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette.
- Du skal have sprit til rådighed, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere.
- Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.

Hold jer orienteret på www.farupsogn.dk og på Farups Facebook side ang. hold og opstartstidspunkter, det meldes ud slut august.

Er der nogen, der har lyst til at give en hånd med til et hold – eller har en ide til et hold, så send gerne en sms til Mette 28919619 – vi holder ledermøde start august.

Vi glæder os til at komme i gang! Rigtig god sommer til alle

På vegne af F.S.B.G
Mette Brink



Lokalarkivet prøver igen...

Efter coronaaflysning i april måned afholdes arkivets årsmøde **torsdag den 27. august 2020** i Borgerlokalet på Farup Fælled.

Vi åbner døren kl. 19.00 – kom og se og hør, hvad der er sket siden sidst, og hvad vi har fået på hylderne.

Vi byder på lidt godt til ganen i løbet af aftenen.

Arkivets normale træffetid er i øvrigt hver anden torsdag i ulige uger i Borgerlokalet fra kl. 15-17.

Vel mødt

Hilsen arkivfolkene: Ragna, Ivan, Villy, Jens Peter, Lene og Susanne



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

AUGUST

2. august – 8 s. e. trinitatis: kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Farup v. Marike Runz

9. august – 9 s. e. trinitatis: kl. 10:00

Højmesse i Farup v. Marike Runz

16. august – 10. s. e. trinitatis: kl. 14:00

Gudstjeneste i Farup v. Marike Runz

23. august – 11. s. e. trinitatis:

Gudstjenestefri i Farup

30. august – 12. s. e. trinitatis: Kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Farup v. Kevin O. Asmussen

SEPTEMBER

6. september – 13. s. e. trinitatis: kl. 10:00

Konfirmation i Farup

13. september – 14. s. e. trinitatis: kl. 14:00

Høstgudstjeneste udenfor i haven ved kirkehuset, med efterfølgende kaffe og kage

20. september – 15. s. e. trinitatis:

Ingen Gudstjeneste

27. september – 16. s. e. trinitatis: kl. 10:00

Højmesse i Farup

OKTOBER

3. oktober – lørdag før 17. s. e. trinitatis: kl. 10:00

Lørdagshøjmesse med evt. lørdagsdåb (erstatning for søndag)

4. oktober – 17. s. e. trinitatis:

Ingen Gudstjeneste

11. oktober – 18. s. e. trinitatis: kl. 10:00

Højmesse i Farup

18. oktober – 19. s. e. trinitatis:

Ingen Gudstjeneste

25. oktober – 20. s. e. trinitatis: kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste i Farup med efterfølgende kaffe

NAVNE OG TELEFONER

Formand Mona Vejgaard

Farup Sønderby 5, tlf. 75424441

Sognepræst (kbf.) Marike Runz,

Farup Kirkevej 6

Mail: maru@km.dk

tlf.: 75 42 16 12

mobil: 40 22 96 38

Træffes ikke om mandagen

Graver Kent Rygaard

Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Kirkeværg Jens Løkkegaard

Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

Kasserer Vera Tønder

Tanderupvej 22, tlf. 24604351

Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.

Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

KONFIRMATION

Søndag den 6. september 2020 er der konfirmationsgudstjeneste i Farup kirke

Her er listen over årets konfirmander:

- Pernille Bech Andersen, Varde Hovedvej 9
- Rasmus Caspersen, Hillerupvej 16
- Elias Ohrt Christensen, Kærbølvej 48
- Frederik Brink Henriksen, Kolint 11
- Ida Surlykke Tobiasen, Kærbølvej 33

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag den 15. september kl. 19.30 på Farup Fæled afholdes der valgforsamling, her kan der vælges nye medlemmer til menighedsrådet.

Der er 4 af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, der har valgt at genopstille, men der er også plads til nye i rådet, og vi kan kun opfordre alle til at komme og være med til at have indflydelse på kirkelivet i Farup.

På menighedsrådets vegne

Mona Vejgaard

LØRDAGSDÅB I FARUP KIRKE

Vi har i den seneste tid oplevet en større efterspørgsel om lørdagsdåb her i Farup. Lørdagsdåbsgudstjenester bliver mere og mere populære, da det åbner op for den mulighed, at familiemedlemmer, der skal rejse langvejsfra, kan deltage i dåben. Dåben er en stor fest for hele familien, og selvfølgelig vil vi derfor gerne imødekomme familiernes ønske og gøre det muligt at holde dåb i vores kirke om lørdagen.

Dåben er dog også en fest for menigheden.

Når vi bærer et barn hen til døbefonten, så er det ét blandt mange mennesker, der lige dér, slægt efter slægt, er blevet forbundne med hinanden og med en Gud, der vægter alle mennesker lige højt, og for hvem menneskelivet altid vejer lige tungt, betingelsesløst.

Der er en forbindelse mellem dåben og indlemmelse i menigheden, og det er en positiv oplevelse, når menigheden får lov til at overvære dåben og kan deltage i den festlige begivenhed. Vi vil derfor gerne bevare dåbens plads i den ugentlige gudstjeneste, som menigheden fejrer sammen.

Af den grund har vi i Farup Menighedsråd besluttet at flytte én søndags højmesse i kvartalet til en lørdagsgudstjeneste, hvor der vil være mulighed for dåb.

Vær derfor ekstra opmærksom på gudstjenestetiderne, da der fra nu af vil være én højmesse i kvartalet, som finder sted om lørdagen før den pågældende søndag. Den første lørdagsgudstjeneste i Farup er allerede planlagt til d. 3. oktober 2020 kl. 10:00 (lørdagen før 17. s. e. trinitatis).

Vi har fået lov til at afprøve denne model de næste to år, og vi håber, at den bliver taget godt imod her i Farup.

KURSUS

Sognepræst, Marike Runz, er på obligatorisk efteruddannelseskursus: den 9. – 13. november 2020 samt den 17. – 19. november 2020

I det tidsrum kan der rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, tlf. 75 43 11 56 / Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32

FERIE

Sognepræst, Marike Runz, holder ferie i uge 34 og 35. I det tidsrum kan der rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, tlf. 75 43 11 56 / Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32.

Orienteringsmøde den 9. juni kl. 19.30 på Farup Fælled

Igen et år er gået, og det er tiden til at holde kirkens generalforsamling, som i år også er orienteringsmøde om valget, der skal være i efteråret.

Noget af det, der har fyldt allermost det sidste år, har været ansættelse og modtagelse af Marike, mere herom senere. Sidste menighedsmøde blev afholdt den 5. maj 2019, og siden da har vi afholdt 10-12 menighedsrådsmøder, mange byggemøder og møder for at få ansat ny præst. Så det har været et aktivt år for menighedsråd og kirkebetjening; for dette skal der lyde en stor tak.

I maj havde vi i forbindelse med bededag Ribekoret til at komme og synge.

I juni var det morgenkaffe i forbindelse med pinsegudstjeneste.

Juni bød også på sogneudflugt, hvor vi havde en dejlig tur til Café Ellegård, med rundvisning, kaffe og sang. Turen fortsatte til Sommersted Kirke og endelig aftensmad på Hotel Rødding.

I august var det landbyfesten, der var på programmet, og vi gentog ”gæt en konfirmand”, som igen gav mange gode snakke, morgensang indendørs og borddækning til lørdag aften som vanligt.

Vores musikalske arrangement havde vi planlagt til ugen efter, og det var ”Byens hotel” der underholdt med Kim Larsen sange, en stor oplevelse for os alle, og også for musikerne, der ikke havde prøvet at spille i kirkerummet før.

Søndag den 29. september var dagen for afsked med Sognepræst Elin Hjuler. Først en højtidelig afslutning i kirken efterfulgt af frokost på Farup Fælled med 150 deltagere. Selv om præstegården havde stået tom siden 1. januar, skulle det blive september, inden vi kom i gang med renoveringen, der var lavet diverse ansøgninger og forskellige forslag til renoveringen. Men da tilbuddene

kom ind, måtte vi ”klippe en tå og hakke en hæl” for at få pengene til at slå til. En ekstra bevilling fik vi, og så skulle vi også holde os inden for budgettet. Så undervejs er der blevet lavet småjusteringer, så budgettet kunne overholdes.

Fra oktober til 29. februar vikarierede Jørgen Bork Hansen, og blandt andet blev der en uge med mini-konfirmander.

Egnskoret kom en mandag aften i december og sang i kirken. Vores eget kor leverede koncert 3. søndag i advent.

December måned blev også brugt til at læse ansøgninger til præstestillingen og have besøg af kandidater, der gerne ville se kirke, præstegård og snakke med repræsentanter fra rådet.

Renoveringen af præstegården var i fuld gang, og der skulle tages stilling til mange detaljer, fra valg af køkken og bad til farvevalg i alle rum.

Præstegårdens have har fået en stor overhaling, og mange træer er fældet. Noget skal plantes til igen, men der skal også bevares noget af alt det lys, det har givet, at nogle af træerne er væk. Så nu er det Marike og Nikolajs have, som de har råderetten over.

Januar bød på prøveprædikener og ansættelse af Marike. Så nu var det færdiggørelse af præstegården, der pressede sig på.

26. februar flyttede Marike og Nikolaj ind på præstegården, og 1. marts bød vi Marike velkommen sammen med Sct. Catharinæ, Obbekær og Kalvslund med en gudstjeneste kl. 16.00 og efterfølgende 150 til smørrebrød på Farup Fælled.

Så var Marike godt i gang, men det var så kun til midt i marts, hvor Danmark lukkede ned på grund af corona, så gik alt i stå. Marike har dog lavet nogle fine tiltag på Facebook og på hjemmesiden, så mange har stadig fået glæde af de kirkelige tiltag. Nu er vi heldigvis i gang igen, og pinsemorgenhygge er blevet afviklet.

Tirsdagsklubben har også haft mange fine aktiviteter, og der har været skiftedag, da Else Nikolajsen og Esther Jørgensen har valgt at stoppe efter mange års arbejde. Det blev de takket for ved september måneds tirsdagsklub. Det er Lene Nielsen og Birthe Marie Christensen, der har overtaget opgaven; tak til jer alle for det store arbejde I gør.

Højskolesangaftner er blevet afviklet en del gange, og der er blevet sunget mange forskellige sange og fortalt mange historier om betydningen af de sange, der er blevet valgt.

Det blev også i denne periode, at vi købte forsamlingshusgrunden, og den er snart klar til brug med grus, træer, fliser, bord, bænke med mere.

På kirkegården sker der også hele tiden forandringer. Der er samlet gamle gravminder, og bevaringsværdige kors er blevet malet, så man igen kan læse hvad der står. Der er lavet små stenbelagte pletter, hvor nye bænke er blevet placeret. Vi kan kun opfordre jer til at gå en tur på kirkegården og se alle de steder, der er ændret.

På menighedsrådets vegne, Mona Vejlgård



Operation scenetæppe

Efter beslutningen om lukning og nedrivning af Farup Forsamlingshus var taget på de nødvendige generalforsamlinger, begyndte praktikken om, hvad der skulle ske med diverse indbo og løsøre.

Fælleden overtog en del ting, og rigtig mange ting blev afhændet. Og det store ophæng af det gamle scenetæppe på bagvæggen i den store sal sørgede Farup Sogns Lokalkiv for at få taget ned og lagt i foreløbigt depot, indtil dets fremtid blev afgjort. Der var måske delte meninger om dets fremtid, men tanken om et minde fra det gamle hus til det nye var født.

Tæppet, som forestiller vejen Kolint, er malet omkring 1912 af den lokale fritids- kunstmaler Peter Vodder Petersen (f. 1882 - d. 1950). Han boede på ejendommen Farup Kirkevej 5 og havde jo frit udsyn fra sin gårdsplads. Motivet er dog lidt fortegnet, idet møllen (1876-1923) egentlig lå på Hillerupvej, lige over for nr. 6.

Tæppet blev brugt som scenetæppe fra ca. 1912, hvor huset blev restaureret og frem til en senere restaurering, hvor den faste scene blev nedlagt. Det blev her hængt op som udsmykning på endevæggen.

Efter nedtagningen overvintrende tæppet et par gange hos Villy Lønne /arkivrepræsentant, mens fælleden blev færdiggjort, og der kunne anvises nye ophængningsmuligheder. Fælledens bestyrelse kom med et forslag, hvilket betød, at der skulle en form for beskyttelse foran tæppet. Det er nemlig malet direkte på sækkelærred og tåler ikke direkte berøring. I maj måned 2020 blev tæppet bragt ud til Peters Glarmesterforretning i Ribe for at blive indrammet. Der blev lavet en bred egetræsramme og bestilt 6 mm panserglas hjem.

Coronaen forsinkede projektet lidt, men den 18. juni 2020 blev det færdige billede leveret og hængt op i forgangen på Farup Fælled. Der var 3 mand til at løfte, og det kunne lige komme igennem dørene, inden det blev skruet fast på væggen ind mod borgerlokalet.

Lokalarkivet er meget tilfredse med resultatet og placeringen i huset. Vi håber, at brugerne af fælleden vil nyde synet og passe godt på det i fremtiden.

Den nye indramning er doneret af Lokalarkivet samt en række beboere i byen.

Lene Nielsen





New Zealand - *fortsættelse fra sidste nummer*

Dunedin var byen, hvor vi skulle se en rugbykamp. Det havde vi set frem til. Men byen havde også meget andet at byde på. Vi ankom til Dunedin i myldretiden og med gader så stejle som San Francisco. Ikke sjovt i en autocamper kan jeg godt hilse og sige. Men vi kom igennem, og så fik Michael og autocamperen en velfortjent fridag. Den blev brugt på at udforske byen, hænge ud på torvet og bare nyde stemningen. Det var næsten, som skulle man til en landskamp i DK. Det var fredag, så mange skulle ind og se kampen og gik rundt i rugbybluser, incl. Alexander, dog med deres landshold – All Blacks. Dem vi skulle se, var holdet fra Dunedin, Pulse Energy Highlanders mod Rebels fra Australien. De har det på samme måde, som vi har det med Sverige i en landskamp. Dunedin er en populær studieby med omkring 21.000 studerende. De havde været ude og dele en masse fribilletter ud inden kampen til de studerende, og de kunne nok piske en stemning op på stadion. Vi sad på forreste række og kunne se det hele, selv om det til tider gik hurtigt, og det var svært at se, hvem der havde bolden. Australien løb med sejren, og vi var en oplevelse rigere. Nelson skulle blive sidste stop på Sydøen, inden vi sejlede tilbage til Nordøen. Her var vi et par dage og boede på en campingplads lige ned til vandet. Vi lavede ikke så meget, men hyggede. Rebecca var ikke helt på toppen, så der var brug for en pause.

Vi nåede op til Picton igen for at tage færgen tilbage til Wellington. Her stiftede børnene bekendtskab med KFC, en amerikansk fast-foodrestaurant. Vi kørte videre nordpå et par timer, inden vi holdt ind for natten på denne turs sidste freedom camping. Den nat fik vi næsten ikke lukket et øje, for det viste sig, at den plads vi havde fundet, også var et yndet aften/natudflugtsmål for de lokale unge mennesker.

Vi sluttede i Auckland, hvor det hele startede og fik pakket og afleveret autocamperen. Vi har tilbagelagt 5600 km.

Rebecca havde et ønske om at komme i Zoo, så der tilbragte vi eftermiddagen, inden vi rejste den lange vej hjem til Farup.

New Zealand er et meget trykt land at rejse rundt i, og så er folk så utrolig flinke og hjælpsomme. De vil gerne alle fortælle om deres flotte land og om steder, man skal se og opleve.

Der er meget vejarbejde, og vejene er ikke som de danske. Det tager længere tid at komme frem, jeg vil næsten sige det dobbelte. I stedet for lysreguleringer ved vejarbejde, bruger de mennesker udstyret med et go/stop skilt, og så vinker og smiler de til alle, der kører forbi dem. Der er også gjort plads til, at man løbende kan holde ind til siden, så hurtigere køretøjer kan komme forbi.

I højsæsonen kører der ca. 100.000 autocampere rundt i NZ.

Vi kørte lige fra et par timer om dagen til hele dage, men vi havde også dage, hvor vi ikke kørte. Det var især de dage med 2 overnatninger.

Vi har set så mange køer og får, at man skulle tro det var løgn og vandingsmaskiner så store, at det var svært at se begge ender. Vi havde rigtig godt vejr på hele turen, især på Nordøen, hvor det ofte var tæt på de 30 grader eller over. Sydøen var også dejlig, men noget koldere. Vi havde kun regn et par gange, så jeg tror vi var meget heldige.

Det var generelt meget tørt, især på Nordøen, hvor det ikke havde regnet siden midt december.

Rebecca er familiens vandhund, og derfor har vi også badet virkelig meget. Det var også tit tiltrængt, for vi gik utrolig meget og lange ture.

Med så mange indtryk var det også rart nogle gange at koble af med noget wifi, et spil eller en god bog.

Vi har oplevet så meget flot og storslået natur og har ikke tal på, hvor mange gange vi har sagt, nej hvor er her flot.

Vi handlede ind ca. hver 3. dag, så vi selv kunne lave mad. De store supermarkeds kæder har et enormt stort og godt udvalg. Der blev grillet en del, og det var så hyggeligt. Men vi spiste også ude af og til, når det lige passede bedst.

Efter at have tilbragt næsten en måned i "vores" autocamper, var det også helt trist, da vi skulle tage afsked med den igen. Selv om Michael til tider havde ønsket den langt væk, og jeg havde fået klaustrofobi op til flere gange. Børnene har været utrolig seje og har klaret det så godt, selv om de også var ved at få nok på nogle af de lange ture. Men de har haft en masse gode samtaler og drillerier på bagsædet.

Det har været en fantastisk tur, en oplevelse for livet, som vi aldrig vil glemme og som tager tid at fordøje. Hvad har været bedst? Det hele. Hvad har været det sværeste? At koge så meget som muligt ned på disse sider i Marsk og Muld og så at skulle vælge noget fra. For det må man indstille sig på, man kan simpelthen ikke nå at se det hele. Da vi kom hjem, lukkede Danmark ned 5 dage efter, så vi har også været utrolig heldige. Turen har været, lige som vi håbede og ønskede, og det har været så dejligt, at vi har kunnet gøre dette som familie. Det er vi meget taknemmelige for.

Betina Jørgensen
Præstegårdstøften 3