

Marsk & Muld

Farup sogneblad

27. årgang · Nr. 4 · juni - juli 2022



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Indleveringsfrist:

Første mandag i ulige måneder.
Artikler mm til bladet sendes til Villy Lønne på farup@farupsogn.dk
Billeder til artikler mm bedes sendt som separate filer.

Redaktionen:

Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgaard
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Konggå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Forside: Motivet er malet af Jeppe Oldenborg Christensen, Farup. Fremstillet i 2 udgaver - et sommer- og et vintermotiv, som anvendes efter årstid.

Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

Juni

Den 15. Sogneudflugt
Den 9. kl. 19.00 Lokalarkivets årsmøde i Fælleden
Den 15. Sogneudflugt, menighedsrådet
Den 23. kl. 18.00 Sct Hansaften – på Lauges mark

Juli

Ingen arrangementer

August

Den 17. kl. 19.00 Koncert med Rasmus Skov Borring i kirken
Den 19. Landsbyfest
Den 20. Landsbyfest

Oktober

Den 29. kl. 10.00-15.00 Loppemarked i Farup Fæled

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet, send sms til 50763090

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fæled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Landsbyfest 2022

Har du allerede nu sat kryds i kalenderen til weekenden i uge 33 (19. & 20. august), hvor vi afholder landsbyfest i området omkring Farup Fælle?

Ellers se at få det gjort, for vi vil gerne se dig deroppe sammen med alle de andre. Skal vi ikke se, om vi kan slå deltagerrekord i år, nu vi har fået Farup Fælle – det kunne være fedt 😊

Vi er ved at sammensætte et godt program til i år, så har du et godt forslag, eller vil du give en hånd med ved planlægningen eller hjælpe til med en aktivitet, så kontakt mig på 20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.

På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høj Bendixen



Betaling af kontingent

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2022 til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Hvis du ikke har betalt, så er mulighederne mange:

Smut ind forbi hjemmesiden www.farupsogn.dk under punktet Tilmelding & betaling og få det overstået. Det koster kun 100,- (det er mindre end 30 øre om dagen). Af de 100 kr. går 30,- til det blad, som du sidder og læser i nu.

Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg.nr.: 7780 kontonr.: 1945948 – Den må du gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.

Vil du hellere bruge kontanter (eller jyske dollars), så læg dem i en kuvert med dit navn og din adresse i postkassen på Præstegårdstoft 5, eller kom ind med dem.

Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være med til at skabe rammerne for nogle gode oplevelser i sognet.

Kan du ikke huske, om du har betalt, så kan du skrive til foreningen på fsbg@farupsogn.dk eller sende en SMS til os på 5076-3090. Husk at anføre, hvem du er og din adresse.

Du kan naturligvis altid komme i kontakt med borgerforeningen ved ringe eller sende en SMS på 5076-3090. Du kan også maile os på fsbg@farupsogn.dk, putte et brev i postkassen eller banke på døren på Præstegårdstoft 5.

//Søren Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening





Skt. Hans

Vi gentager succesen fra de seneste år efter overstået Coronanedlukning og afholder Sct. Hans aften på Lauges mark bag Farup Kirkevej 18. Kommer du i bil, så kan du parkere i Lene & Lauges gårdsplads

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt mad. En grill står på pladsen og er klar til brug.

Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en heks i toppen. Båltale og vi synger »Midsommervisen«, kombineret med andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.

Øl og vand kan købes!

Hvis du har brænde, du kan bidrage med til bålet, må du gerne aflevere det hos Lauge. Brænde uden søm modtages gerne!

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans aften den 23. juni kl. 18.

På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand.



Årsmøde i Lokalarkivet

Lokalarkivet indbyder til årsmøde den 9. juni 2022 kl. 19.00 i borgerlokalet på Farup Fælled.

Kom og se og hør, hvad vi har bedrevet siden sidst – der bydes på lidt godt til ganen i løbet af aftenen.

Har du ikke mulighed for at deltage, træffes vi også hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 15 – 17.

Vel mødt

Hilsen arkivfolkene

Ragna, Ivan, Villy, Lene, Jens Peder og Susanne

FRIVILLIGFEST I FARUP FÆLLED

Fredag d. 29/04 holdt vi frivilligfest i Farup Fælled. Vi er rigtig glade for, at vi har mange frivillige, der gør en stor indsats for, at vores fælles hus altid ser godt ud, både inde og ude.



Derfor er vi rigtig glade for, at det endelig kunne lykkes at afholde en fest for de frivillige.

Det var en rigtig hyggelig aften, som vi regner med bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JUNI

5. juni Pinedag kl. 10.00 – 9.00
er der kaffe og rundstykker i kirkehuset
6. juni 2. pinedag 14.00
fælles gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke
12. juni Trinitatis ingen gudstjeneste
19. juni 1.s.e.Trinitatis kl. 10.00
26. juni 2.s.e. Trinitatis kl 10.00

JULI

3. juli 3.s.e. Trinitatis kl. 9.30
– bemærk tidspunkt
10. juli 4.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
17. juli 5.s.e. Trinitatis kl. 9.30
– bemærk tidspunkt
24. juli 6.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
31. juli 7.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste

AUGUST

7. august 8.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
14. august 9.s.e. Trinitatis kl. 10.00
17. august Koncert i Kirken
med Rasmus Skov Borring.
21. august 10.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
28. august 11.s.e. Trinitatis kl. 19.00

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Formand for menighedsrådet Mona Vejlgard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Vakant.

Jørgen Bork Hansen er vikarierende præst.
Tlf. 24656682
Mail jborkhansen@gmail.com

Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Kirkevæрге Jens Løkkegaard

Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

Kasserer Vera Tønder

Tanderupvej 22, tlf. 24604351

Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

NYT FRA FARUP KIRKE

Som det kan læses i bladet, så har Marike valgt at stoppe i Farup.

Marike har i den korte tid, hun har været præst ved Farup Kirke og på trods af corona meget af tiden, formået at tænke alternativt og lave anderledes aktiviteter for at vise, at Kirken stadig er her.

Til påske var der jagt efter påskeæg for store og små på kirkegården, når ikke der var mulighed for at mødes indendøre, blev der fundet på udendørs alternativer.

Online gudstjenester blev også skabt, et stort arbejde og en anderledes måde at præsentere gudstjenesten på. Marike har nået at sætte sit præg på kirkelivet, og konfirmander, dåbsforældre, brudepar og andre, der har været i kontakt, har fået gode minder med.

Menighedsrådet, betjeningen og redaktøren på M&M, har, når dette blad kommer på gaden, holdt afsked med Marike, og ønsket hende held og lykke i fremtiden.

Og hvad skal der så ske nu? Menighedsrådene fra Kalvslund, Obbekær og Sct. Catharinæ sogn og Farup sogn har været til et kort møde med biskoppen, og det er aftalt, at stillingen først bliver annonceret ledig senere på året.

Der bliver ansat en vikar fra 1. juni, og vi tager i mod en, der er kendt i sognet, idet det er Jørgen Bork Hansen, der har sagt ja til at vikariere igen.

Der er lavet gudstjenesteplan for Farup Kirke for den næste periode, og der vil blive lidt færre tjenester, da Jørgen Bork Hansen også skal løse andre opgaver i provstiet.

Med venlig hilsen Menighedsrådet.

PINSEMORGENHYGGE

Der vil søndag den 5. juni være kaffe og rundstykker i kirkehuset kl. 9.00 inden højmessens kl. 10.00.

SOGNEUDFLUGT 2022

Menighedsrådet har i år valgt at lade turen gå vestpå - eller rettere mod nordvest - og datoen hedder onsdag d. 15. juni, med afgang fra Farup Fæled kl. 13. Det er traditionen tro Clausens Busser fra Frifelt, der skal køre os.

Vi skal besøge Nymindegab Museum - et kulturhistorisk kunstmuseum - med både stationære udstillinger om livet dér på egnen i tidligere tider og "Friland", hvor bl.a. Frank Erichsen, også kendt som Bonderøven, har søgt inspiration til opbygning af sin traditionelle vindmølle. Dertil kommer stationære kunststillinger - "Kunstmalerens Nymindegab" - såvel som skiftende kunststillinger, aktuelt "Kvinder ved Havet".

Der er også en lille café tilknyttet stedet, hvor vi vil købe kaffe og nyde medbragt kage, som menighedsrådet sørger for.

Herfra går turen videre til Aal Kirke, hvor vi bl.a. skal besøge kirkegården for de tyske soldater, der faldt på dansk jord under 2. Verdenskrig. På kirkegården hviler også tyske kvinder og børn, flygtet fra krigen i Tyskland. Sognepræst ved Aal Kirke - Mette Frydendahl Tarbensen - har lovet at fortælle om såvel kirkegården som kalkmalerierne inde i kirken.

Aftensmaden nyder vi i Oksbøl.

Tilmeldingsfristen er allerede fredag d. 3. juni, af hensyn til bestilling af mad. Turen koster 200 kr. pr næse, og alle er velkomne. Vi forventer at være tilbage i Farup kl. ca. 20.

Tilmelding på tlf. 24604351 (Vera Tønder) eller på mail: alma.oesterlund@gmail.com.

Farup Menighedsråd

SANGFOREDRAG MED RASMUS SKOV BORRING

Kom og syng med, når Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat. Han vil præsentere både velkendte og nye sange fra Højskolesangbogen. Sangforedraget åbner op for både baggrunde for sangene samt hans værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med digter Jens Rosendal, som han har arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har flere album-udgivelser bag sig, bl.a. "Den danske sang 1 & 2" med instrumentale klaverfortolkninger af højskolesange, to albums fra Rosendal/Borring-samarbejdet og "Sangen har lysning" fra 2020 med nye fællessange.

Rasmus Skov Borring modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med at formidle fællessangstraditionen både i Danmark og i udlandet. Han er komponist bag sangen "Gi' os lyset tilbage", som netop er blevet optaget i Højskolesangbogen sammen med flere af hans andre sange.

Se mere på www.rasmusskovborring.dk

FARUP KIRKE OG LANDSBYFESTEN 2022

Onsdag den 17. august starter landsbyfesten i Farup Kirke kl. 19.00, hvor Rasmus Skov Borring kommer og synger sammen med os og fortæller om sangene fra højskolesangbogen.

Der er tilmelding til arrangementet, og i første omgang annonceres der kun i M&M. Er pladserne ikke væk, annonceres der senere i ugeavisen.

Så har I lyst til en hyggelig optakt til landsbyfesten, så tag naboer, familie og venner under armen, og kom til fællessang.

Tilmelding til Mona Vejlgård på mail: gertmona@msn.com eller sms til mobil 22307717.

KÆRE KONFIRMANDER!

Jeg vil begynde med nogle ord, som jeg gerne vil give jer i dag, og som I kan tage med herfra og med videre ud i jeres liv.

Ordene er fra Det Gamle Testamente og lyder sådan her:

"Vær modig og stærk! Vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme, for Gud er med dig overalt, hvor du går."

Ordene minder lidt om de ord, der blev sagt, da I var helt små og skulle døbes. Det var de ord, jeg læste før, hvor Gud sagde til jer: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende" – og det er dét, både dåben og konfirmationen handler om: dét, at vi kommer aldrig til at rejse alene gennem livet. Gud er med os på vores livsrejse, ja endda med helt ind i døden.

Det får mig til at tænke på den børnebog, der gjorde allerstørst indtryk på mig, da jeg var barn: Astrid Lindgrens "Mio, min Mio."

Måske har I læst den?

I bogen møder vi den 9-årige Bo Vilhelm Olsen. Han er forældreløs og plejebarn hos Tante Edel og onkel Sigurd.

Han kom til dem, da han var ét år, og de brød sig egentlig ikke rigtig om ham. De ville hellere have haft en pige, så tante Edel omtaler altid konsekvent Bo Vilhelms ankomstdag som "den store ulykkesdag"

Han vokser op som uønsket, Bo Vilhelm, og han oplever den smerte, det er ikke rigtig at høre til nogen steder. Ingen vil have med ham at gøre, heller ikke i skolen, hvor han går rundt for sig selv.

Og det oplever vi jo alle i livet, at der er perioder, hvor vi synes, vi ikke rigtig hører til nogle steder. Hvor vi kan føle os helt alene – også når vi er sammen med andre. Men i Astrid Lindgrens fortælling om Bo Vilhelm er der en aften magi i luften. Om det er en drøm, eller det er virkelighed, det ved vi ikke – det er også lige meget: Bo Vilhelm bliver ført til "Landet i Det Fjerne", og kongen dér tager imod ham med åbne arme. Det føles næsten, som om Bo Vilhelm var ventet, noget han aldrig før havde oplevet, og som han sådan havde brug for.

Og jo – han var ventet, endda ventet med længsel, for det viser sig, at kongen er Bo Vilhelms rigtige far, den far, han altid havde længtes efter – og det lille ensomme og forsømte barn bliver nu dét, han altid har været, men uden at vide det: han bliver et kongebarn!

Og hvem af os kender ikke til den fred, den dybe fred det er: at være ventet. At komme hjem til den eller dem, der elsker os ubetinget. Både børn, de unge og vi voksne kan ikke leve uden.

Og kongen, Bo Vilhelms rigtige far, døber ham med et nyt navn. Nu skal han hedde Mio, og det betyder "min". Bo Vilhelm får lov til at høre til et sted, han bliver endelig nogens. Han bliver et andet menneskes "min". Mio, min Mio.

Og det ved I, kære konfirmander, hvor godt det er at høre til et sted. At have en far og mor og en familie, for vi er så afhængige af, at nogen kalder os ved navn og vil vedkende os i kærlighed.

På temadagen, den sidste gang, der var undervisning, så vi filmen ”Hold om mig”, om Sara, der netop ikke længere følte, hun hørte til nogle steder. I skolen var hun blevet gjort til grin, hendes forældre havde ikke tid, hun følte sig som luft eller et spøgelse, ingen kan se. Hun havde sådan brug for den kærlighed, der ser, hvem man er og elsker ubetinget.

Vi har alle brug for at blive set og hørt til, og som regel er det vores nærmeste, der kalder os frem til betydning. Derfor er konfirmationen også en familiefest, for ligeså meget, som jeres familie betyder for jer, kære konfirmander, ligeså meget betyder I for dem.

Og det var dét Bo Vilhelm, eller Mio, som han bliver kaldt, oplevede – endelig at få en familie, at høre til et sted, og han har det godt dér i ”Landet i Det fjerne”, fortæller Astrid Lindgren. Alt er nærmest lige så godt som den morgen, hvor Gud skabte verden.

Den fjendskab og ondskab, Bo Vilhelm havde mødt hos sine plejeforældre og i sit tidligere liv, er med ét væk. Kongen er mild og kærlig, og Mio elsker sin far, og Astrid Lindgren lader os se, de to gå rundt med hinanden i hånden, noget Mio aldrig havde prøvet før. Men intet land, intet menneskeliv er uden fjender, frygt og mørke. Kongen fortæller Mio, at der er ét sted, hvor hans indflydelse som konge ikke når – det er i ”Landet udenfor”.

Dér hersker en ond ridder, ridder Kato, og Mio bestemmer sig for at ride gennem den dunkle skov for at kæmpe mod det onde, for når man er elsket, får man mod og kræfter til at kæmpe mod mørket.

Undervejs mister Mio dog tit modet alligevel, for selvom han er kongesøn, er han jo stadigvæk bare en lille, nervøs dreng, der synes, at verden er alt for stor, når man kun er 9 år gammel. Og tit er han ved at vende om eller helt givt op.

På et tidspunkt, hvor Mio er faret vild i den uhyggelige skov, føler han sig helt alene og forladt.

Udmattet lægger han sig ned og græder. Men da er det, som om han hører sin fars stemme, der kalder ham ved navn: ”Mio, min Mio!” hører han gennem skoven. Ikke mere, men nok. Da føler han en varme, og han ved, at han er ikke helt alene. Stemmen giver ham mod, for selvom han i virkeligheden bare er Bo Vilhelm Olsen, så er han også noget mere. Et barn der låner kræfter fra sin far, der elsker ham.

Sådan er det også med os. Vi er dem, vi er. Med vores gode sider og dårlige sider. Nogle gange synes vi, vi kan det hele, og til andre tider er vi 9 år igen og kan ingenting. Vi har alle en historie, og jo længere vi lever, jo mere kan der siges om os. Noget er godt, noget vidner om succes, mens andre ting er forbundet med sorg og fortæller om nederlag og tab.

Men uanset hvad vi kan fortælle om os selv, eller hvad andre har at lade os høre, så er det aldrig det eneste, der er at sige. Selvom vi i virkeligheden bare er dem, vi er, så er vi samtidig også altid noget mere.

Vi er også børn af Gud, ligesom Mio var barn af selveste kongen. Mio, min Mio, sådan kaldte kongen på sin søn.

Og kære konfirmander!

Ved dåben var det Gud, der kaldte på jer, for jeres forældre ønskede, at I også skulle være et Guds barn, et barn også af det himmelske rige, ”Landet i Det Fjerne”. Og i dag ved jeres konfirmation fortæller Gud jer, at I stadig skal høre hans stemme, når I har brug for det.

Uanset hvordan jeres liv former sig, ad hvilke veje I skal gå, så er Gud med jer, som kongen var det med Mio, også og især hvis I går vild, bliver bange eller mister modet undervejs, så kalder Gud jer ved navn igen ... kalder på jer og kalder jer frem til dét, I aldrig skal miste. Guds evige omsorg og kærlighed.

Det er Guds kærlige blik, I siger ja til om lidt, når I siger ja til at ville konfirmeres.

Og selvfølgelig kan man komme i tvivl, eller man kan glemme det. Uendelig meget i den her verden kommer an på øjnene, der ser.

Vi så det med Sara i filmen. At hun blev til grin og var overflødig i de øjne, der så hende i skolen. At hun ikke blev regnet for noget i de øjne, der så hende derhjemme.

Og det samme med Mio: der var forskel på, om det var hans plejeforældre eller kongen, der så ham.

Alt afhænger af øjnene, der ser.

I jeres øjne, er jeg fx præst og vel egentlig ikke så meget andet. I mine børns øjne, derhjemme, er jeg far. I min tandlæges øjne er jeg en guldgrube! Og i min læges øjne er jeg opgivet på forhånd, men i Guds øjne er jeg Hans barn.

Det gælder os alle. Vi er så meget i andres øjne, og så meget forskelligt, og man kan komme helt i tvivl om, hvem man er. Vi kan endda begynde at tro på dét, andre ser og siger om os, også selvom det slet, slet ikke er rigtigt – eller i hvert fald ikke er det eneste, der er at sige om os.

Hvis det er de forkerte øjne, der ser på os, ja så kan man til sidst virkelig komme til at tro på, at man måske slet ikke er noget værd. Men, det er du, for du er et Guds barn.

Hvis man igen og igen får at vide, at du dur ikke til noget, i skolen eller endda blandt venner, ja så tror du til sidst, at du er overflødig. Men det er du ikke, for du er et Guds barn, og han har skabt dig i moders skød, han har skabt dig til noget godt. Gud ser ikke, som mennesker ser, for mennesker ser på dét, som er for øjnene, men Gud ser med og på hjertet.

Gud ser ikke på det ydre, Gud ser på det indre, og inde bag ved alle facader, alt dét man kan og ikke kan, alt dét man gør, om det er ondt eller godt, så ser Gud, helt inderst inde i hver enkelt af os: at her er mit barn – og siger til dig: du er mere, end hvad øjne kan se, og mere, end hvad øjne vil gøre dig til.

Husk dét, når det er ligegyldige øjne, der vil gøre dig til luft, onde øjne, der vil gøre dig lille, krævende øjne, du ikke kan leve op til. Husk, at Gud ser dig også.

Tillykke med dét!

Prædiken ved årets konfirmation i Farup Kirke – søndag, d. 8. maj 2022



Farup Kirke 8. maj 2022

Fotograf: Lasbo Photo Care



Kære Farup

Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal begynde... Min danske yndlingsteolog, Johannes Sløk, sagde, at man skal begynde ved begyndelsen. Jeg vil dog lade Adam og Eva, Israels tolv stammer og lyset og mørket være. For de er alle sammen pakket ned.

I den lukkede Bibel ligger de, sammen med præstekjolen, i en flyttekasse, som står et eller andet sted, dybt begravet under sådan cirka 16-20 andre flyttekasser i deres foreløbige hjem:

Depotrum nr. 17.



Og sådan begynder min historie et helt andet sted. Næmlig i nutiden.

Det er mors dag og klokken nærmer sig 23:45.

Hele Farup har på denne særlige dag flaget for sognets konfirmander – og et kæmpestort TILLYKKE til alle jer skønne, unge mennesker.

Jeg håber, at I havde en helt igennem fantastisk og uforglemmelig dag!

Alle har flaget, bortset fra præsten, som sidder i sin mors køkken.

Ikke i anledning af mors dag, for selvom min mor har fået en buket blomster, så har opholdet praktisk karakter. Jeg har opsagt min stilling som jeres sognepræst og skal

dermed forlade den smukkeste præstegård i Ribe domprovsti og flytte fra mit hjem, mit liv og min hverdag i Farup.

Og jeg skal forlade alt, hvad der hører Farup til.

Når jeg har hørt andre fortælle, at Farup præstegård er den smukkeste i domprovstiet, så må jeg tilføje, at den selvfølgelig skal stemme overens med resten af sognet.

Derfor sidder jeg her, midt i flytterod med blå mærker og trætte øjenlåg, og forsøger for mig selv at sætte ord på alle mine minder, tanker og følelser om Farup, som er gået igennem mit hoved i den seneste tid.

Og det har været mange, og også for mange til, at jeg kan sortere eller formulere dem.

Der er dog alligevel én følelse, som overskygger alle andre, og har været med mig hele vejen igennem og opsummerer alt andet. Og det er Taknemmelighed.

Jeg vil gerne takke jer.

Selvom jeg gerne ville komme udenom at nævne lyset og mørket i mit skriv til jer, så er det næsten uundgåeligt at komme ind på, når man vil forstå, hvad Farup har givet mig, og hvorfor det er så utroligt stort og betydningsfuldt for mig.

Da jeg kom til Farup som jeres nye sognepræst i marts 2020 anede jeg ikke, hvad der ville vente mig. Jeg havde selvfølgelig masser af forventninger til mig selv, og jeg forestillede mig, at I også havde de samme høje forventninger til mig. Men jeg kunne på ingen måde forestille mig, hvad jeg kunne forvente af jer, af sognet og af hverdagen i Farup. Jeg vidste blot, at beskrivelsen af stedet og min egen oplevelse ved første møde i Farup tiltalte mig.

Det har været et perfekt match, jeg fik stillingen, flyttede ind i præstegården, overtog en fyldt kalender og blev kastet ud i mine første to ugers arbejde. Det hele spillede, BUM! Corona. I kender historien. Men viløftede opgaverne og udfordringerne sammen, og jeg følte, at vi på den måde også voksede sammen. Livet i Farup blev derfor hurtigt til hverdag, og menneskerne, som jeg mødte på mine gåture, blev til kendte ansigter. Jeg blev taget imod med åbne arme, og det har været utroligt nemt at falde til - og falde på plads i Farup. Jeg fik med andre ord hurtigt fornemmelsen af, at her kunne jeg godt leve mit liv.

Som livet dog vil det, kan det ikke planlægges og tilrettelægges – Og mit liv blev rodet.

Selvom jeg har været omgivet af så mange velmenende og kærlige mennesker, og jeg fik fuld opbakning i alt, hvad jeg foretog mig, voksede mit rod sig til en uoverskuelig stor bunke.

Bunken blev større end stablen af kasser i depotrum nr. 17, og brillerne lå dybere begravet end præstekjolen. Synet blev mere og mere sløret, og det blev derfor på tide at vende blikket i den anden retning. Det har været en af de hidtil sværeste beslutninger i mit liv, og endnu hårdere var det at skulle overbringe budskabet til jer. For min opsigelse havde på ingen måde med jer at gøre.

Min følelse af at have skuffet jer, og frygten for reaktio-

nerne på min opsigelse viste sig dog at være fuldstændig ubegrundet.

Aldrig før har jeg mødt så meget forståelse, empati, hjælpsomhed og hjertevarme. Og det, på trods af det svigt, jeg følte overfor jer. Min beslutning om at opsigelse min stilling har på ingen måde ændret jeres syn på mig eller den måde, I behandler mig på. Jeg kan gå frit igennem sognet, tale med alle dem, jeg møder, og jeg modtager utrolig mange lykønskninger til fremtiden.

Så nej.

Jeg anede ikke, hvad jeg kunne forvente af jer dengang, jeg kom hertil. Men bestemt ikke dét.

I har lært mig utrolig meget og vist mig så smukke sider af den jyske vestkyst, hvor både naturen, diget, solnedgangen over vadehavet og endda sort sol kan gå hjem. I har givet mig så meget.

Jeg aner endnu ikke, hvad jeg skal stille op fremadrettet. Nogen ville måske sige, at jeg er helt fri. Men den gode Sløk sagde "friheden betegner ikke andet end fraværelsen af alle essentielle faktorer. Det eksistentiale begreb om frihed er derfor begrebet om den totale og yderste tomhed."

Godt nok er præstegården tom, men tomhed er på ingen måde et ord, der beskriver min sindstilstand. Jeg føler mig rig.

Jeg er fyldt op med erfaringer, oplevelser, minder og kærlighed. Og når der blev tændt en gnist i mig, en lyst til, engang i fremtiden, at stille mig på en prædikestol, så er det bestemt også takket være jer.

Og det er derfor, jeg er så dybt taknemmelig for Farup.

I flyttevognen fandt min bror i dag et 1 Cent stykke.

De anses i Tyskland som lykkebringere, og han gav mig den i hånden.

Det har været et utrolig symbolsk øjeblik for mig, og jeg ved, at der venter gode ting på mig.



Selvom det måske kan virke kikset for en præst at have den slags overtro, så vil jeg gerne dele denne lykkebringer med jer.

Jeg ønsker også alle jer alt det bedste for fremtiden. Ikke blot med jeres nye sognepræst, som bestemt kan føle sig heldig over at være havnet i dette vidunderlige smørhul, men også for hver enkelt af jer. For jeres liv, uanset hvordan det kommer til at forme sig.

Alt godt til jer og af hjertet tak!

Marike Runz

Bogbussen kører desværre ikke mere. Den blev stoppet pr. 1. april 2020. Den er blevet erstattet af Biblioteks-spots rundt i kommunen. Du kan læse mere om Biblioteksspot og hvor de befinder sig via dette link:

<https://www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/bibspot>



Farup SMS-liste

Igennem nogle år har vi haft en SMS-liste, hvor vi sender besked ud til de tilmeldte om kommende arrangementer, huskere og andet nyttigt vedr. vores Farup.

Vil du gerne modtage disse beskeder, så send en SMS til listen på 5076-3090 med dit navn og din adresse, så sætter jeg dig på.

Du kan med fordel gemme nummeret i din telefon, så du kan se, at det er SMS-listen, der skriver til dig.

/Søren Høy Bendixen

Farup Match

Godt vejr, en god golfbane og godt selskab er grundlaget for en dejlig golfrunde. Det havde 15 deltagere med tilknytning til Farup valgt at deltage i fredag den 6. maj på Ribe Golfklubs bane.

Der blev spillet godt golf med følgende resultater:



Vindere:

Damer Ingeborg Rudbeck
Herrer Mogens Tobiasen

Nr. 2:

Damer Anne Kristine Pedersen
Herrer Poul Tobiasen

Nr. 3:

Damer Eva Nielsen
Herrer Jens Mikael Jensen

En hyggelig dag sluttede med smørrebrød og dejligt samvær.
Næste år en matchen den 5. maj.

ÅRETS LOPPEMARKED 2022

Årets loppemarked i Farup Fælled finder sted lørdag d. 29. oktober fra kl. 10.00- 15.00.

Da der allerede er fyldt op med lopper hos Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18, skal lopper afleveres hos Jens Michael Jensen, Tanderup Digevej 32, tlf. 2019 3158.

Man er som altid også velkommen til at aflevere lopper direkte i Farup Fælled fredag d. 28. oktober fra kl. 9.00 til 20.00.

Med venlig hilsen Ruth og Mogens 2137 1798