

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

27. årgang · Nr. 5 · august - september 2022



Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist:

Første mandag i ulige måneder.
Artikler mm til bladet sendes til Villy
Lønne på farup@farupsogn.dk
**Billeder til artikler mm bedes sendt
som separate filer.**

Redaktionen:

Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgaard
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Konggå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Forside: Motivet er malet af Jeppe
Oldenburg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommer-
og et vintermotiv, som anvendes efter
årstid.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

August

Den 17. kl. 19.00	Koncert med Rasmus Skov Borring i kirken
Den 19.	Landsbyfest
Den 20.	Landsbyfest
Den 28. kl. 19.00	Gudstjeneste med efterfølgende kaffe og afsked med kirkesanger Lene Nielsen

September

Den 27. kl. 14.30	Tirsdagsklub i konfirmandstuen
-------------------	--------------------------------

Oktober

Den 29. kl. 10.00-15.00	Loppemarked i Farup Fæled
-------------------------	---------------------------

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fæled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk



Lokalarkivet og landsbyfesten

Gode traditioner er til for at holdes – derfor håber vi også på din hjælp og vilje til, at netop denne tradition kan gentages i år til landsbyfesten -

NEMLIG

donation til lokalarkivets kagebord fredag aften på fælleden.

Kagesalget fredag aften og rundstykkosalget lørdag formiddag har de sidste år givet et pænt tilskud til Marsk og Muld, så vi håber vores forespørgsel bliver mødt med velvillighed.

På forhånd tak



Betaling af kontingent

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2022 til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Hvis du ikke har betalt, så er mulighederne mange:

Smut ind forbi hjemmesiden www.farupsogn.dk under punktet "Tilmelding & betaling" og få det overstået. Det koster kun 100,- (det er mindre end 30 øre om dagen). Af de 100 kr. går 30,- til det blad, som du sidder og læser i nu.

Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg.nr.: 7780 kontonr.: 1945948 – Den må du gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.

Vil du hellere bruge kontanter (eller jyske dollars), så læg dem i en kuvert med dit navn og din adresse i postkassen på Præstegårdstøften 5, eller kom ind med dem.

Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være med til at skabe rammerne for nogle gode oplevelser i sognet.

Kan du ikke huske, om du har betalt, så kan du skrive til foreningen på fsbg@farupsogn.dk eller sende en SMS til os på 5076-3090. Husk at anføre, hvem du er og din adresse.

Du kan naturligvis altid komme i kontakt med borgerforeningen ved ringe eller sende en SMS på 5076-3090. Du kan også maile os på fsbg@farupsogn.dk, putte et brev i postkassen eller banke på døren på Præstegårdstøften 5.

//Søren Bendixen

Formand

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening





Foråret 2022 i Farup Fælled

Vi har i foråret 2022 haft rigtig godt gang i udlejningerne i fælleden. Dejligt at det igen er muligt med fester. Der har også været godt gang i både gymnastik, fodbold og ungdomsklub. Desuden har vi haft lejet lokalerne ud til FOF koret - der gav en fin koncert som afslutning på deres sæson. De har lejet lokalerne igen her i efteråret.

Energipriserne er som bekendt blevet markant højere. Derfor har vi desværre også været nødt til at sætte priserne for leje op. De nye priser gælder fra d. 1. oktober.

3000 kr. ved under 80 gæster

3500 kr. ved over 80 gæster

2250 kr. lille sal

600 kr. børnefødselsdag

Den 7. september vil vi gerne invitere brugere af huset til vores årlige evalueringsmøde.

Vi synes, at området foran Farup Fælled er blevet rigtig fint. Det skal jo symbolisere diget, åen og nationalparken. Vi er endnu ikke helt færdige med området. Det er bl.a. planen, at vi skal have lavet nogle får i stål. De skal gå på diget.

Det er ikke glemt, men priserne på stål gør, at vi lige har holdt lidt igen med at få det lavet.

Bestyrelsen

ÅRETS LOPPEMARKED 2022

Årets loppemarked i Farup Fælled finder sted lørdag d. 29. oktober fra kl. 10.00 - 15.00.

Da der allerede er fyldt op med lopper hos Lene og Lauge, Farup Kirkevej 18, skal lopper afleveres hos Jens Michael Jensen, Tanderup Digevej 32, tlf. 2019 3158.

Man er som altid også velkommen til at aflevere lopper direkte i Farup Fælled fredag d. 28. oktober fra kl. 9.00 til 20.00.

Med venlig hilsen Ruth og Mogens 2137 1798

Program for landsbyfesten 2022

Onsdag den 17. august

Kl. 19.00 Koncert i kirken



Fredag den 19. august

Kl. 17.00 Landsbyfesten starter.

Kl. 17.00 Farup familie byløb.

Kl. 17.00 Bod og bar åbner, hoppeborg og slikcontainer.

Kl. 19.00 Børnedisko i Borgerrummet – Entre 20,-.

Kl. 19.00 Drinksblanding.

Kl. 21.00 Lokalarkivet serverer kaffe og kage.

Kl. 02.00 Så lukker vi for i aften, vi ses i morgen tidlig.



Lørdag den 20. august

Kl. 09.30 Flaghejsning, morgensang, kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00 Bod og bar åbner, hoppeborg og slikcontainer.

Kl. 10.00 Streetmarket & tombola.

Kl. 11.00 Sponsor gymnastikforhindringsbane.

Kl. 13.00 Ponyridning.

Kl. 14.00 Farmercup.

Kl. 16.00 Bod og bar lukker, så vi kan få dækket op til aftenens spisning.

Kl. 18.00 Fælleden åbner, hvor der kan betales entré til aftenens fest.

Kl. 18.30 Spisning i Fælleden med helstegt pattegris, salat og dessert.

Desserten er fælles kagebord, hvor alle spisende selv tager noget kage med til det fælles kage-/snackbord.

Kl. 21.00 Spiller Time-out op til swing om på dansegulvet.

Kl. 02.00 Landsbyfesten slutter. Vi ses i morgen tidlig til en gang oprydning.



Søndag den 21. august

Kl. 10.00 Oprydning, ja det skal jo også til, så kom gerne og giv en hånd med, så vi kan blive hurtigt færdige. Det er nu så hyggeligt alligevel





GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JULI

31. juli 7.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste

AUGUST

7. august 8.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
14. august 9.s.e. Trinitatis kl. 10.00
17. august onsdag – koncert i Kirken
med Rasmus Skov Borring.
21. august 10.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
28. august 11.s.e. Trinitatis kl. 19.00
med efterfølgende kaffe i kirkehuset
og afsked for kirkesanger Lene Nielsen.

SEPTEMBER

4. september 12.s.e. Trinitatis kl. 10.00
11. september 13.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
18. september 14.s.e. Trinitatis kl. 10.00
høstgudstjeneste
25. september 15.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste

OKTOBER

2. oktober 16.s.e. Trinitatis kl. 10.00
9. oktober 17.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
16. oktober 18.s.e. Trinitatis kl. 10.00
23. oktober 19.s.e. Trinitatis ingen gudstjeneste
30. oktober 20.s.e. Trinitatis kl. 10.00

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Formand for menighedsrådet Mona Vejlgård
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Vakant.

Jørgen Hanssen er vikarierende præst.
Tlf. 23 34 33 34
Mail jhanssen@stofanet.dk

Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Kirkeværg Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351
Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

NYT FRA FARUP KIRKE

Efter en sommer med få tjenester, hvor der er blevet afviklet ferie, og alle forhåbentlig har nydt at have lidt fri, er vi klar igen.

Jørgen Bork Hansen har valgt at stoppe med udgangen af juli, da han har fået bolig i Løgumkloster og vil til at nyde sit otium. Herfra siger vi tak for assistance og byder velkommen til en ny Jørgen.

Fra 1. august er det nemlig Jørgen Hanssen, der skal vikariere, indtil der bliver ansat en ny præst i Farup.

Husk, at der er tilmelding til højskolesang, hvor vi skal synge i selskab med Rasmus Borring, onsdag den 17. august, som optakt til landsbyfesten.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet

FARUP KIRKE OG LANDSBY- FESTEN 2022

Onsdag den 17. august starter landsbyfesten i Farup Kirke kl. 19.00, hvor Rasmus Skov Borring kommer og synger sammen med os og fortæller om sangene fra højskolesangbogen.

Der er tilmelding til arrangementet, og i første omgang annonceres der kun i M&M. Er pladserne ikke væk, annonceres der senere i ugeavisen.

Så har I lyst til en hyggelig optakt til landsbyfesten, så tag naboer, familie og venner under armen, og kom til fællessang.

Tilmelding til Mona Vejlgård på mail:
gertmona@msn.com eller
sms til mobil 22307717.

TIRSDAGSKLUBBEN

Tirsdag den 27. september melder tirsdagsklubben klar til start til en ny sæson. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der bliver foredragsholder – men det finder vi ud af og annoncerer her i Marsk og Muld og via SMS-kæden.

Så skriv datoen i kalenderen og mød op sammen med naboen og andre bekendte. Vi holder til i konfirmandstuen, og det er kl. 14.30 til kaffe og hyggeligt samvær.

Hilsen menighedsrådet

ENDNU EN AFSKED...

Søndag d. 28. august kl. 19 er sidste chance for at høre Lene Nielsen lede salmesangen i Farup Kirke! Det er en sand æra, der er slut, idet Lene med stor omhu og dygtighed har bestridt dette embede i 34 år!

Det er vist de færreste i Farup, der kan huske tiden FØR Lene startede sit arbejde i kirken - og hun har da også i den grad gennem årene været med til at præge gudstjenesten: Altid smilende og imødekommende, når man som kirkegænger er trådt ind i kirken, og altid var man i gode hænder, når Lene med sin klare stemme trygt ledte os gennem såvel velkendte som nye salmer og sange.

Lene har gennem årene altid været med på at afprøve nye tiltag, ikke mindst sammen med Kent, Camilla og vores tidligere præst, Elin. Der kan nævnes fastelavnsgudstjenesterne for børn og flerstemmig sang ved konfirmationsgudstjenesten - og mon ikke også Lene var med på de store rollespilsdage for konfirmanderne?

Også sammen med Marike, vores seneste præst, gik Lene nye veje: Under Corona'en var der "live-streaming" fra Farup Kirke fra f.eks. påskegudstjenesten 2020 - en fin løsning, som begge klarede med bravour!

Lene har i det hele taget været medvirkende i mange øvrige tiltag, der centrerer sig omkring kirken: Hun har været Elin behjælpelig med adventskoret, hun har styret kirkens hjemmeside og sidst, men ikke mindst, har hun overtaget funktionen som tovholder for Tirsdagsklubben efter Esther Jørgensen og Ella Nicolaisen.

Også udenfor kirken - i samarbejdsråds forstand - har Lene været en gevinst for såvel personalegruppen som menighedsrådet; ingen er gået forgæves til hende for råd og vejledning, og høj grad af fleksibilitet har præget Lenes tilgang til såvel arbejde som samarbejde!

Det er altid svært at forestille sig, hvordan det hele nu skal gå, når så erfaren og "driftsikker" en medarbejder som Lene vælger at gå på pension - er der mon i det hele taget en ny kirkesanger, der kan - og vil - overtage det arbejde?

I hvert fald bliver der noget at leve op til, både på det professionelle og det personlige plan! Stor TAK for alle sangene, Lene - du, din dejlige stemme og din herlige latter vil blive savnet i vores kirke!

Menighedsrådet vil gerne byde alle kirkegængere på en kop kaffe i kirkehuset efter gudstjenesten, så vi kan få sagt ordentligt farvel til Lene.

Farup Menighedsråd

STREET MARKED til Landsbyfest

I år vil vi prøve at få den gamle skolegård ved Farup Fælle til at eksplodere af liv og glade dage. Derfor vil vi gerne have en masse små aktiviteter/boder, hvor du kan sælge hjemmelavet honning, smykker, ting fra kælderen eller lignende.

Jeg (Rikke) kan afsløre, at der kommer en fiskedam, hvor du kan prøve lykken og fiske "second hand"-legetøj op.

Du skal på forhånd tilmelde dig en stand til Helle på tlf. 20 46 62 19. Det er gratis at have en bod.

Vi glæder os til at se en fuld skolegård med en masse spændende ting og sager!

Mange hilsner Helle og Rikke



Båltale fra Skt. Hans arrangement i Farup



Nordmændene synger, ”Ja, vi elsker dette landet”. Om lidt skal vi synges ”Vi elsker vort land” med tekst af Holger Drachmann.

Kan man elske et land!
Nej, sagde Sigfred Matlok og en gæst i hans udsendelse Dansk-Tysk, hvor de talte om det at leve som tysker i Danmark. Er man dansk eller tysk?

De to var i al fald helt enige om, at man ikke kan elske et helt land.

Men ligesom Holger Drachmann kan man elske de værdier, som et land har. For Drachmann var det især naturen, som betog ham. De skiftende årstider på hans tid beriger os stadig med deres værdier.

I det første vers beskriver han jul, vinter, det længe ventede forår, sommeren for så til sidst at glædes over den høst, som ved efterårstide er bragt i hus.

I vers to lægger han ikke skjul på, at af alle årstiderne er Sankt Hans den bedste. Glæden ved det liv, som naturen beriger os med og glæden ved den ro, som man også beriges med, fordi man ikke skal pløje, så, høste osv. Man kan en kort periode nyde freden og roen i sommeren og nyde de lyde, som den bringer med sig.

Køernes gumlen og fuglenes sang. Irrationelle lyde, men livsvigtige og værdifulde for den, som forstår det sprog.

Ja – det var en gang. En forgangen tid. Min far sagde ofte, ”Der skal være tid til at være menneske”. Jeg kan ikke lade være med at tænke modsat, når jeg ser på nutiden og i stedet spørge ”er der tid til at være menneske”.

Jeg ser unge, som presses frem i uddannelsessystemet, familier, som dårligt har tid til at se børnene vokse op og gamle, som skal arbejde til langt op i alderen. Det sidste får mig til at tænke på Ole Luks maleri Afsky, hvor en gammel kvinde ligger hos sin døde mand midt på en mark. Død under arbejdet.

Er det sådan, vi vil have det? Var der tid til at være menneske?

Vers tre er nok det vers, som taler mest til nutiden. ”Med sværdet i hånd skal hver udenvælst fjende beredte os kende”.

Sangen er taget ud af en sammenhæng fra skuespillet, ”Der var engang”. Skuespillet handler om en kvindes rette opdragelse, som hustru. Ja, sådan var det dengang. Er det slet ikke sådan mere? Jo desværre. Ganske nærværende og almindeligt i nutiden. Tusinder af moderne mennesker bekriger hinanden efter at have elsket hinanden. Ikke udenvælts fjender, men indre fjender og gerne med ”sværdet i hånd”.

Det får mig til at tænke på Johannesevangeliet kapitel 8, hvor en gruppe mænd kommer til Jesus med en kvinde, som de siger, de har grebet i hor. Efter at have tænkt sig om siger Jesus til mændene: ”Den af jer, som er skyldfri kan kaste den første sten”. Det ender med, at han står alene tilbage med kvinden og en masse sten efterladt omkring dem.



Jeg sammenligner gerne denne tekst med de sociale medier, hvor der er mange "skyldfrie" stenkastere.

Jeg tror de moderne mennesker, der på den ene eller anden måde bekriger hinanden har glemt Johannes tekst om denne kvinde. De vil opdrage hinanden. Begrænse hinandens frihed.

Glemmer vi virkelig de værdier, som får os til at elske vort land. Vi behøver altså ikke vente på udenvælts fjender. Vi har dem så rigeligt iblandt os, og vi dyrker dem også rigeligt selv.

Man kan ikke elske et helt land. Nej. Man kan elske de værdier, som landet giver. Så gør det dog!! Og der skal kæmpes for friheden og demokratiet. Skal vi kæmpe, burde kræfterne netop bruges på kampen for de to værdier.

Truslen mod din og min frihed blev pludselig truet af en udenvælts fjende i foråret. Det vil blive mærkbart – højst sandsynligt i mange år. Og her er sværdet i hånd ganske aktuelt.

Friheden er altså ikke kun truet af udenvælts fjender, men også af indenvælts fjender. Du har også en fjende i din lomme. Dit dankort og det pengeløse samfund. Interesseorganisationers indflydelse på beslutningstagerne kan betyde, at dit dankort bliver er styringsredskab til kvoter på kød, rejser, brændstof osv. Blot for at nævne noget. Og grin bare. Det er allerede i brug andre steder i verden.

Jo, din frihed er hele tiden truet. Derfor skal der kæmpes. Der er ting, som er så vigtige, at de ikke bare skal overlades til parlamentet.

I aften vil vi så med bål brænde nogle af de hekse, som jeg har nævnt, og som hver by, hvert sogn, hvert land måtte holde. De findes så rigeligt, og det bål vi står ved, er måske ikke stort nok til afbrænde alle de hekse.

På russisk betyder RAS – noget, som ikke er der. Jeg vil ønske alle en god sommer med et RASPUTIN.

Jens-Peter Knudsen



Pernilles rundrejse i Asien

For knap 3 uger siden landede jeg igen i Danmark efter en 2 måneder lang rundrejse i Asien sammen med min gymnasieveninde Charlotte. Turen gik til Thailand, Sri Lanka og Maldiverne, og det var intet mindre end en fantastisk oplevelse!

Vi startede turen i skønne Thailand, hvor vi rejste rundt i 5 uger. Den første uge tilbragte vi i Phuket, som er en lille halvø i det sydlige Thailand. Her besøgte vi den hyggeligste lille bydel Phuket Oldtown, der bød på mange små og farverige huse samt mange hyggelige caféer og butikker. Herudover var vi på den fineste kanotur igennem grotter, hvor vi så både aber og flagermus, og vi prøvede kræfter med riverrafting og ziplining, hvor vi fandt ud af, at det med sikkerheden ikke er så vigtigt i Thailand! Dette gjorde det blot til en lidt sjovere og lidt mere spændende oplevelse. På Phuket nød vi også de fine strande og mødte en masse andre søde danskere!

Nu gik turen til Bangkok, hvor vi desværre blev ramt af madforgiftning. Vi fik dog set lidt af byen; både Chinatown, kendt som stedet for gourmet streetfood, og et par fine templer. Fra Bangkok tog vi på trekking tur til byen Chiang Mai. Vi rejste i en lille gruppe på fem: Charlotte og jeg, to hollandske piger og en dansk dreng. Turen var super sjov og bød på en masse trekking gennem junglen, svømning i vandfald, camping, besøg i en karen village (lille landsby ude i junglen), hvor vi spillede badminton med byens børn og meget mere!



Herefter rejste vi rundt i Nordthailand, hvor vi lærte at køre på scooter, så flot natur og fine solnedgange, besøgte markeder og templer og lærte en masse andre backpackere at kende!

Vi rejste derefter rundt i Sydthailand, hvor vi bl.a. besøgte nationalparken Khao Sok, hvor vi svømmede i grotter, overnattede i flydende bungalows og var på safari i junglen. Herefter besøgte vi øerne Kho Panang og Kho Samui, hvor vi for alvor oplevede tropisk regn! Turen til øerne bød derfor på en masse spil og drinks, en tur i shoppingcenter og det fedeste besøg på et elefant rescue center, hvor vi fik lov til både at fodre og vaske elefanterne, som var blevet reddet fra bl.a. elefantshows og elefantridning.



Alt i alt havde vi 5 fantastiske uger i Thailand.

Nu gik turen til Sri Lanka, hvor vi startede med at tilbringe 2 dage i byen Negombo, hvorefter vi tog videre på surfcamp i det sydlige Sri Lanka. Her boede vi sammen med 28 andre rejsende fra hele verden. Hver morgen havde vi surflektioner, og vi endte med at blive halvgode til det. På campen lavede vi også meget andet end at surfe. Vi holdt bl.a. poolparty og nytårsfest, da de fejrer nytår i april måned på Sri Lanka. Derudover besøgte vi nogle af de hyggelige omkringliggende byer og var på tur i junglen, hvor vi så en masse insekter og badede i et kæmpe vandfald.



Efter surfcampen tog vi på safari i Yala National Park. Vi boede midt i nationalparken i det fineste telt og var på to safarier, hvor vi bl.a. så elefanter, leoparder, vildsvin og krokodiller. Herefter gik turen til bjergbyen Ella, hvor vi gik til toppen af Little Adam's Peak og Ella Rock, gik ture på togskiner bl.a. til broen Nine Arch, var til en yogatime med den flotteste udsigt og en cooking class, hvor vi lærte at lave traditionel Sri Lankansk mad. Efter et par dage i Ella tog vi videre til byen Nuwera Eliya, hvor vi besøgte den fineste nationalpark ved solopgang og så nogle fine parker.

Nu gik turen til Kandy, som er Sri Lankas andenstørste by. Her mærkede vi for første gang til den økonomiske krise, der lige nu er på Sri Lanka. Vi så et par demonstrationer, og en gang hver dag var der power cuts, hvor der ingen strøm var i hele byen. Trods dette havde vi en skøn tid i Kandy, hvor



vi besteg Adam Peak (7 km op ad trapper) og så solopgangen fra toppen. Vi besøgte også en kæmpe stor botanisk have og prøvede kræfter med riverrafting og canyoning. Derudover udforskede vi selvfølgelig Kandy midtby og så et rigtig fint traditionelt Sri Lankansk danseshow.



Sidste destination på Sri Lanka var Sigiriya. Her så vi bl.a. en flot solopgang fra toppen af Piduraran-gala, vi gik til toppen af Sigiriya Rock, som er en ruin af en fæstning, og vi var på endnu en safari og på cykeltur rundt i the Ruins of Polonnarua.

Sidste stop på turen var smukke Maldiverne. Her slappede vi af på de hvide sandstrande, badede i det turkisblå vand og snorklede en masse, både med hajer, rokker og koralfisk! Vi boede på en lille ø, som man kunne gå tynd på 45 min. Der var en fantastisk afslappet stemning, og vi mødte en masse søde mennesker.

D. 10. maj stod vi på flyveren tilbage mod Danmark, en masse oplevelser og en god kulør rigere.

Pernille Theilmann Pedersen

