

Marsk & Muld

Farup Sogneblad

29. årgang · Nr. 1 · december 2023 - januar 2024



Glædelig Jul

Marsk & Muld

Redaktionens spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist:

Første mandag i ulige måneder.
Artikler mm til bladet sendes på
farup@farupsogn.dk

**Billeder til artikler mm bedes sendt
som separate filer.**

Redaktionen:

Tine Bøge Pedersen
Kristian Kyndi
Erling Pedersen
Gert Vejlgård
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:

Kongebå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk



AKTIVITETSKALENDER

November

25. Kl. 15.00 Juletræsfest FSBG i Farup Fælled
29. Kl. 19.00-21.00 Adventskor i Kirkehuset

December

5. Kl. 14.30 Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen
7. Kl. 19.00-21.00 Adventskor i Kirkehuset
13. Kl. 19.00-21.00 Adventskor i Kirkehuset
17. Kl. 19.00 Adventsandagt med adventskoret i Farup Kirke

Januar

23. Kl. 19.00 Jagtforeningens generalforsamling i Farup Fælled
30. Kl. 14.30 Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen
30. Kl. 18.30 Generalforsamlinger i Farup Ungdomsklub, Farup Fælled
og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening i Farup
Fælled

Februar

27. Kl. 14.30 Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.

SMS – kæden

Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090.

FASTE MØDER:

- Marsk & Muld holder fast møde anden tirsdag i ulige måneder.
- Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk





LOPPEMARKED 2023

Årets loppemarked lørdag d. 28. okt. forløb rigtig godt. Mange kræmmere stod klar uden for Farup Fælle, da vi slog dørene op præcis kl. 10. Også mange lokale kiggede forbi i løbet af dagen, og der var en hyggelig stemning.

Vi fornemmer, at folk synes, at vores loppemarked er et besøg værd, og at gæsterne kommer år efter år.

I år var der begrænset med møbler og andre "dyre" lopper; derfor er vi glade for alligevel at kunne donere et overskud på over 13.000 kr. til Farup Fælle. Tusind tak til alle vores trofaste hjælpere, uden jer gik det ikke. Tak til Lene og Lauge, der lægger hus til alle lopper. Tak til Jens Michael, der også hjælper med opbevaring.

Nu er det så virkeligt tomt omme ved Lene og Lauge, så tænk endeligt på loppemarked, når I rydder op derhjemme. Året rundt kan der afleveres lopper. Er man i tvivl, hjælper vi gerne.

Mvh Ruth & Mogens 2137 1798

REFLEKSER - REFLEKSER - REFLEKSER

Den årlige husker...

På denne årstid er det vigtigt at huske sine cykellygter, refleksvest, refleksbrik, reflekshundesnor, refleksbarnevognsovertræk, refleks- what ever...

For det ville da være forfærdeligt, hvis nogen skulle blive ramt af andre på gader og stier, fordi man er usynlig i døgnets mørke timer.

Til jer der går rundt i mørket uden refleks:

Glem ikke at melde jer som organdonorer.

I kan redde liv.

Denne tekst er fundet på humorbomben.dk. Den er absolut ikke sjov, men desværre rigtig.

Tænk over det, når du går eller sender nogen ud i trafikken – det kan jo blive mørkt, inden man skal hjem igen.

REFLEKSER - REFLEKSER - REFLEKSER

Farup Fæled – Lej vores dejlige lokaler til din fest



Farupfaelled.dk

Reservation kan ske ved personlig henvendelse til Ulla Lassen,
mobil: 40 44 87 83.

Store sal: 2.500 kr. (under 100 personer)
3000 kr. (over 100 personer.)
Priserne er incl. rengøring

Lille sal: 1.500 kr.
Priserne er incl. rengøring

Børnefødselsdage 500 kr
Priserne er excl. rengøring

Generalforsamlinger i flere af Farups foreninger

For foreningsåret 2023 har de tre foreninger Farup Ungdomsklub, Farup Fæled og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening (FSBG) valgt at afholde generalforsamlingerne samme dag og samme sted, nemlig den 30. januar 2024 i Borgerrummet i Farup Fæled.

Dagsordner er ifølge foreningernes respektive vedtægter.

For alle foreninger gælder det, at forslag til ændring af vedtægterne eller punkter til debat og vedtagelse på dagsordnerne skal sendes til foreningerne senest 14 dage før generalforsamlingen, altså den 16. januar 2024.

Benyt nedenstående kontaktoplysninger:

For Farup Ungdomsklub: Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, moselykken@hotmail.com

For Farup Fæled: Dorte Pedersen, Købmandsvej 6, dp@logitrans.com

For FSBG: Paw F Simonsen, Tanderupvej 6, fsbg@farupsogn.dk

Tidsplanen for aftenen er: 18.30 – 19.30: Farup Ungdomsklub

19.30 – 20.30: Farup Fæled

20.30 – 21.30: FSBG

Vi håber at kunne holde tidsplanen, men der vil dog være risiko for, at det kan trække ud. Der vil dog ikke blive startet tidligere, hvis en forenings generalforsamling slutter tidligere end planlagt.

Modtager du ikke vores SMS'er, så send en besked til 5076-3090 med dit navn og din adresse, så sørger jeg for, at du kommer på listen. Der må naturligvis gerne være flere fra samme husstand på listen.

På foreningernes vegne: Paw F Simonsen
Dorte Pedersen
Bjarne Schou



GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

NOVEMBER

19. nov. 24. s e Trinitatis Ingen Gudstjeneste
26. nov. Sidste s i kirkeåret 11:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

DECEMBER

3. dec. 1. s i advent 10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe
10. dec. 2. s i advent 10:00 Gudstjeneste
17. dec. 3. s i advent 19:00 Adventsandagt
med adventskor.
Kaffe og julekringle
24. dec. Juleaften/4. s i adv. 15:30 Julegudstjeneste
25. dec. Juledag 10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe
26. dec. 2. juledag Ingen gudstjeneste
31. dec. Nytår/Julesøndag Ingen gudstjeneste

JANUAR 2024

1. jan. 16:00 Gudstjeneste
med nytårsskål
7. jan. 1. s e H3K 10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe
14. jan. 2. s e H3K Ingen gudstjeneste
21. jan. 3. s e H3K 19:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe
28. jan. Septuagesima 10:00 Gudstjeneste
Kirkekaffe

FEBRUAR

3. feb. 10:00 Gudstjeneste
4. feb. Seksagesima Ingen Gudstjeneste

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Sognepræst (kbf.) Tine Bøge Pedersen
tlf. 40 22 96 38
mail: tpb@km.dk
træffes ikke om mandagen

Formand for menighedsrådet Mona Vejlgård
Farup Sønderby 5, tlf. 22307717

Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

Kirkeværg Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351

Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

ADVENTSKORET

Adventskoret er så småt gået i gang, men du kan stadig nå at komme med i koret og ellers glæde dig til, at de holder koncert i Kirken den 17. december, 3. søndag i advent, kl. 19.00, og bagefter er der kaffe og kage i Kirkehuset.

Der øves i Kirkehuset fra kl. 19.00 – 21.00.

Onsdag den 29. november

Torsdag den 7. december

Onsdag den 13. december

TIRSDAGSKLUBBEN

Det er i konfirmandstuen i præstegården, kl. 14.30

Tirsdagsklubben holder julehygge **tirsdag den 5. december**, hvor der skal synges, julehygges og drikkes kaffe og spises julelækkerier.

Den 30. januar er det igen tid til at mødes, og her kommer Mads Træger og fortæller om turen til Sydkorea, Mads er spejder og var i sommers på verdens største spejderlejr, hvor spejdere fra hele verdenen var samlet. Turen bød også på kulturelle oplevelser.

KONSTITUERING

Menighedsrådet konstituerer sig hvert år inden 1. søndag i advent, hvor det nye kirkeår starter. Onsdag den 15. november 2023 har menighedsrådet konstitueret sig som følger:

Valg af formand: Mona Vejlgård

Valg af næstformand: Jens Løkkegaard

Valg af kirkeværg: Jens Løkkegaard

Valg af kasserer: Vera Tønder

Valg af sekretær: Alma Clausen

Valg af kontaktperson: Alma Clausen

Valg af bygningsagkyndig: Jørgen Overbye

Valg af underskriftsberettiget: Vera Tønder, Jens Løkkegaard, Mona Vejlgård

Valg af valgbestyrelse: Jytte Knudsen, Jens Løkkegaard, Mona Vejlgård

JUL I FARUP KIRKE

Farup Kirke hedder jo egentlig Sankt Nikolai. Kirken er viet til ham, og han er den helgen, som også er forbillede for julemanden. Derfor er julen også en særlig fejring værd i vores kirke.

Julegudstjenesten ligger den **24. dec. kl. 15:30**. Det er en familievenlig gudstjeneste, og vi håber, at rigtig mange i år vil være med til at fejre julen i Farup Kirke. Vi håber, der kommer mange børn og unge og også forældre og bedsteforældre, onkler og tanter og juleglade folk i alle aldre. Tag gerne jeres julegæster med i kirke, og læn jer tilbage i en halv time, hvor vi synger de kendte julesalmer, og præsten genfortæller historien om dengang, da Jesus blev født i en stald i Betlehem.

Juledagsgudstjenesten ligger den **25. dec. kl. 10**. Her vil vi sørge for at få sunget flere af julens elskede salmer, og der vil være altergang. Der er også en kop julekaffe bagefter.



Falden på plads som præsten i Farup og Sct. Catharinæ

Den 7. november havde jeg jubilæum. Et helt halvt år som Pastor Pedersen. Et halvt år i Det Vilde Vesten, hvor der er højt til loftet og højt til himlen. Her hvor horisonten er vid, og vinden er karsk (ligesom videt), og der er plads til en præst med en særhed eller to. En præst, som ikke går i ét med tapetet. Og det er vildt! Næst efter det at få børn og se dem vokse til; næst efter det, så er det at blive og være nogens præst, det vildeste jeg i mit anseeligt lange liv har prøvet.

STJERNER, SORT SOL OG HAVET

Og det var godt, det blev her. I Farup og i Ribe. Her hvor stjernerne er fuldt synlige om natten, hvor stærene flyver solen sort, hvor havets nærhed altid kan anes på himlen, og hvor man aldrig kan blive træt af at kigge på lysets og skyformationernes skiften. Vi er blevet taget så ufatteligt venligt imod, og vi er landet på benene og på den helt rette hylde. Og vi ligger vandret. Ikke i hvileposition, men i luften - lettere hæsblæste, thi hverken Jans embede som teknisk direktør på Fanø eller præstetjobbet er loppetjans.

INGEN LOPPETJANS

Jeg er stærkt begejstret for mit embede. Jeg synes, jeg har fået det bedste af alle verdener med mit Præstegårdssogn i Farup og mit Pastorat i Sct. Catharinæ med Kalvslund og Obbekær som ekstra bonus. Jeg har været hele raden rundt nu og prøvet lidt af hvert som Pastoren.

For overblikkets skyld og for at holde ordentligt regn-



skab med KPI'erne (Key Performance Indicators, som vi jo bruger ret meget; mig og Helligånden), så har jeg i jubilæets anledning gjort status og beskikket mit bo.

STATUS OG KPI'ER

Pastor Pedersen har i løbet af sit ultrakorte virke bl.a.:

- Forberedt og afholdt 26 Gudstjenester. I fire forskellige kirker, på to plejehjem og en enkelt udendørs.
- Bisat syv mennesker og begravet tre.
- Været præsten ved seks børns dåb (det er som be-



kendt Helligånden, som virker; IKKE præsten som (ud)virker).

- Giftet fire pænt lykkelige brudepar.
- Afholdt to mindre andagter.
- Samarbejdet med otte forskellige organister og henved 20 forskellige kirkesangere, cirka 11 kirketjenere og gravere, og mange præster, ikke mindst mine to nærmeste kolleger Simon og Kevin, som er fra den øverste gevinsthylde i kollegalotteriet.
- Haft syv præstesamtaler/sjælesorgssamtaler.
- Haft syv gange konfirmandundervisning.
- Holdt ni oplæg i forskellige sammenhænge.
- Deltaet i otte menighedsrådsmøder.
- Haft æren at af være læser til to kollegers ordination.
- Været på to kurser. Det ene i personregistrering bør tælle med faktor 10 (cirka).
- Haft givtige sessioner/møder/stunder med min mentor, min arbejdsmiljøkonsulent, min uddannelsesvejleder, min provst, mine kolleger på stift og i provsti samt endog med min fibernetkskonsulent. Er aldeles

forkælet med fuld plade på topskarpe folk, som er blevet mig tilknyttet af et venligt stemt forsyn (o.a.).

- Samarbejdet med 11 forskellige bedemænd og skændtes med én.

DEN RETTE HYLDE

Præster tidsregistrerer ikke (endnu), men jeg kan garantere jer for, at I får noget for kirkeskatten. (Der er også en del, som kommer jer gratister til gode 😊). Og hvis der skulle være nogen, som spørger, hvad de der præster egentlig laver udover en enkelt times messen om søndagen, så send dem ad Farup til, og så skal jeg kigge vist og hvast på dem, længe nok til at de får midterskilning. Og derefter tage dem ved vingeбенet og under min vinge en dag i det virkelige (præste)liv. Men hvorom alting er, så kan jeg konstatere, at Jan og jeg er havnet lige på det sted på jorden og i vores liv, som er det gode sted for os. Tingene falder på plads og i hak.

Så nåede vi så langt!

Kirkebogen for Farup Kirke

Kirkebogen er navnet på den bog, som alle borgere i et sogn er indskrevet i. Det var Christian den 4., som helt tilbage i 1645 indførte Kirkebogen som en måde at holde styr på, hvem der boede i sognene i Danmark: Børn, der blev født og døbt og hvem deres forældre var. Ægteskaber, som blev indgået, og hvem i sognene, der var afgået ved døden. Det var helt fra begyndelsen sognepræstens opgave at føre Kirkebøgerne. Engang foregik det med fjerpen og blæk, men nu om dage foregår disse registreringer jo digitalt.

I Marsk & Muld vil vi stadig gerne give et overblik over de handlinger, som har fundet sted i Farup Kirke, og det findes her i den faste rubrik ”Kirkebogen”.



VIELSE: Lørdag den 30. september 2023 blev Trine og Lasse Meldgaard Graugaard, Ribe, viet i Farup Kirke.



DÅB: Lørdag den 21. oktober 2023 fik Lønne og Mads, Lustrup, døbt deres datter Eva Hundebøll Højgaard Thygesen. Storebror Halvor hjalp med ved døbefonten.



BEGRAVELSE:

Truels Skov (1929-2023), Tanderup, blev den 27. oktober 2023 begravet fra Farup Kirke og jordfæstet på Kirkegården i Farup.

JULETRÆSFEST

Bestyrelsen i FSBG vil gerne invitere til juletræsfest i Farup Fælled, **lørdag den 25. november kl. 15.00.**

Der vil være æbleskiver med gløgg/kaffe til de voksne og juice til børnene (pris 20,- betales på dagen).

I år laver vi store lækre slikposer, som forudbestilles (pris 25,- pr. pose - betales på dagen).

Af hensyn til antal poser, der skal laves, og øvrige indkøb, vil vi gerne senest den **20. november** vide, hvor mange der kommer. Tilmelding kan ske via kommentarfeltet i denne tråd (se facebook) eller til mig (Lene) på mobil 20910086.

Vi vil sammen tænde lyset på byens juletræ. Skulle der være nogen, der kunne have lyst til at lave noget pynt til træet, så må man meget gerne det. Husk, træet står udenfor, så pynt skal laves i materialer, der kan tåle vind og vejr (det kan være perleplader, træfigurer og lignende).

Vi glæder os til at se jer til et par hyggelige timer.

Bemærk datoen er blevet ændret.



Kusinerne på Caminoen

En lille beretning om en vandretur i Portugal og Spanien fortalt af Dorte Pedersen og Lone Ellegaard Christensen

I sidste halvdel af september var vi på en længe planlagt vandreferie fra Porto til Santiago De Compostela. Vi havde 13 vandredage til at gå de 260 km, som strækningen er.

Det er ikke første gang, vi to kusiner er på Camino-vandring. I maj 2018 gik vi 5 dage på det, der kaldes Den Franske Camino. Vi blev meget begejstrede for at gå på den historiske pilgrimsrute og besluttede allerede dengang, at Den Portugisiske Camino skulle prøves på et tidspunkt.

Mange tror, at der kun findes en Camino, og en del har sikkert set den alternative julekalender på DR1 "Bertelsen på Caminoen". I virkeligheden er Camino de Santiago et stort netværk af pilgrimsruter i hele Europa. Fælles for dem er, at de fører mod samme mål, nemlig den store katedral i Santiago de Compostela, hvor en af de 12 disciple, apostlen Sct. Jacob, ifølge legenden er begravet.

Den portugisiske rute, vi havde valgt, er den der kaldes Kystruten. Den første uges tid gik vi langs kystlinjen i det nordlige Portugal, inden vi med båd krydsede den spanske grænse ind i Galicien. Vi vandrede i meget afvekslende natur, bl.a. ved Atlanterhavets brusende bølger, gennem charmerende små landsbyer med hanegal og velholdte køkkenhaver, frugtplantager, skyggefulde og velduftende eucalyptusskove og bjergstier, hvorfra der var fantastiske udsigter. Der var på de fleste strækninger mulighed for at få en kop kaffe eller en frokost undervejs ved hyggelige cafeer. På dage med mere øde strækninger havde vi selv proviant med.

Det er blevet populært at vandre, og der er stor mangfoldighed blandt de vandrere, man møder undervejs. På vores tur mødte vi mennesker fra alle dele af verden, i alle aldre og med forskellige baggrunde for at vandre på Caminoen. Nogle vandrer på Caminoen af religiøse/spirituelle grunde, andre for den fysiske og/eller personlige udfordring eller naturoplevelsen. Nogle går en hel caminorute, andre bare en del, nogle deler den op i etaper og tager den over nogle år. Der er også få, der tager Caminoen på cykel eller hesteryg. Kort sagt; der er utallige måder at gøre det på, og ingen er rigtig eller forkert. Dog gælder der den regel, at hvis man på Pilgrimskontoret i Santiago vil have udleveret et Compostela (et diplom på at man har gået på Caminoen), skal man kunne bevise, at man har gået mindst 100 km af ruten. Det beviser man med et caminopas, hvor man skal have mindst to stempler pr dag. Disse stempler kan man bl.a. få ved de mange kirker og kapeller, man passerer undervejs på Caminoen, eller ved hoteller, herberger og cafeer.

Man må finde sin egen måde at vandre på, og der er flere ting at tage stilling til, når man planlægger sin vandretur. Vi overvejede, om vi skulle booke overnatningerne hjemmefra og derved jo give køb på friheden til at lade dagsformen afgøre, hvor langt man vil gå den pågældende dag. Vi skulle også tage stilling til, om vi ville overnatte på de såkaldte albergues, herberger som tilbyder sovesale med køjesenge og fælles bad og toilet, eller om vi foretrak mere komfort. Efter lidt søgning og overvejelser endte vi med at lade bureauet Bering Travel booke vores overnatninger på hoteller samt sørge for at vores bagage blev fragtet fra sted til sted, sådan at vi blot skulle have en dagsrygsæk med, med vand, skiftetøj mm. Det var en beslutning, vi bestemt ikke fortrød. Dels var det rart ikke at skulle bekymre sig om at søge overnatning, når vi kom frem, og dels var det guld værd at vågne udhvilet i en ren seng og med morgenmad inden vandredagen startede. Vi hørte flere historier fra andre vandrere om søvnløse nætter i sovesale pga.



snorken og lugt af sure tæer. Samtidig kan det være svært at finde overnatning på de herberger i takt med, at det er blevet populært at vandre på Caminoen. Vi var enige om, at lidt komfort havde sin berettigelse, og det var rart, at der var overskud, når vi nåede frem.

Flere har spurgt os, hvor den næste tur går hen. Den er ikke planlagt endnu, men ideer har vi nok af. Der er så mange skønne steder i verden med mulighed for vandreferie. Nu holder vi indtil videre gå-formen ved lige ved at gå ture herhjemme i det skønne og unikke vadehavs- og marsklandskab. Som træning til vores Caminotur har vi bl.a. gået på Grænsestien, som går fra Vester Vested til Vilebøl. Af andre vandreruter i det lokale har vi gået Camino Frøs Herred på 120 km og Gendarmstien på 84 km.



Citat Kierkegaard

“ *Tab for alt ikke lysten til at gå.*

Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom.

*Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung,
at man jo ikke kan gå fra den. ”*

*Sådan skrev teologen og filosofen Kierkegaard (1813-1855) i et brev til svigerinden
Henriette, som var syg, og selv var han hele livet glad for at gå.*

Jeg skylder prinsese Mary en øl

D.15 oktober 2023 var jeg til Prins Christians 18 års fødselsdag. Festen er en af de bedste oplevelser, jeg har haft, og nok også en af de mere imponerende fester, jeg kommer til at opleve. Man får en indsigt i, hvad kongehuset er og dets historie, når man sidder i en sal, der er 800 år gammel og har været magtcenter for Danmark gennem historien. Det er sjovt at tænke på, hvor mange vigtige mennesker, der har været derinde, og som har haft indflydelse på Danmark, som det er i dag. Jeg er taknemmelig for at have fået denne oplevelse.

Jeg var meget begejstret, da jeg fandt ud af, at jeg skulle med som repræsentant fra Esbjerg Kommune. Jeg gik så i gang med at finde noget præsentabelt tøj ud fra dresscoden, som var jakkesæt eller smoking. Jeg køber meget af mit tøj i genbrug, så noget af outfittet skulle selvfølgelig indkøbes der. Et retrobrunt slips, vest og sko blev det til, sat sammen med et lyst jakkesæt fra Mr. i Ribe. Efterfølgende var der delte meninger om, hvorvidt jakkesættet burde være mørkt, når festen var om aftenen, men kongehuset meldte tilbage, at der ikke var krav til valget af farve. Puha - det var en lettelse.

Der var også spørgsmålet om etikette, der meldte sig. Jeg ville nødigt sidde til bords med en kongelig og ikke kunne begå mig. Heldigvis har jeg lært, hvordan man spiser pænt af



min far. Han har altid sagt, at vi skulle lære gode bordmanerer, hvis vi en dag skulle til middag hos dronningen. Det grinte vi meget af dengang, men den, der ler sidst, ler bedst, og i dette tilfælde fik min far altså ret og retten til at grine af os. På selv dagen blev alle unge fra kommunerne hentet i busser. Jeg fulgtes med dem fra Varde og Fanø. Det var nogle vildt søde mennesker, og det gjorde den lange tur til København meget bedre. Da vi ankom, fik vi 20 minutter til at klæde om i kirken. Derefter skulle vi ind på Christiansborg Slot. Udenfor var der soldater på heste, tilskuere og journalister. Jeg måtte lige tage et øjeblik for at tage det hele ind, inden vi fortsatte ind på slottet. Under hele seancen blev vi guidet og hjulpet af forskellige personer fra hoffet. Alle var utrolig søde, lette at tale med, og sørgede for, at vi følte os godt tilpas og vidste, hvad vi skulle. Mens vi ventede på at hilse på den kongelige familie, fik vi vores bordkort og snakkede med hinanden. Det var vildt hyggeligt, og de forskellige rum var alle unikke i udsmykningen og var utrolig flotte. Det var meget imponerende. Det var et stort øjeblik at skulle hilse på kongefamilien. Det gik helt fint, og jeg huskede at bukke, se dem i øjnene og omtale dem rigtigt.

Under middagen sad jeg sammen med andre unge fra Færøerne, Dragør Kommune og en cykelrytter samt kabinetssekretær, ordenssekretær og kammerherre Henning Fode. Det var rart at have ham ved

bordet. Hvis man blev i tvivl om noget, kunne man bare spørge ham. Alt var en kæmpe oplevelse, maden var lækker, taler og underholdning var i top. Jeg var især betaget af Københavns Drengkor og DR Pige-koret, da det lød helt exceptionelt. Da middagen var færdig, ventede vi sammen med de kongelige i de tilstødende rum. Der stod jeg ved siden af Clara fra Fanø, som havde en smuk egnsdragt inkl. hovedbeklædning på. Vi opdagede, at Dronningen kiggede på hende, så vi gik over til hende og fik en kort snak om Fanødragten og de smykker, Dronningen havde på. Hun var venlig, og nice at have det på sit CV. Da vi så senere kom tilbage i salen igen, var lyset dæmpet, og Gardens Tambourkorps spillede Safri Duo; Played-A-Live på deres trommer med glowsticks. Det var lidt et andet tempo, end det vi ellers havde hørt den aften. Så kom Benjamin Hav og familie og spillede. De kan det der med at sætte gang i en fest. Det gjorde de også endnu engang. Jeg endte på dansgulvet bag kongefamilien og fyrede de vildeste moves af sammen med Alfred fra Fanø og Prinsesse Marys gode veninde. Mary stod 2 meter foran mig og kiggede et par gange på os, der dansede. På et tidspunkt kom der tjenere ind med øl til de kongelige. Der var en øl tilovers, og Mary vendte sig 180 grader og gav mig den. Næste gang jeg ser hende i byen, må det være mig, der gi'r en omgang - ikke mindst som tak for en helt fantastisk oplevelse.



Anton Nørby-Lassen